

Oecumenisch Meditatief Avondgebed 20 mei 2026

Thema: Moderne profeten

Voorganger: Hetty Heling



[Aanhef \(blz. 12\): Wees hier aanwezig](#)

## Welkom en inleiding

Kent u het televisieprogramma 'Moderne profeten'? Uitgezonden door de EO en terug te kijken via [NPO-start](#).

In iedere uitzending staat een persoon centraal die op de een of andere manier geluisterd heeft naar de boodschap van Jezus 'Ga de wereld in en vertel mijn verhaal en handel erna, neem actie, wees niet bang want "Ik ben bij jullie, alle dagen"'.

Voorbeelden van moderne profeten zijn: Martin Luther King, Majoor Boshardt, Desmond Tutu, Aleksej Navalny, Dietrich Bonhoeffer en Moeder Teresa.

Mensen die de roep gevoeld hebben om op te staan voor gerechtigheid en vrede. Zij komen op voor de verdrukten, de vervolgdgen, de kwetsbare medemens.

[Lied nr. 1: Mon âme se repose](#)

## Dorothy Day



Dorothy Day is ook een moderne profeet. Zij woonde in Amerika. Geboren is 1897 overleden in 1980. Zij wordt de 'Franciscus van de 20e eeuw' genoemd. Ze was radicaal in het opkomen voor de allerarmsten. Ze was journalist en verpleegster.

Toen ze haar pasgeboren baby in haar armen had voelde ze zoveel vreugde dat ze tot de conclusie kwam dat er wel een God moest zijn. Zij liet zich

dopen in de katholieke kerk. Ze voelde zich aangesproken door de Benedictijnse spiritualiteit.

Haar inzet voor de daklozen resulteerde in 33 huizen speciaal voor deze doelgroep. Vanwege haar pacifisme belandde ze een paar keer in de gevangenis. Ze wordt genoemd 'dienares van God' en 'Catholic Worker'.

### Lied nr. 7: In manus tuas Pater

#### **Henri Nouwen**

Een andere moderne profeet is Henri Nouwen. Een Nederlandse priester. Hoogleraar aan diverse Amerikaanse universiteiten en een schrijver.



Een beroemd boek van hem is: "eindelijk thuis". Waarin hij het verhaal vertelt van de verloren zoon. Conclusie van Henri was: we zijn allemaal geliefde kinderen van God. God, onze Vader, staat ons op te wachten met gespreide armen, blij dat we de weg naar huis weer hebben gevonden.



Een ander mooi boek van hem gaat over een groep Zuid-Afrikaanse trapezewerkers in een circus. Het gaat over de vlieger en de vanger. Over het spel van vliegen en vangen ligt nog een diepe geestelijke dimensie. Niet de vlieger maar de vanger is het belangrijkste. Hij is totaal gefocust om de vlieger in zijn

vrije val op te vangen. En zo zag Henri Nouwen het ook. God is de vanger en is er om de zoekende mens veilig thuis te brengen. "Laat je vallen, durf je te laten vallen in de handen van de Levende God. "

In de praktijk resulteerde dat in het werk wat hij ging doen. In plaats van te werken aan de top van een Amerikaanse universiteit ging hij werken in

een gemeenschap voor mensen met een verstandelijke en lichamelijke beperking. De meest kwetsbare mensen. De laatste 10 jaar van zijn leven heeft Henri Nouwen in de Ark-gemeenschap in Canada gewerkt.

Keer op keer legt hij de nadruk op hoe we als mensen alleen dan met God verbonden zijn als wij zijn liefde onvoorwaardelijk accepteren in een gebroken wereld.

Volgens hem kun je alleen op een goede manier politiek bedrijven als je innerlijk ook in contact blijft met de plek waar God in je woont. Voor Nouwen betekent dit dat je je niet moet laten meeslepen door vastgeroeste ideeën, vooroordelen, conditioneringen vooroordelen, oude pijn, automatische reacties.

Henri Nouwen zegt: “Je moet je losmaken van je beperkende gewoontes en ideeën om de ander echt te kunnen zien en om empathie te voelen. Pas dan kun je effectief handelen”.

In het asieldebat zou het heel goed uitkomen als we weer naar elkaar kunnen luisteren, de verhalen horen van de vluchtelingen, ons hart openstellen, dan kunnen we empathie voelen”.

[Lied nr. 22: Tui amoris ignem](#)

### **Moderne profeten**

Moderne profeten die ons laten zien om op te komen voor de kwetsbare medemensen, die niet bang zijn hun mening te laten horen. Ze zijn niet bang om de boodschap van Jezus in de praktijk te brengen.

Wij mogen dit ook op onze eigen manier laten zien. Ieder met zijn eigen talenten en mogelijkheden.

Volgende week vieren we het Pinksterfeest. De Heilige Geest wordt ons geschonken om ons in vuur en vlam te zetten voor dat waar we warm voor lopen. Nieuwe inspiratie en enthousiasme. We hoeven het niet alleen te doen. Jezus stuurt ons hulp.



Lied nr. 46: Spiritus Jesu Christi

**Stilte**

Voorbeden met als acclamatie nr. 84: O Lord, hear my prayer

Lied nr. 145: Je vous salue Marie

**Onze Vader** (uit het Aramees vertaald)

Bron van Zijn,  
die ik ontmoet in wat mij ontroert,  
Ik geef U een naam  
opdat ik U een plaats kan geven in mijn leven

Bundel Uw licht in mij – maak het nuttig.

Vestig Uw rijk van eenheid nu,  
Uw enige verlangen  
handelt dan samen met het onze.

Geef ons wat we elke dag nodig hebben aan brood en aan inzicht.

Maak de koorden van fouten los  
die ons vastbinden aan het verleden,  
opdat wij ook anderen hun misstappen kunnen vergeven.

Laat oppervlakkige dingen ons niet misleiden.

Uit U wordt geboren:  
de al werkzame wil,  
de levende kracht om te handelen,  
en het lied dat alles verfraait,  
en zich van eeuw tot eeuw vernieuwt.

Lied nr. 41: Jubilate coeli

## Slotgedachte

Slotlied nr. 111: God is vol liefde

*Kom mee koffie/thee drinken en elkaar ontmoeten  
Je kunt daarna meezingen met het koor  
want van acht tot negen wordt er weer geoefend.*

*Website: [www.taizedeventer.nl](http://www.taizedeventer.nl) Facebook en Instagram: Taizedeventer*