

Oecumenisch Meditatief Avondgebed 26 maart 2025

Thema: Open staan voor God

Voorganger: Petra Kolb



[Aanhef \(blz. 12\): Wees hier aanwezig](#)

[Lied nr. 1: Mon âme se repose](#)

**Bijbeltekst** bij thema uit 1 Samuel 3, vers 2-11

*Op een nacht lag Eli op zijn slaapplaats. Zijn ogen waren dof geworden, hij kon bijna niet meer zien. Samuel lag te slapen in het heiligdom van de Here, bij de ark van God. De godslamp was nog niet gedoofd.*



*Toen riep de Here Samuel. "Ja, hier ben ik" antwoordde Samuel. Hij liep snel naar Eli toe en zei: "Hier ben ik. U hebt me toch geroepen?" Maar Eli antwoordde: "Ik heb je niet geroepen, ga maar slapen." Toen Samuel weer lag te slapen riep de Here hem opnieuw.*

*Samuel stond op, ging naar Eli en zei; "Hier ben ik, U hebt me toch geroepen?" Maar Eli antwoordde; "Ik heb je niet geroepen, mijn jongen. Ga maar weer slapen".*

*Samuel had God nog niet leren kennen, want de Here had zich niet eerder aan hem bekend gemaakt door het woord tot hem te richten.*

*Opnieuw riep de Here Samuel, voor de derde keer. Samuel stond op, ging naar Eli en zei; "Hier ben ik. U hebt me toch geroepen?" Toen begreep Eli dat het*

*God was die de jongen riep. Hij zei tegen Samuel; "Ga maar weer slapen. Wanneer je wordt geroepen, moet je antwoorden; "Spreek Here, uw dienaar hoort". Samuel legde zich weer te slapen en God kwam bij hem staan en riep net als voorgaande keren; "Samuel!" En Samuel antwoordde; "Spreek, uw dienaar luistert".*

*Toen zei de Here tegen Samuel; "Let op! Ik ga in Israël iets doen waarvan ieder zo zal ophoren dat zijn beide oren tuiten!"*

[Lied nr. 85: Het lied van de Heer in ons midden](#)

**1<sup>e</sup> deel van de toelichting (veertigdagentijd)**

De priester Eli en zijn leerling Samuel hebben zich te ruste gelegd in het heiligdom in Silo. Ze zijn gaan slapen. Maar dan klinkt de stem van de Here; "Samuel, waar ben je? "

Samuel wordt meteen wakker en geeft direct keurig antwoord; "Ja, hier ben ik"" waarna hij naar Eli snelt en dat nogmaals herhaalt. Maar Eli is niet roepende en raadt Samuel aan "Ga maar weer slapen".

Dit gebeurt tot DRIE keer toe en dan snapt Eli pas dat het God is die de jongen roept.

Als God je iets te zeggen heeft, dan hoef je blijkbaar dus niet op je knieën voor een altaar te liggen. Je hoeft er ook niet voor in een heiligdom te zijn, hoewel Samuel daar wel woonde. Je moet alleen wel - als je wordt geroepen; - luisteren!

De uitdrukking; "Geloven komt van het horen" wil zeggen dat je natuurlijk Gods woorden wel kunt lezen in de bijbel, maar dat "horen" eigenlijk belangrijker is. "Goed luisteren", zei Eli "Horen- gehoor geven- gehoorzamen" daar gaat het om!

[Lied nr. 19: Jesu le Christ](#)

## 2e deel van de toelichting

Dat “horen” kan natuurlijk in kerkdiensten, maar dus ook gewoon als je slaapt of aan het wandelen bent. Midden in ons gewone bestaan is het mogelijk dat we ineens tot de ontdekking komen dat God ons iets zeggen heeft, dat God wat van ons vraagt. De vraag “Waar ben jij?” is dan niet letterlijk bedoeld, of geografisch bepaald, maar het gaat erom of je reageert, of je openstaat voor het goddelijke, of je gehoor geeft en ernaar gaat handelen.

En let wel; “Soms snap je nauwelijks hoe ingrijpend het is, zoals in de laatste woorden van het Bijbelgedeelte. Samuel wordt gewaarschuwd; Je beide oren zullen tuiten.

Wie weet neem je ook wel een sprong in het diepe, of vindt er een verandering plaats.

Hierbij is kort samengevat belangrijk dat je te allen tijde open staat voor God!

[Lied nr. 23:](#) [Oculi nostri](#)

**Stilte**



**Voorbeden** met als [acclamatie nr. 32: Gospodu Pomilui](#)

[Lied nr. 140:](#) [May the blessing of God](#)

## Avondgroet

*Naam die mij van meet af aan als een zegen is gegeven,  
als een waarmerk voor het leven, kracht geeft om de weg te gaan*

*Naam die mij voor onderweg als een licht het spoor zal wijzen,  
als de toetssteen van de wijzen die de kwade raad weerlegt.*

*Naam die mij ten einde toe vergezelt en leert vertrouwen;  
waarop zou ik anders bouwen? Nooit ben ik uw letters moe;*

*“IK BEN DIE BEN, IK ZAL ER ZIJN VOOR JOU”*

*Henk Jongerius*

## [Slotlied nr. 71: In the Lord](#)

*Iedereen is van harte welkom in het parochiecentrum  
voor koffie, thee en ontmoeting.*

*Aansluitend is de jaarlijkse vergadering; aanvang 20.00 uur.*

*Ik wens iedereen een alle goeds voor de komende week!*

*Petra Kolb*