

Oecumenisch Meditatief Avondgebed 12 februari 2025

Thema: Stille vrede

Voorganger: Dinie Koning



[Aanhef \(blz. 12\): Wees hier aanwezig](#)

Welkom

Lieve mensen een hartelijk welkom voor jullie allemaal!

Inleiding Stil worden

Stilte heeft met ruimte te maken, met heilige ruimte waar God je kan vinden. Stilte is veel meer dan zwijgen, veel groter dan niet spreken. De stilte is er al, het zwijgen komt daarna en participeert in de grote ruimte van de stilte. Die ruimte hebben we nodig om eerst de leegte te kunnen voelen en daarna gevonden te worden door God. Die ruimte van de stilte ervaren we in ons hart, als we genoeg tijd en afstand nemen om te luisteren. Stilte is afdalen naar de deur van je hart, om daar ruimte te vinden die we allemaal nodig hebben. In die ruimte is er afstand van alles wat ons iedere dag afleidt en heeft de tijd geen betekenis meer. In die ruimte ervaren we momenten die niet voorbijgaan, mogen we proeven van het nu dat niet meer ophoudt, delen we voor even in de volheid van de tijd en raken we in een flits aan de eeuwigheid. In die ruimte hoeven we niet te zoeken en worden we gevonden, omdat we zomaar de mooiste ideeën krijgen. In die ruimte vinden we de adem om in de storm van alle dag rustig te blijven. En in die ruimte komen woorden tot hun volle recht.

Elaie Bollen, uit ' de reis van je hoofd naar je hart'.

[Lied nr. 1: Mon âme se repose](#)

Lezing uit Johannes 20: vers 19 t/m 22

Op de avond van die eerste dag van de week waren de leerlingen bij elkaar; ze hadden de deuren afgesloten, omdat ze bang waren voor de Joden. Jezus kwam in hun midden staan en zei: 'Ik wens jullie vrede!' Na deze woorden toonde hij hun zijn handen en zijn zijde. De leerlingen waren blij omdat ze de Heer zagen. Nog eens zei Jezus: 'Ik wens jullie vrede! Zoals de Vader mij heeft uitgezonden, zo zend ik jullie uit.' Na deze woorden blies hij over hen heen en zei: 'Ontvang de heilige Geest.

Lied nr. 108: [Frieden, Frieden](#)

Ik wens jullie vrede

Het was een rare week, die laatste van januari. Er was een herdenking, waar namen werden genoemd van zoveel omgekomen joodse inwoners van Deventer. Vervolgens hoorden we van een zware vergadering, met een hartverscheurende uitslag, om op 1 februari op adem te komen in het klooster Nieuw Sion.



“Ik wens jullie vrede”, zo begon Jannica van Barneveld haar woord ter inleiding.

“Ik wens jullie vrede”, zo sprak Jezus te midden van chaos en verwarring bij de angstige discipelen.

Vrede...in mijn/onze chaos van de dag, want we hadden ons voor een dagje ‘opgesloten’ in het klooster. Precies boven de spreekster Jannica, hing de afbeelding van een zegenende Jezus. Dat raakte mij. Wat een mooie toeval, haar woorden en dat beeld. Ik wens jullie vrede....en Zijn hand strekt zich naar ons

*Waar U verschijnt
Wordt alles nieuw,
Want U bevrijdt en geeft leven
Elke storm verstillt
Door de klank van Uw stem
Alles buigt voor Koning Jezus*

*Uit: Jezus Overwinnaar, Kees kraayenoord,
Eline, Reyer van Drongelen*

Lied nr. 109: Fiez- vous en Lui

Als Jezus vrede-shalom over de discipelen uitspreekt ga ik eerst even met jullie naar de volle betekenis van shalom, het betekent meer dan vrede alleen. Het omvat de volgende betekenissen, heelheid, veiligheid, voorspoed, kalmte ,rust, harmonie, volmaaktheid, genezing en gezondheid

Jezus verschijnt aan zijn discipelen in hun verwarring. Jezus verschijnt in hun angst. Hij toont zijn handen en zijn zijde, Hij toont hun zijn wonden en ze weten het is hun Heer!!!

Verwarring, angst, je daarin opgesloten voelen, het even allemaal niet meer zo weten. Niets is ons mensen vreemd. Als daarin die woorden van Jezus klinken "Vrede "komt Hij, toont ons Zijn wonden...Hij komt naast ons, Hij is met ons....

Ik kijk naar het beeld op de muur en mijn oog valt ook op de herdersstaf. Jezus is de goede herder (en even zingt het vertrouwde kinderliedje door mijn hoofd: 'Jezus is de goede herder, Jezus Hij is overal'). Een goede! Herder, een herder die te vertrouwen is, helemaal. Wil ik volgen? Zal ik volgen? Mijn blik gaat weer naar de afbeelding op de muur. De hand van Jezus zegenend. Vrede zij met jou!!



Even later zingen we:

*Al heel mijn leven bent U trouw Heer
Al heel mijn leven bent U goed, zo goed.
Zo lang U adem aan ons geeft Heer
Zing ik steeds van de goedheid van God*

*Uw zachte stem leidde mij door al mijn dalen
U was dichtbij in mijn donkerste nacht
Heer ik ken U als een Vader*

*Ik ken U als een vriend
Ik leef met U in de goedheid van God*

Uit: Goodness of God, Bethel music

[Lied nr. 142: Op U vertrouw ik](#)

Stilte

Voorbeden met als [acclamatie nr. 80: Behoed mij, o God](#)

[Lied nr. 149: Jesus Christ, bread of life](#)

Slottekst

*Zoek de tijd
Tussen de ademteugen
Tussen middernacht en morgen
Als niemand iets zegt
Als niemand zingt
Maar de liefde van God
Ademt
En ademt*

Morgan Harper Nichols



[Lied nr. 154: My peace I leave you](#)