

Oecumenisch Meditatief Avondgebed 22 januari 2025

Thema: Innerlijk licht

Voorganger: Petra Kolb



[Aanhef \(blz. 12\):](#) [Wees hier aanwezig](#)

Welkom en korte toelichting op het thema

[Lied nr. 3:](#) [La ténèbre](#)

Bijbeltekst uit Johannes hoofdstuk 1, vers 1-12

Johannes schrijft; In het begin was het woord, en het woord was bij God, en het woord was God. Het was in het begin bij God. Alles is door hem ontstaan, en buiten hem om is er niets ontstaan. Wat ontstaan was, had leven in Hem, en het leven was het licht van de mensen. Het licht schijnt in de duisternis, en de duisternis kon het niet aan.

Er is een mens geweest, een gezondene van God: zijn naam was Johannes. Hij kwam als getuige; hij moest getuigen van het licht, opdat allen door hem tot geloof zouden komen.

Hij was niet het licht, hij moest getuigen van het licht.

Het ware licht was er, dat elk mens verlicht en dat in de wereld moest komen.

Het was in de wereld, een wereld die door hem was ontstaan, en die wereld heeft hem niet erkend.

In zijn eigen huis is Hij gekomen en zijn eigen mensen hebben Hem niet opgenomen.

Aan diegenen die hem toch opnamen, heeft hij het vermogen gegeven om kinderen te worden van God; aan hen die geloven in zijn naam.

[Lied nr. 81:](#) [Christe lux mundi](#)

1^e deel van de lezing uit boekje “Vertrouwen groeit in stilte”.

In het begin van zijn evangelie confronteert Johannes ons meteen met het mysterie dat Christus is, door hem voor te stellen zoals hij zich zal onthullen bij de verrijzenis, in al zijn volheid.

Jezus openbaart zich als het licht van de wereld. Licht is aan de ene kant erg krachtig, denk maar aan de lichtstralen die er miljarden jaren over doen om ons te bereiken.

Maar tegelijkertijd is het licht ook heel breekbaar. We hoeven maar de hand voor de ogen te brengen om het licht af te schermen. Het licht en het duister kunnen dus eenvoudigweg samen bestaan. Het licht kan geen duisternis afdwingen, maar een kleine opening is genoeg om de hele ruimte te vullen met licht.



[Lied nr. 77: Toi, tu nous aimes](#)

2e deel van de lezing

Dit licht geeft leven. Niet alleen geeft het warmte, en helpt het ons onze weg te vinden, maar het zet ons ook in het midden van de schepping. En het laat ons toe om te ontdekken wie God is.

Hem verwelkomen betekent binnentreden in de realiteit van Gods leven en liefde. Door de verrijzenis zijn leven en liefde sterker dan haat en afwijzing.

Hem verwelkomen betekent ook een ommekeer; dat we niet langer verlangen ons eigen licht te zijn, en dat we niet langer verlangen om kost wat het kost tegenstand en duisternis op eigen kracht om te buigen. Het gaat erom dat we het licht laten stralen, zodat het opnieuw leven geeft. Het is de kracht om Gods liefde door ons heen te laten stralen, te midden van hen die het negeren.

[Lied nr. 19: Jesus le Christ, Lumière interieure](#)

Stilte

Voorbeden met als [acclamatie nr. 32: Gospodi pomilui](#)

[Lied nr. 140: May de blessing of God](#)

Avondgroet

God,
Schenk ons de kracht van uw Geest
Opdat wij uw liefde kunnen doorgeven aan anderen.
Doe ons op adem komen in de ruimte die U voor ons bestemd heeft
En help ons om anderen in die ruimte te laten delen.
Schenk ons de gloed van uw warmte zodat wij elkaar warmte kunnen bieden.
U dringt zich niet op, U geeft ons hart de kans U in alle rust te ontdekken.
In ieder van ons laat U uw vredig licht schijnen.
Zodat wij stralen en uw licht kunnen uitdragen.

[Slotlied nr. 124: Licht dat terugkomt](#)

Iedereen is van harte welkom bij de ontmoeting in het parochiecentrum.
De zangrepetitie start om 20.00 uur.
En ik wens jullie alle goeds voor de komende week!

Petra Kolb