

Oecumenisch Meditatief Avondgebed 4 december 2024

Thema: Tradities

Voorganger: Reint Jan Terbijhe



[Aanhef \(blz. 12\): Wees hier aanwezig](#)

Welkom

In de decembermaand ontkom je niet aan tradities.

Ter voorbereiding van deze dienst heb ik mij verdiept in de tradities rond Sinterklaas, Advent en Kerst. Alle drie zijn ze op een gegeven moment ontstaan en in de loop der eeuwen uitgegroeid tot bepaalde vormen.

[Lied nr. 57: Benedictus qui venit](#)

Traditie rond Sinterklaas

De Griekse bisschop Nicolaas van Myra was in 280 geboren in Klein Azië



en stond bekend om zijn goede daden. Hij werd in 550 door de Grieks - Katholieke kerk heilig verklaard. In 1087 werden zijn stoffelijke resten weggehaald uit angst voor vernietiging door de Seltsjoeken, een moslim kalifaat uit Mongolië en Perzië, en naar Bari in

Zuid-Italië gebracht.

Als schutpatroon van de zeevaarders kreeg Nicolaas in West-Europa een grote aanhang. Hij evalueerde van beschermheilige van kinderen, via boeman en hardhandige pedagoog, naar een folkloristische kindervriend in de vorm van een bisschop.

Ons beeld van Sinterklaas is gevormd door de onderwijzer Jan Schenkman (1806-1863). Hij liet Sinterklaas uit Spanje komen. Zijn prentenboekje Sint Nikolaas en zijn knecht uit circa 1850 met de beginregels 'Zie, ginds komt de



stoomboot/Uit Spanje weer aan!’ sloeg aan. De prenten zorgden ervoor dat entourage en uiterlijk van Sinterklaas – een statige oude man met witte baard en haren, rode mijter en mantel – in de navolgende decennia als het enige echte werd aangenomen.

Lied nr. 59: Magnificat

Traditie rond Advent en Kerst



De advent wordt voor het eerst vermeld in een boek van Gregorius van Tours (ca. 538-594), die schrijft dat een van zijn voorgangers, rond 480 een vastentijd van drie weken voorafgaand aan kerstmis had ingesteld. Binnen de Orthodoxe Katholieke Kerk wordt nog steeds een adventsperiode van veertig dagen aangehouden. Het getal veertig is ook heel symbolisch. Ze zijn een symbolische verwijzing naar Jezus verzoeking in de woestijn. Daar zou hij veertig dagen hebben gevast, terwijl hij door de Duivel op de proef werd gesteld. De veertig dagen waren net zoals advent een periode van voorbereiding. De invulling van advent met adventskalenders, adventskransen, kerststalletjes, kerstbomen en de viering van Kerst? We doen het ieder op de manier die we gewend zijn.

Lied: Nu daagt het in het oosten

Nu daagt het in het oos - ten,
het licht schijnt o - ver - al:
Hij komt de vol - ken troos - ten,
die eeu - wig heer - sen zal.

2. De duisternis gaat wijken van de eeuwenlange nacht. Een nieuwe dag gaat prijken met ongekende pracht.
5. Reeds daagt het in het oosten, het licht schijnt overal: Hij komt de volken troosten, die eeuwig heersen zal.

Tradities: nuttig of niet?

Voor advent is geen directe aanleiding in de Bijbel te vinden en uiteraard evenmin voor Sinterklaas. Dan maar overboord gooien?

Mijns inziens zou dat jammer zijn. Tradities geven betekenis aan onze feestdagen, zorgen voor herkenning en voor verbinding met onze dierbaren (tradere, = doorgeven, overhandigen, ter bewaring geven).

Onder deze definitie kun je ook geloof laten vallen: Doorgeven en vasthouden aan wat je waardevol vindt Symbolen helpen daarbij, stellen ons in staat om vorm te geven aan ideeën en emoties die niet goed onder woorden zijn te brengen.

Traditie is een rituele herhaling, waarmee we structuur en houvast creëren in de chaos van het bestaan. Herhaling leidt tot herkenning en herkenning is prettig voor ons brein. Dus waarom niet?

We kunnen, wat mij betreft, Sinterklaas, Advent en Kerst vieren zoals we gewend zijn. Tegelijkertijd moet je ook de betrekkelijkheid ervan inzien. Persé aan bepaalde gebruiken vasthouden? Ook als je die enkel als een verplichting ervaart?

[Lied nr. 69: Verheug u Maagd](#)

Bijbellezingen

Lucas 4:16 Jezus kwam in Nazaret; volgens zijn gewoonte ging hij op sabbat naar de synagoge.

De apostel Paulus schrijft in 2 Thess. 2:15.:

Wees standvastig broeders en zusters en blijf bij de traditie waarin u door ons onderwezen bent in woord of geschrift.

Taizé leert ons diverse opvattingen te respecteren ze niet aan anderen op te leggen en vooral te kijken naar dat wat ons verbindt.

[Lied nr. 109: Fiez-vous en Lui](#)

Stilte



Voorbeden met als [acclamatie nr. 74: Kyrie Eleison](#)

- Goede God, december is een feestmaand waarnaar we uit mogen zien. Mag dat voor ieder van ons zo zijn maar vooral voor mensen in oorlogsgebieden. Geef hun hoop.

Laat ons zingend bidden...

[Lied nr. 135: Voici Dieu](#)

Avondgroet

*'Traditie is het brandend houden van de vlam,
niet het koesteren van de as.'*

Gustav Mahler

[Slotlied nr. 124: Licht dat terugkomt, hoop die niet sterven wil,
vrede die bij ons blijft.](#)

*Iedereen is van harte welkom voor koffie, thee of een praatje.
Koorrepetities (20.00-21.00 uur) vanavond en op 18 december.*