

Oecumenisch Meditatief Avondgebed 6 november 2024

Thema: Allerzielen

Voorganger: Hetty Heling



[Aanhef \(blz. 12\): Wees hier aanwezig](#)

Welkom

Op 2 november wordt in de katholieke kerk aandacht besteed aan de mensen die het afgelopen jaar zijn overleden. In de protestante kerk wordt dit gedaan op de laatste zondag van het kerkelijk jaar. Maar het is ook in veel ruimere zin onder de aandacht van vele andere organisaties. Het is belangrijk om stil te staan bij verdriet, rouw, afscheid en herdenken. Het is heel fijn om te zingen wanneer je verdriet hebt, en wanneer je blij bent. Muziek is een troost.

Straks wordt iedereen uitgenodigd een kaarsje aan te steken voor een dierbare overledene. Dat zij niet vergeten raken.

[Lied nr. 143: Mijn ziel kom op adem kom tot rust](#)

De Gestorvene

Een gedicht over het verlangen om die ene, die je zo mist, weer te mogen ontmoeten.

*Zevenmaal om de aarde te gaan
als het zou moeten op handen en voeten;
zevenmaal om die ene te groeten
die daar lachend te wachten zou staan.
Zevenmaal om de aarde te gaan.*

*Zevenmaal over de zeeën te gaan,
schraal in de kleren, wat zou het mij deren,
kon uit de dood ik die ene doen keren.
Zevenmaal over de zeeën te gaan-
zevenmaal, om met z'n tweeën te staan.*



Ida Gerhardt

Lied nr. 124: Licht dat terugkomt

Ergens waar het mooi is



*Ergens waar het mooi is, hoop ik dat je bent.
Waar je jouw vleugels uit kunt strekken.
Ergens dat geen tijd, geen verdriet, alleen de liefde kent.
Daar hoop ik dat je bent.*

*Ergens waar het mooi is, waar je altijd de lente proeft.
Waar het gewas en het gras weer gaat groeien.
Ergens waar je niets meer hoeft.
Daar hoop ik dat je bent.*

*Ergens waar het mooi is, waar je de sterren zo mag plukken.
Waar de zon, de maan en wind naar je lacht.
Ergens waar voor jou alles mag lukken.
Daar hoop ik dat je bent.*

*Ergens waar het mooi is, waar de vogels altijd fluiten.
Met oneindig uitzicht op de bergen en het bos.
Ergens wandelend, altijd buiten.
Daar hoop ik dat je bent.*

*Ergens waar het mooi is, waar rust is, ergens waar het mooi is,
ver weg, maar misschien dichtbij.*

Dichter onbekend

Lied nr.10: Als alles duister is, ontsteek dan het licht

Iedereen mag een kaarsje aansteken.

Stilte



Voorbeden met als [acclamatie nr. 32: Gospodi pomilui](#)

- Wij brengen voor God: de namen van onze ouders en voorouders, mensen aan wie wij het leven danken, mensen die ons hebben gevormd, gemaakt tot wat wij nu zijn.
God koester hun namen, geschreven in de palmen van uw hand.
Laat ons zingend bidden...
- Wij brengen voor God: de namen van kinderen en jongeren, die gingen voor hun tijd, de namen van hen die stierven doordat hun geen kans tot overleven werd geboden, de namen van hen die – ten einde raad - zelf voor de dood hebben gekozen.
God koester hun namen, geschreven in de palmen van uw hand.
Laat ons zingend bidden...
- Wij brengen voor God: de namen van hen die ten offer vielen aan oorlog en geweld, aan natuurrampen of het verkeer, de naamlozen, de onbekenden, waar ter wereld ook gestorven.
God koester hun namen, geschreven in de palm van uw hand.
Laat ons zingend bidden...

Onze vader (uit het Aramees vertaald)

Bron van Zijn, die ik ontmoet in wat mij ontroert,
Ik geef U een naam opdat ik U een plaats kan geven in mijn leven.

Bundel Uw licht in mij – maak het nuttig.
Vestig Uw rijk van eenheid nu, Uw enige verlangen
handelt dan samen met het onze.

Geef ons wat we elke dag nodig hebben aan brood en aan inzicht.
Maak de koorden van fouten los
die ons vastbinden aan het verleden,
opdat wij ook anderen hun misstappen kunnen vergeven.

Laat oppervlakkige dingen ons niet misleiden.

Uit U wordt geboren:
de al werkzame wil,
de levende kracht om te handelen,

en het lied dat alles verfraait,
en zich van eeuw tot eeuw vernieuwt Amen.

Lied nr. 154: My peace I leave you

Slotlied nr. 141: Jij bent gezegend