

Oecumenisch Meditatief Avondgebed 30 oktober 2024

Thema: Dankbaar

Voorganger: Jurgen van der Ent



[Aanhef \(blz. 12\): Wees hier aanwezig](#)

Welkom

Vandaag is het thema: Dankbaar. Dankbaar voor wat mij toevallt, dankbaar voor de steun die ik moeilijke tijden mocht ontvangen, dankbaar voor het gedragen worden tijdens moeilijke tijden. En verder jubel en verblijd ik mij over de Heer.

[Lied nr. 128: Jubelt und freut euch](#)

Inleiding



Het is gelukt. Na twee jaar zoeken naar een baan omdat mijn zzp-activiteiten niet voldoende inkomen opleverde, heb ik een baan gevonden. Vlak voor de datum van 1 oktober, wanneer ik zou moeten besluiten een uitkering aan te vragen en mijn onderneming op te zeggen, gebeurde het dan toch waar ik lang op hoopte en op vertrouwde dat het goed kwam. Nu zijn mijn spanningen weg en ben ik moe van de stress, het 's nachts liggen piekeren, de teleurstelling bij afwijzing op sollicitaties, en de bodem van je bankrekeningen zien naderen.

Moe, doodmoe maar geen tijd om daaraan toe te geven. Immers een nieuwe baan, een nieuwe werkweek indeling, extra dagen werken vanwege drukte, voorzitter worden van een vereniging in crisis en voor het eerst concerteren ik een koor waar ik al langer op aasde.

En toch, voel ik die energie terug komen en vreugde en blijdschap door mij heen stromen.

Die moeheid inhalen dat komt vanzelf wel. Immers de knettervolle weken zullen echt niet langer aanhouden.

Lied nr. 91: Venite, exultamus Domino

Bijbellezing uit Marcus 10 vers 46-52

In die tijd kwam Jezus vergezeld van zijn leerlingen in Jericho.

Maar toen ze, vergezeld van een flinke menigte, weer uit Jericho wegtrokken, zat een blinde bedelaar langs de weg, Bartimeüs, de zoon van Timeüs.

Zodra hij hoorde dat het Jezus de Nazarener was, begon hij luidkeels te roepen:

*“Jezus, Zoon van David, heb medelijden met mij!”
Velen snauwden hem toe te zwijgen, maar hij riep nog veel harder:*

“Zoon van David, heb medelijden met mij!”

Jezus bleef staan en zei: “Roept hem eens hier.”

Ze riepen de blinde toe: “Heb goede moed! Sta op, Hij roept u.”

Hij wierp zijn mantel af, sprong overeind en kwam naar Jezus toe.

Jezus vroeg hem: “Wat wilt ge dat Ik voor u doe?”

De blinde antwoordde Hem: “Rabboeni, maak dat ik zien kan!”

En Jezus sprak tot hem: “Ga, uw geloof heeft u genezen.”

Terstond kon hij zien en hij sloot zich bij Hem aan op zijn tocht.



Lied nr. 119: Ik zal zingen de Heer, zolang ik besta

Dankbaar

Dankbaar zijn. Een begrip dat soms in onze huidige maatschappij niet meer in gebruik lijkt te zijn. Hebzucht, egoïsme en populisme (lees: alles naar eigen hand zetten) voeren de boventoon.

Elkaar zwartmaken, leugens als waarheid verkopen en mensen bedriegen zijn aan de orde van de dag.

Kijk maar naar ons huidige kabinet. Stuntelend proberen ze onmogelijke kiezersbeloften na te komen, die in de praktijk niet zijn te realiseren.

Kiezersbedrog. De grote problemen worden niet aangepakt en/of

populistisch gebagitaliseerd. De rijken krijgen meer en de voor de armen wordt meer en meer ontzegd ondanks gedane beloften.

Geen wonder dat we moedeloos, achterdochtig of agressief worden. Waar blijft dan het vertrouwen in de ander, het vertrouwen in dat het goed komt en de dankbaarheid voor wat we nu hebben?

Dat is in buitenwereld ver te zoeken. Maar hier binnen, voel ik dat het anders is. hier is wel vertrouwen en medeleven en dankbaarheid aanwezig. Gelukkig wel. Laten we daarvoor in stilte danken.

[Lied nr. 152: Gelukkig de mens](#)



Stilte

Voorbeden met als [acclamatie nr. 138: Gospodi pomilui](#)

- Gevende God, ik dank U voor uw aandeel in het vinden van een oplossing voor mijn problemen. Wilt u ook anderen helpen die zitten met een groot probleem.
Laat ons zingend bidden...
- God, laat ons de moed niet verliezen door wat er gebeurt in de wereld om ons heen. Geef ons vertrouwen in U dat alles goed gaat komen.
Laat ons zingend bidden...
- Luisterende God, luister naar de stilte in ons hart. Verhoor de gebeden die hier niet zijn uitgesproken maar op onze lippen branden.
Laten voor al deze stille wensen nog één keer zingen...

Onze vader (uit het Aramees vertaald)

Bron van Zijn, die ik ontmoet in wat mij ontroert,

Ik geef U een naam opdat ik U een plaats kan geven in mijn leven.

Bundel Uw licht in mij – maak het nuttig.

Vestig Uw rijk van eenheid nu, Uw enige verlangen handelt dan samen met het onze.

Geef ons wat we elke dag nodig hebben aan brood en aan inzicht.
Maak de koorden van fouten los
die ons vastbinden aan het verleden,
opdat wij ook anderen hun misstappen kunnen vergeven.

Laat oppervlakkige dingen ons niet misleiden.

Uit U wordt geboren:
de al werkzame wil,
de levende kracht om te handelen,
en het lied dat alles verfraait,
en zich van eeuw tot eeuw vernieuwt Amen.

[Lied nr. 154: My peace I leave you](#)

Slotgedachte

Het einde was in zicht, de bodem doemde op.
De wanhoop nabij en de stress overal.
Aan het rotsvast vertrouwen werd flink geknaagd,
een hulpkreet schoot de wereld in.

Na veel bemoediging, ondersteunende woorden,
gouden tips, een uitnodiging voor gesprek.
Een tweede gesprek en een baan volgde.
Een nieuwe wereld diende zich aan.

Een zorgeloos bestaan na jaren van interen
Ik roep het uit, in stilte en hardop luid:
Dank U, God, voor uw hulp en steun in moeilijke tijden.
Dankbaar. Dank!

[Slotlied nr. 12: Bless the Lord my soul](#)

*Ik wens iedereen een week in dankbaarheid toe
Iedereen is van harte welkom bij de koffie, thee en ontmoeting!*