

Oecumenisch Meditatief Avondgebed 23 oktober 2024

Thema: Als Uw woord zich ontvouwt,
schenkt het licht

Voorganger: Dinie Koning



[Vooraf: De klokken van Taizé](#)

[Aanhef \(blz. 12\): Wees hier aanwezig](#)

[Lied nr. 33: Van Uw barmhartigheid en trouw](#)

Welkom en inleiding



Van harte welkom allemaal bij dit avondgebed.

Het was bij een kapelletje in Frankrijk, onder de bomen met zicht op het dorpje Melay en een wijngaard. We hadden er een gesprek, Han en ik, we wisselden wat van gedachtes. Die plek, dat zicht, ons gesprek, onze

gedachtes gaven woorden aan dit avondgebed. In combinatie met een overdenking van Jos Douma wil ik stilstaan bij het thema: Als uw woord zich ontvouwt, schenkt het licht.

[Luisterlied: 119a Uw woord omvat mijn leven](#)

Als Uw woord zich ontvouwt schenkt het licht

Er klinken zo ongelooflijk veel woorden in deze wereld, in mijn werkelijkheid. Wijze woorden, dwaze woorden, pijnlijke woorden, lelijke woorden, verdrietige woorden, verleidende woorden. Al die woorden, al die woorden. Ik word er soms gek van. Ik ben er soms klaar mee.

Dat woordje 'ontvouwen' treft me. Ontvouwen, een teer woord, ik weet niet waarom het me zo treft/zo raakt.

Als je dan het woord van God, de bijbel, opent en Zijn nabijheid zoekt / je oor te luister legt aan die woorden 'schenkt dat licht' dan af en toe, soms ineens, soms later: Er komt een blijheid - LICHT.

En ja ook lastige woorden kom ik tegen in diezelfde bijbel, die me afvragen hoe dan? Dan herinner ik me weer die woorden van zuster Ruth; "Die moeilijke, lastige teksten, zie ze alsnog niet rijpe vruchten: nog niet eetbaar, nog niet kauwbaar. Laat ze hangen want mediteren met de bijbel betekent deel gaan uitmaken van een verhaal van liefde en vertrouwen. Een verhaal van liefde, want het onthult zowel Gods oneindige liefde als Zijn vurig verlangen dat ieder mens, die ontdekt dat hij geliefd is, mag verlangen op een dag Gods liefde met heel zijn hart te beantwoorden. Een verhaal van vertrouwen, want de Schrift toont ons een God die, zelfs wanneer Hij wordt afgewezen en verlaten, blijft geloven in de mensheid, hen blijft liefhebben tot het einde toe, en alles blijft doen wat Hij kan om hun vertrouwen te krijgen. Ja, een verhaal van liefde en vertrouwen, want door de bijbel heen is het alsof God ieder van ons persoonlijk uitnodigt op Zijn liefde te vertrouwen, ons vertrouwen in hem te stellen, om zo binnen te gaan in een verbond dat geen einde kent: LICHT!!!"

Uit: Vertrouwen groeit in stilte, Taizé

[Lied nr. 27: Dieu ne peut](#)

De wijngaard

En dan dat uitzicht, op die wijngaard en zijn wijnbouwer, vanaf dat plekje, bij dat kapelletje op die warme dag. Met zorg verzorgde hij zijn druiven, plaatste netten, bewaterde en liep langs en bekeek, liep langs en bekeek.

We zagen het van een afstandje aan en ik dacht aan dat verhaal in de bijbel van de wijnbouwer, de wijnstok en de ranken.

Als daar dan dat woord zich ontvouwt en we gaan lezen, zijn nabijheid zoekend zal Hij dan niet als die wijnbouwer er



zorgzaam mee aan het werk gaan en zorgen dat die woorden innerlijk landen. Licht!!!!

Lied: Alleluia



Bijbellezing uit Johannes 1: 1-5, 14 (HSV)

In het begin was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God. Dit was in het begin bij God. Alle dingen zijn door het Woord gemaakt, en zonder dit Woord is geen ding gemaakt dat gemaakt is. In het Woord was het leven en het leven was het licht van de mensen. En het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet begrepen...

En het Woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond (en wij hebben Zijn heerlijkheid gezien, een heerlijkheid als van de Enig geborene van de Vader) vol van genade en waarheid.



Lied nr. 5:
Bonum est Confiderum

Stilte

Voorbeden met als acclamatie nr. 32 Gospodi pomilui

- Dank U wel Hemelse Vader, dat Uw woord op wonderlijke wijze licht schenkt, voor de eenvoudige staat er verder in de psalm. Nee, we hoeven er niet voor gestudeerd te hebben; Uw woord laat zich ontvouwen en geeft licht. We hoeven alleen maar ons hart te openen, niets meer en niets minder
Laat ons zingend bidden:

- Here God, Hemelse Vader, help ons als woorden ons te veel worden.
Als we elkaar pijn doen met woorden, zonder dat we dit doorhebben;
we zijn immers allen kwetsbaar uniek.
Here God wilt U vergeven en ons helpen.
Laat ons zingend bidden:
- Here God U kent ons, U leest ons hart. Onze stille gebeden, we
hebben ze voor U neergelegd.
Laat ons nog 1 x zingend bidden:

Zingende slotgedachte

*Wat open jij voor mij
als ik voor jou dicht?*

Cees van Weerd, stadsdichter 2012-2015

[Lied nr. 133: Sanasi on Lampu](#)

[Lied nr. 19: Jezus U bent het Licht in ons leven](#)

[Slotlied nr. 14: Wait for the Lord](#)

*Ik wens jullie allen een goede week.
Er is koffie en/of thee in de parochiezaal hiernaast, van harte welkom!!*