

Oecumenisch Meditatief Avondgebed 18 september 2024

Thema: Vrede als verzet tegen  
de machten van de dood

Voorganger: Hans Kerklaan



[Aanhef \(blz. 12\):](#) [Wees hier aanwezig](#)

[Lied nr. 76:](#) [Les Béatitudes](#)

## Inleiding

Het is vredesweek. In onze meditatieve bijeenkomst vanavond wil ik stilstaan bij enkele gedachten over vrede van Henri Nouwen, een



mysticus, priester en professor die in de jaren 60/70/80 protesteerde tegen de oorlog in Vietnam en kernwapens in Amerika. Hij heeft zich beziggehouden met wat in het vredesproces fundamenteel is. Enkele inzichten wil ik graag met jullie delen.

[Lied nr. 8:](#) [Nunc dimittus](#)

## De vrede bevorderen is eigenlijk het leven vieren

De machten van de dood zijn massief, en willen imponeren en overheersen: militaire macht, defilés, anonieme drones en bombardementen, haatberichten en scheldpartijen.

Daar tegenover staan de machten van het leven. Of eigenlijk de onmacht, de kwetsbaarheid, het leven is een zachte kracht. Het slaat of stoot niet. Het liefkoost en streelt. Vrede is als het leven zelf. Het komt zachtjes aan het licht. Een nederig ja tegen het leven in al zijn vormen betekent een diepe verbondenheid van alle mensen met elkaar en vormt de ware basis van vrede.

[Lied nr. 1:](#) [Mon âme se repose](#)

## **De vrede bevorderen is ook leven met compassie**

Alle vredesvragen oplossen kan niet en zal niet gebeuren. Maar als we ons in verzet terugtrekken en de ander als vijand zien ben je net zo negatief als de machten van het kwaad. Van vraagstukken en problemen kun je niet houden, van mensen wel. Begin met concrete hulp. Jezus wilde ook de wereld veranderen, maar begon met simpele individuele hulp., van water veranderen in wijn tot genezen van blinden en angsten bezweren.

[Lied nr. 15:](#) [Ubi caritas et amor](#)

## **De vrede bevorderen is ook leven met hoop**

Professor Henri Nouwen verhuisde van de universiteit naar een gemeenschap van gezonde mensen samen met gehandicapte volwassenen. Hij vertelt er zelf over: "Ik kreeg daar de zorg voor Adam. Adam kon niet spreken. Adam kan niet lopen. Adam was, zoals sommige mensen zeggen; een kasplantje. Aan mij werd gevraagd: Zou jij hem willen verzorgen, wassen, voeden verschonen, alles. Ik begon voor hem te zorgen, en toen ontdekte ik wat ik nog nooit had gevoeld. Ik begon te beseffen wat een ongelooflijk geschenk het leven is. Adam sprak mij aan in een taal waarvan ik niet wist dat hij die kon spreken. Hij heeft me verteld hoe verborgen, kwetsbaar en diep het leven is. Bij hem zijn gaf me het gevoel in heel nauw contact te staan met het leven. Adam versterkte mijn hoop. Dat was geen goedkoop optimisme. Adam wordt nooit meer beter. Maar hij biedt hoop. Hij brengt een band tussen mensen tot stand die tot in de wortels van ons menszijn reiken".

## **Bijbeltekst uit Johannes 14 vers 27:**

*Ik laat jullie vrede na; mijn vrede geef Ik jullie, zoals de wereld die niet geven kan. Maak je niet ongerust en verlies de moed niet.*

[Lied nr. 2:](#) [Dona nobis pacem](#)

**Stilte**



**Voorbeden** met als [acclamatie nr. 49: 1x Da pacem cordium \(Geef vrede in ons hart, geef vrede\)](#)

- Wij bidden God dat wij ons streven naar vrede, door Jezus begonnen, steeds meer kunnen gaan ervaren als iets dat onoverkomelijk gaat gebeuren. Het zal niet gebeuren in onze generatie maar het blijft een wenkend perspectief.

*Laat ons zingend bidden...*

- Wij bidden om vrede met onze gemeenschappen van kerkelijke of niet kerkelijke aard. Overal waar mensen samenkomen in de naam van de vrede zal God met ons zijn met zijn vrede.

*Laat ons zingend bidden...*

- Wij bidden God voor mensen van nu, dat wij ons kunnen verzoenen met onszelf. Sommige die wij graag laten zien en andere die wij niet willen laten zien. Dat geeft ons energie in ons streven naar vrede.

*Laat ons zingend bidden...*

**Onze vader** (uit het Aramees vertaald)

Bron van Zijn, die ik ontmoet in wat mij ontroert,

Ik geef U een naam opdat ik U een plaats kan geven in mijn leven.

Bundel Uw licht in mij – maak het nuttig.

Vestig Uw rijk van eenheid nu, Uw enige verlangen handelt dan samen met het onze.

Geef ons wat we elke dag nodig hebben aan brood en aan inzicht.

Maak de koorden van fouten los die ons vastbinden aan het verleden, opdat wij ook anderen hun misstappen kunnen vergeven.

Laat oppervlakkige dingen ons niet misleiden.

Uit U wordt geboren:

de al werkzame wil,

de levende kracht om te handelen,

en het lied dat alles verfraait,

en zich van eeuw tot eeuw vernieuwt Amen.

[Lied nr. 69: Verheug U Maagd](#)

## Slotgedicht van Remco Campert

Verzet begint niet met grote woorden  
maar met kleine daden

zoals storm met zacht geritsel in de tuin  
of de kat die de kolder in zijn kop krijgt

zoals brede rivieren  
met een kleine bron  
verscholen in het woud

zoals een vuurzee  
met dezelfde lucifer  
die een sigaret aansteekt

zoals liefde met een blik  
een aanraking iets dat je opvalt in een stem

jezelf een vraag stellen  
daarmee begint verzet

en dan die vraag aan een ander stellen



*Tekst op het gebouw van de Bezige Bij*

[Slotlied nr. 132: Vrede wens ik je toe](#)