

Oecumenisch Meditatief Avondgebed 11 september 2024

Thema: Vertrouwen

Voorganger: Reint Jan Terbijhe



[Aanhef \(blz. 12\): Wees hier aanwezig](#)

## Welkom

Afgelopen zomer heb ik weer diverse boottochten gemaakt o.a. een dag door de Wieden en de Weerribben met Fons en Alfons, onze vroegere buurman.

Die dag ervoeren we op diverse manieren vertrouwen.

Als je onervaren het stuurrad in handen krijgt is het prettig te weten dat je erop kunt vertrouwen dat er een iemand aan boord is die het van je over kan nemen als het lastig wordt.



[Lied nr. 135: Voici Dieu qui vient a mon secours](#)



## Inleiding

We kwamen ook in de grote kerk van Blokzijl die in 1609 als een van de eerste protestante kerken is gebouwd. Er hangt een model van het VOC schip de Zeven Provinciën uit 1677, dat getuigt van het rijke verleden van Blokzijl aan de toenmalige Zuiderzee. De kerk is vrij te

bezoeken zonder dat er iemand toezicht houdt, Over vertrouwen gesproken! De schepelingen vertrouwden destijds op de kundigheid van hun schipper naast God.

Lied nr. 130: Tibie paiom



**Inleiding vervolg**

Tegenover de kerk ligt het bakkerszaakje van Joop Prins. Vanaf de 50er jaren bakt zijn familie daar de Blokzijler brok. Het is een nostalgisch winkeltje zonder personeel! Een bord geeft aan dat je zelf je boodschap in een schrift moet noteren en dat je kunt afrekenen contant in een geldblok of per pin. Opnieuw een voorbeeld van vertrouwen!

**Bijbellezing** uit 1 Johannes en Mattheus

Ik gaf voorbeelden van vertrouwen, op hulp als het lastig wordt, op respectvol gedrag in een historisch gebouw, op eerlijke afrekening.

Als je er voor open staat kun je eigenlijk elke dag wel tekenen van vertrouwen ervaren

Ook in de Bijbel kun je er vele teksten over vinden . Ik citeer er twee:

Uit 1 Johannes 5:14

*Wij kunnen ons vol vertrouwen tot God wenden, in de zekerheid dat Hij naar ons luistert als we hem iets vragen dat in overeenstemming is met zijn wil.*

Uit Matheus 6:26

*Kijk naar de vogels in de lucht: ze zaaien niet en oogsten niet en vullen geen voorraadschuren; het is jullie hemelse Vader die ze voedt. Zijn jullie niet meer waard dan zij?*

Lied nr. 115: I am sure I shall see

**Stilte**

Lied nr. 73: Sviaty Boze

**Voorbeden** met als [acclamatie nr. 30: Kyrie](#)

- Goede God: Mogen we elke dag opnieuw beleven in vertrouwen op het goede in relaties, bij vriendschappen en bij onze medemensen.  
*Laat ons zingend bidden...*
- Goede God; Mogen we ook vertrouwen hebben in die belangrijke verkiezing in Amerika. Vertrouwen dat eerlijkheid het wint boven de leugen.  
*Laat ons zingend bidden...*
- Goede God; Morgen mag ik terugkijken op 78 levensjaren in de acceptatie dat ook de moeilijkheden er waren om mij te vormen zoals ik ben; een mens met plussen en minnen.  
*Laat ons zingend bidden...*

[Lied nr. 140: May the blessing of God](#)

**Avondgroet**



[Slotlied nr. 124: Licht dat terugkomt, hoop die niet sterven wil, vrede die bij ons blijft.](#)