

Oecumenisch Meditatief Avondgebed 25 september 2024

Thema: Hoop

Voorganger: Petra Kolb



[Aanhef \(blz. 12\): Wees hier aanwezig](#)

Welkom en korte toelichting op het thema: HOOP

[Lied nr. 38: Veni Sancte Spiritus](#)

Bijbeltekst uit Mattheus 12, 15-21

En Jezus week uit naar elders. En een grote menigte volgde Hem en Hij genas allen, en Hij verbood hun om zijn verblijfplaats bekend te maken. Zo werd vervuld wat gezegd is door de profeet Jesaja;

“Zie mijn knecht, die Ik gekozen heb, van wie Ik houd en in wie ik vreugde vind.

Ik zal mijn Geest op Hem leggen en hij zal Recht verkondigen aan de volkeren.

Hij zal niet twisten, niet schreeuwen, en niemand zal op straat zijn stem horen.

Het geknakte riet zal hij niet breken en een smeulende pit zal hij niet doven, tot Hij het Recht laat zegevieren.

En op Zijn naam zullen de volkeren hun Hoop stellen”.

[Lied nr. 123: Aber du weisst den Weg](#)

1^e deel van de Lezing

Overal waar Jezus voorbijkwam, wist Hij Hoop op te wekken.

Zoals niemand anders had Hij het woord, het gebaar om iemand nieuwe Hoop te geven.

We zien in deze tekst dat de menigte Jezus van heel dichtbij volgt, zodat Hij zich niet kan terugtrekken. Maar de woorden van de tekst zijn duidelijk: Hij genas ze allen!

Maar meteen kijkt Hij verder; "Hij drukte hun op het hart Hem niet bekend te maken".

De evangelist (Mattheus) is als het ware verbaasd over de houding van Jezus en wendt zich tot een tekst van Jesaja. Hoe kun je de houding van Jezus begrijpen, die nieuwe Hoop geeft en geen aandacht voor zichzelf wil trekken?

De profeet Jesaja beschrijft een mens op wie de Geest zal rusten en die RECHT zal verkondigen, dat wil zeggen; al het goede dat God vraagt, en dat in de mens laten groeien.

En hij doet dat met een fijngevoeligheid die zelfs het riet, dat bijna geknakt is, niet zal breken.

[Lied nr. 86: Beati voi poveri](#)

2^e deel van de Lezing

De evangelist aanschouwt Jezus; hij ziet dat Jezus van God gezonden tot de lijdende mens komt, zonder hem te breken; Hij komt tot de mens aan de rand van de wanhoop, zonder het kwetsbare licht te doven dat nog in hem is.

Jezus minacht nooit iemand. Hij ziet wat er woont diep in iedere mens die hij ontmoet. De mens is degene voor wie Jezus gekomen is, voor wie Hij zijn leven wil geven.

Jezus, onze Hoop, uw mededogen is grenzeloos. Wij verlangen naar Uw aanwezigheid.

U die ons zegt; "Waarom zijn jullie bang?

Houd moed; Ik ben er, en Ik zal er altijd voor jullie zijn".

[Lied nr. 95: Er is een stad voor vriend en vreemde](#)

Stilte

Voorbeden, afgewisseld met [acclamatie nr. 32: Gospodi Pomilui](#)

[Lied nr. 82: Onze Vader](#)

Avondgroet/zegenbede

*De Eeuwige zij voor je
om je de juiste weg te wijzen*

*De Eeuwige zij naast je
om je in de armen te sluiten*

*De Eeuwige zij achter je
om je te behoeden*

*De Eeuwige zij onder je
om je op te vangen*

*De Eeuwige zij in je
om je te troosten*

*De Eeuwige zij om je heen
om zich over je te ontfermen*

*De Eeuwige zij boven je
om je te zegenen
Zo zegene je de Vader, Zoon en de Heilige Geest, nu en altijd,
tot in eeuwigheid
Amen.*

Lied nr. 71a: Meine Hoffnung

Ik wens jullie Heel Veel Goeds, en Sterkte voor de komende week!

Petra Kolb.