

Oecumenisch Meditatief Avondgebed 10 juli 2024

Thema: Pelgrimage

Voorganger: Reint Jan Terbijhe



[Aanhef \(blz. 12\): Wees hier aanwezig](#)

Welkom

Wij hebben in mei kennis gemaakt met een deel van één van de bekendste pelgrim routes: de Sint Jacobs route naar Santiago de Compostella.



De oorzaak was heel triviaal: het lezen van de thriller De Camino van Anya Nieweirra. Daarin beschrijft zij de route van Puy en Velay naar Congues in midden Frankrijk.

Een aantal plaatsen van die route hebben wij bezocht. Onderweg kwamen we steeds pelgrims tegen. We hebben een enorme bewondering voor hen gekregen. Door weer en wind, bergop bergaf, liepen ze in kleine groepen of alleen via kerken, kapelletjes en speciale pelgrim hotels.

Onderling en naar buiten toe ervaar je een speciale sfeer. Los van de dagelijkse dingen zijn ze onderweg.

[Luisterlied: Afrikaans pelgrimslied van Amanda Strydom](#)

*Vader God U ken my naam
My binnegoed en buitestaan
My grootpraat en my klein verdriet
My vashou aan als wat verskiet.*

*U ken my vrese en my hoop
Die pad wat ek so kaalvoet loop*



*Die pad het U lankal berei
U maak die pad gelyk vir my.*

*Alle pelgrims keer weer huistoe
Elke swerwer kom weer tuis
Ek verdwaal steeds op die grootpad
Soekend na U boardinghuis.*

*Moeder God U ken my waan
My ego en my regopstaan
Die drake waarteen ek bly veg
U wys my altyd weer die weg.
U het my met U lig geseën
Die lig strooi ek op iedereen
Net U weet hoe my toekoms lyk
Ek het niks, U maak my ryk*

*Alle pelgrims keer weer huistoe
Elke swerwer kom weer tuis
Ek verdwaal steeds op die grootpad
Soekend na U boardinghuis.*



Inleiding



De protestantse wereld is minder bekend met pelgrimage, al winnen tochten naar Santiago de Compostella steeds meer aan populariteit, nu al meer dan 350.000 mensen per jaar. We kennen allemaal de katholieke bedevaart naar Lourdes of de jaarlijkse bedevaart naar Mekka van de moslims. Het grote verschil is dat het bij een bedevaart gaat om het doel te

bereiken. Bij een pelgrimage gaat het in de eerste plaats om het onderweg zijn.

Taizé kent al heel veel jaren de Pelgrimage van Vertrouwen. Die pelgrimage probeert een antwoord te zijn op de vraag hoe we mensen bereid kunnen maken er voor anderen te zijn. Ten eerste door iedereen voor te stellen op weg te gaan. De 'pelgrimage van vertrouwen' is in Taizé vooral een ontmoeting met de opgestane Christus en de

medemens. Dankzij het gemeenschappelijk gebed stelt iedereen zich open voor God. Door het samen delen en de gastvrijheid vinden allen het vanzelfsprekend dat men over grenzen en verschillen héén kijkt om elkaar in het hart te sluiten en innerlijk rijker te maken. Dat onderling vertrouwen proeven we ook al meer dan 30 jaar hier in avondgebed. Ik ben daar al die jaren bijzonder dankbaar voor. *Samen onderweg zijn door het leven, wat dat ook mag brengen!*

[Lied nr. 144:](#) [Herre visa mig vägen](#)

Bijbellezing uit Psalm 121: Een pelgrimslied.

*Ik sla mijn ogen op naar de bergen,
vanwaar mijn hulp komen zal.
Mijn hulp is van de Heer,
Die hemel en aarde gemaakt heeft.
Hij zal uw voet niet laten wankelen,
uw Bewaarder zal niet sluimeren.
Zie, de Bewaarder van Israël
zal niet sluimeren of slapen.
De Heer is uw Bewaarder,
de Heer is uw schaduw aan uw rechterhand.
De zon zal u overdag niet steken,
de maan niet in de nacht.
De Heer zal u bewaren voor alle kwaad,
uw ziel zal Hij bewaren.
De Heer zal uw uitgaan en uw ingaan bewaren,
van nu aan tot in eeuwigheid.*

[Lied nr. 130:](#) [Tibié paiom](#)

Stilte

[Lied nr. 25:](#) [De noche iremos](#)

Voorbeden met als [acclamatie nr. 146: Kyrie](#)

- Goede God. Mogen wij kracht en steun ervaren als we onze levensweg afleggen.
Laat ons zingend bidden...

Goede God. Mogen we de moed hebben vastigheden los te laten en ons op weg begeven.
Laat ons zingend bidden...

- Goede God. Mogen we vertrouwen hebben en onze pelgrimage blijven gaan.
Laat ons zingend bidden...

[Zegenbede nr. 79: De Levende zegene u](#)

Avondgroet: De pelgrimsreis

*Ik weet niet
waar vanavond
mijn hoofd zal rusten.
Ik ben een zwerver,
een zoeker,
een pelgrim.
Ik ben onderweg
Verlangen naar stilte
Zoektocht naar verwondering
Vinden van rust
Vragen naar bestemming:
Waarheen te gaan
In tijd en eeuwigheid*

Bron: Pinterest door Crea Natura

[Slotlied nr. 124: Licht dat terugkomt](#), hoop die niet sterven wil,
vrede die bij ons blijft.