

Oecumenisch Meditatief Avondgebed 24 juli 2024

Thema: Gods woord is stilte

Voorganger: Hans Kerklaan



[Aanhef \(blz. 12\): Wees hier aanwezig](#)

Welkom en inleiding

Iedereen van harte welkom in deze oecumenische avondviering. 'Gods woord is stilte', zegt Simone Weil. De woorden van Simone Weil doen me direct denken aan een citaat dat toegeschreven wordt aan de middeleeuwse islamitische mysticus Rumi: 'Gods taal is stilte; de rest is een povere vertaling.' Dat maakt me bescheiden. Maar iets van de diepgang van de woorden van Weil en Rumi wil ik wel proberen te peilen en in taal te vatten.



Lied nr. 76: Les béatitudes

Lied nr. 8: Nunc dimittis

Gods Woord is stilte

Allereerst is daar het woord stilte. Wat betekent dat? Afwezigheid van geluid? Verblijven in een rustige omgeving? Omstandigheden die altijd hetzelfde blijven? Dat is stilte ook, maar ik laat het liever niet bij deze uiterlijke uitleg. De afgelopen maanden kon ik niet bij mijn innerlijke rust komen. Onrustig en onzeker werd ik ervan. Liet God mij in de steek? Ik denk het niet. Ik had het gevoel dat ik stappen moest zetten om uit de onrust te komen. Pas toen ik de intentie had om stappen te zetten werd het anders. Ik kan de wereld en mezelf weer bekijken vanuit een perspectief dat iets verder weg ligt dan mijzelf, ervaar ik weer iets van ruimte, rust, innerlijke vrede: 'Gods Woord is stilte.'

Uit: Parelduiken in de Bijbel van Marga Haas

Lied nr. 7: In manus tuas

Over de stilte

Wie die ruimte dagelijks opzoekt door bijvoorbeeld meditatie, weet waarover ik het heb. Die stilte is altijd aanwezig, altijd beschikbaar, altijd bereikbaar. Ik weet ervan, van die innerlijke stille ruimte. Maar ten diepste is stilte aanwezigheid. Aanwezigheid van niet-iets.

Ik voeg me in de stilte, in die ruimte in mij en om mij heen die er altijd is. Ik geef me eraan over, ik laat me erdoor raken, erdoor dragen, ik ga erin op. Ik hoor de stilte niet alleen, ik voel haar vooral en mijn innerlijk oog gaat ervoor open. En ik betreed haar.

Uit: Parelduiken in de Bijbel van Marga Haas

Lied nr. 80: Behüte mich Gott

Bijbeltekst uit Johannes 1,1

In het begin was het Woord, en het Woord was bij God, en het Woord was God.

Stilte

Voorbeden met als acclamatie nr. 32: Gospodi pomilui

- God, Laten wij bidden voor het leven: de goedheid in mensen, die grenzen doorbreekt en altijd zal duren.

Laat ons zingend bidden...

- God laten wij bidden voor onszelf, dat de stilte waarin u aanwezig bent ook in ons leven een waarde wordt, die blijft.

Laat ons zingend bidden...

- (ruimte voor eigen gebed)

Laat ons zingend bidden...

Lied nr. 86: Beati voi poveri

Onze vader (Aramees Onze Vader)

Bron van Zijn,
die ik ontmoet in wat mij ontroert,
Ik geef U een naam
opdat ik U een plaats kan geven in mijn leven.
Bundel Uw licht in mij – maak het nuttig.
Vestig Uw rijk van eenheid nu,
Uw enige verlangen
handelt dan samen met het onze.
Geef ons wat we elke dag nodig hebben aan brood en aan inzicht.
Maak de koorden van fouten los
die ons vastbinden aan het verleden,
opdat wij ook anderen hun misstappen kunnen vergeven
Laat oppervlakkige dingen ons niet misleiden.
Uit U wordt geboren:
de alwerkzame wil,
de levende kracht om te handelen,
en het lied dat alles verfraait,
en zich van eeuw tot eeuw vernieuwt.

Lied nr. 71: In the Lord

Zegenbede voor Fons (60 jaar priesterschap)

*Moge de zegeningen die uit jouw handen voortoloeien
vensters doen opengaan in ieder verduisterd gemoed.*

*Moge de pijn die je roeping met zich mee heeft gebracht
slechts een winter zijn die aan de lente voorafgaat.*

*Moge het gezelschap van de twijfel aanvullen
wat er in je overtuigingen zo zeker lijkt.*

*Moge de geheime verlangens van je hart
de gewijde vruchten van de leegte plukken.*

*Moge je woorden de profetische kracht bezitten
waarmee het hart zichzelf kan horen.*

*Moge de stilte waarin je roeping huist
je vrijheid bevorderen in alles wat je doet en voelt.*

*Moge je woorden vol goddelijke warmte vinden
en zo de stervenden omhullen met de taal van de dageraad.*

*Moge het zachte licht van de eucharistie
een veilige beschutting voor je toekomst zijn.*

Keltische zegenbede: voor het priesterschap

Slotlied nr. 12: Bless the Lord