

Oecumenisch Meditatief Avondgebed 19 juni 2024

Thema: Onze Vader

Voorganger: Dinie Koning



[Aanhef \(blz. 12\): Wees hier aanwezig](#)

[Lied nr. 21: Jubilate - Alleluia](#)

Welkom

Hartelijk welkom allemaal bij dit avondgebed. Vanavond wil ik samen met jullie stilstaan bij en kijken naar een afbeelding met een bekend gebed. Het staat hiernaast en op de achterkant van je liedblad.

[Lied nr. 23: Oculi nostri](#)

Het gebed op een banner

Verrast was ik, verrast en het maakte en maakt me nog steeds blij. Die afbeelding van Jezus zittend bij Zijn discipelen en de woorden die Hij aan hen deelde over het bidden, in eerst een grote kathedraal in Frankrijk en later in een andere plaats in een grote basiliek. Op beide locaties stonden ze vlak voor het altaar. Opmerkelijk, want kathedralen en kerken staan vol met ook belangrijke afbeeldingen en heen wijzingen, daar doe ik niets aan af,



maar vlak voor het altaar, dit gebed, het onze Vader van onze Heer, woorden door hem uitgesproken, woorden uit de Heilige Schrift, (brood)nodige woorden voor eenieder onderweg door dit leven. Een gebed dat Jezus leerde, een gebed waar we altijd en in elke omstandigheid op terug kunnen vallen. Ook als het bidden, het praten met God even niet lukt, als het leven even te zwaar is. Ik heb gemerkt dat in sommige kerken het onze Vader nooit, nooit ontbreekt, hoe heerlijk!!

Ik hoop dat door die afbeelding en het onze Vader iedere voorbijganger zich durft uit te strekken en nabijheid van God mag ervaren.

Aan iedere bezoeker, aan kathedraal of basiliek, aan eenieder ook de keuze om deze woorden wel of niet te bidden in het leven.

[Lied nr. 149: Jesus Christ, bread of life](#)

Onze Vader

Ik bid "*Onze*"

omdat ik ruimte wil maken in mijn leven voor anderen en hun behoeftes.

Ik bid "*Vader*"

omdat mijn relatie met U mijn dagelijks leven kleurt.

Ik bid "*die in de hemelen zijt*"

omdat ik niet alleen met aardse dingen bezig ben.

Ik bid "*uw naam worde geheiligd*"

omdat ik U naam wil eren in plaats van mijzelf.

Ik bid "*Uw koninkrijk kome*"

omdat ik U gehoorzaam wil zijn.

Ik bid "*Uw wil geschiede*"

omdat ik Uw wil in mijn leven accepteer.

Ik bid "*in de hemel alzo ook op de aarde*"

omdat ik leef voor Uw koninkrijk hier, nu en straks.

Ik bid "*geef ons heden ons dagelijks brood*"

omdat ik weet dat U mij geeft wat ik nodig heb en ik kan geven aan hen die tekort komen.

Ik bid *“vergeef ons ook onze schulden gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren”*

omdat Uw Zoon voor mijn fouten gestorven is
en ik ook geen wrok of bitterheid naar anderen koester.

Ik bid *“ leid ons niet in verzoeking”*

omdat het Uw Heilige Geest is die ik heb ontvangen
en die mij helpt om niet zelf doelbewust situaties op te zoeken
waarin ik de verleiding niet kan weerstaan.

Ik bid *“maar verlos ons van de boze”*

omdat ik bereid ben te vechten voor uw koninkrijk
met het wapen van gebed

Hier eindigt in de bijbel het Onze Vader. Als een belijdenis (doxologie)
zijn de volgende woorden opgenomen in het Onze Vader:

Ik bid *“van U is het koninkrijk”*

omdat ik beseft dat U Koning en Heer bent over al wat leeft.

Ik bid *“en de kracht en de heerlijkheid”*

omdat ik beseft dat u de Almachtige Schepper bent
en ik Uw schepsel, maar een schepsel.

Ik bid *“tot in alle eeuwigheid”*

omdat ik niet angstig ben voor de gebeurtenissen van vandaag,
maar gericht ben op een eeuwig leven met U.

Amen

(Bron; onbekend)

[Lied nr. 65: Dona la pace Signore](#)

Bijbeltekst uit Johannes 16:33-17:1

In de afgelopen weken bezig zijnde met dit avondgebed, trof dit stukje Bijbeltekst, omdat de intieme sfeer van dit Bijbelgedeelte zo overeenkomt met die van de afbeelding en de woorden die Jezus daarbij sprak (die staan in Mattheus 6)

“Ik heb dit gezegd opdat jullie vrede vinden bij mij. Jullie zullen het zwaar te verduren krijgen in de wereld, maar houd moed: Ik heb de wereld overwonnen”.

Zo sprak Hij. Daarna sloeg Jezus zijn ogen op naar de hemel en zei "Vader, nu is de tijd gekomen toon nu de grootheid van Uw Zoon, dan zal de Zoon Uw grootheid tonen....."

Bidden is als discipel meegenomen worden in de leerschool van Jezus. Hij gaat ons letterlijk en figuurlijk voor. De kunst is om dicht bij Hem te blijven om Zijn bewegingen mee te kunnen maken. Dat maakt dit hartsgebed van hem ook zo uniek voor al zijn leerlingen. De Heer leidt ons binnen in de relatie die Hij met Zijn Vader heeft, niet enkel als toeschouwers en -hoorders, maar als Zijn leerlingen aan wie Hij Zijn diepste inzichten en motivaties laat zien. Opdat ook wij meekomen in die bijzondere gemeenschap. Leg het maar op je tong, plant het maar in je hart, verwonder je maar over hoe het je verandert

(bron: Robbert Jan Perk)

[Lied nr. 1: Mon âme se repose](#)

Een gebed om stilte

*Wij bidden U, God, om in onszelf
een stem van stilte te mogen horen,
zodat ons zwijgen zich mag vullen
met Uw ondoorgroondelijke aanwezigheid.
Doorbreek onze woordenstroom.
onze gedachten die ons beheersen.
Maak ons leeg en ontvankelijk
zodat stilte,
die sprekender is dan al onze woorden.
ons in bezit mag nemen.
Stem van de stilte, spreek in ons.*

(Gerard Zuidberg)

[Lied nr. 139: Atme in uns](#)

Stilte

Voorbeden met als [acclamatie nr. 70: Heer, ontferm U](#)

- Hemelse Vader, U bent één van ons geworden en U hebt ons tot de Uwen gemaakt: Gezegend bent U Heer. Ik wil U danken dat de woorden die U over en met Uw discipelen uitsprak, het gebed dat U hen leerde, ons zo dierbaar zijn geworden. Ik prijs U, Heer, voor al die kleine tekens; klein en verborgen zoals het zaad van Uw Koninkrijk. Goede God, wil dan het werk dat U in ons begonnen bent tot voltooiing brengen.
Laat ons zingend bidden...
- Liefdevolle Vader, U bent een groot God, Koning van alles wat leeft! Heer, geef vrede! Heer, geef Uw vrede!
Laat ons zingend bidden...

Afsluitend bidden we met elkaar het Onze Vader en sluiten zingend dit gebed met [lied nr. 78: Amen, amen!](#)

Slotwoord

*Zoek God, zoek en zoek steeds weer,
wakend en wachtend bij de deur van je hart.
En al bedekt de nevel je leven,
zoekende zal het Licht als een diepe vrede
en vreugde je weg gaan beschijnen*

(Elaie Bollen- abdis van benedictinessen van Lioba)



[Lied nr. 14: Wait for the Lord](#)

[Lied nr. 19: Jésus le Christ, lumière intérieure](#)

(met dit lied sluiten we af,
een lied om de komende week mee in te gaan,
terwijl hier en daar opgeruimd wordt)

Je bent van harte welkom voor een bakje thee/koffie in de parochiezaal