

Oecumenisch Meditatief Avondgebed 5 juni mei 2024

Thema: God boven ons,
God naast ons,
God in ons
Voorganger: Fons Zandbelt



[Aanhef \(blz. 12\): Wees hier aanwezig](#)

Inleiding

Het eerste feest na Pinksteren in de katholieke kerk is het feest van de heilige Drie-eenheid: d.w.z. God als een drie-ene God: God als Vader, zoon en heilige Geest.

Als kind zei me dat feest niet zoveel. Veel te theoretisch, te theologisch (het werd gevierd op basis van een concilie in Efeze in de 4^e eeuw).

Pas later, in mijn studententijd werd me duidelijk gemaakt dat het iets wilde uitdrukken van het geheim van Gods liefde: In de naam van die Drie-ene God zijn we ooit ook gedoopt; we zullen het zo horen in de Schriftlezing.

Ik wil ook vanavond graag even stilstaan bij die Godsaanduiding, waardoor we misschien iets meer van dat geloofsgeheim gaan verstaan en proeven.

[Lied nr. 15: Ubi caritas et amor \(waar liefde is, daar is God\)](#)

Schriftlezing uit Mattheüs 28, 16-20: laatste gedeelte van dit evangelie
De elf leerlingen begaven zich (na Jezus' verrijzenis) naar Galilea, naar de berg die Jezus hun gewezen had.

Toen ze Hem zagen, wierpen ze zich in aanbidding neer, sommigen echter twijfelden.

Jezus trad nader en sprak tot hen: '... Gaat en maakt alle volkeren tot mijn leerlingen, en doopt hen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest, en leert hen te onderhouden alles wat ik u verkondigd heb.

Zie, Ik ben met u alle dagen tot aan de voleinding der wereld'.

(Hiermee eindigt het Mattheüs evangelie)

Overdenking

Als ik iets moet/mag vertellen over de heilige Drie-eenheid, laat ik me graag inspireren door wat de Belgische kardinaal Daneels eens gezegd heeft, toen hem gevraagd werd om iets te verduidelijken van die aanduiding: de H. Drie-eenheid: als Vader, Zoon en heilige Geest.

Hij deed dat met: God 'boven' ons, God 'naast' ons, en God 'in' ons, en wel als volgt:

- God BOVEN ons: daarmee geven we aan dat God ons ver te boven gaat, onzichtbaar, onvoorstelbaar; velen ervaren Hem zo: vooral in de grootsheid van de natuur: Schepper van hemel en aarde. Daarom voorgesteld als God BOVEN ons (in de hemel): wij zeggen meestal: God onze hemelse Vader.

- Maar we hebben God ook leren kennen als God NAAST ons. Al in het Oude Testament blijkt dat God niet alleen de oorsprong en schepper is, maar ook een tochtgenoot die met zijn volk optrekt; op weg naar het Beloofde Land.

Maar bovenal heeft God zich in Jézus laten zien als een God naast ons; in Hem is God ons menselijk nabijgekomen, en is Hij onze naaste geworden, en heeft Hij ons laten delen in zijn liefde; Hij heeft zelfs zijn leven voor ons gegeven. God NAAST ons in Jezus (God de Zoon).

- Maar God is ook IN ons. Hij wóónt als het ware in ons: in het diepst van ons hart en ons geweten; Hij maakt mij gevoelig voor liefde en gerechtigheid; en geeft mij kracht als ik het moeilijk heb, maar ook vreugde: bij voorspoed en welzijn.

Hij wil de ziel zijn van mijn leven, van ieder van ons, en van elke geloofsgemeenschap. Wij noemen deze 'God in ons': de heilige Geest.

Zo is God bóven ons, God náást ons, God ín ons, oftewel Vader, Zoon en heilige Geest: niet bedoeld als een leer, maar als een werkelijkheid waarin wij zijn opgenomen, dus om in en vanuit te leven (en die Drie-een God danken en prijzen wij telkens in allerlei gezangen en gebeden, ook in dit avondgebed).



Vervolg van de Overdenking

Het geheim van de H. Drie-eenheid doet me ook denken aan die Drie-eenheid-icoon, vooral deze afbeelding van Andrei Rublev uit de 14^e eeuw. Opvallend is de rust en stilte die uitgaat van deze voorstelling;

Het drukt de innige liefde van H. Drie-eenheid uit: de liefdevolle genegenheid en verbondenheid van deze drie personen.

Ze worden hier voorgesteld als engelen, zoals ook bij het bezoek van God aan Abraham.

Ze neigen eerbiedig en vol genegenheid hun hoofd naar elkaar; tegelijk vormen ze samen een open kring naar óns, die in stille verwondering ernaar kijken.

Dus: ze willen ons graag opnemen in hun liefdeskring.

Wij worden uitgenodigd om ons te laten opnemen in de stille liefde van deze Drie-ene God. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat wij God altijd zo ervaren (als een God van liefde); vooral als we geconfronteerd worden met het lijden in ons leven, en het kwaad in onze wereld.

Daarom blijft staan: dat God ook is: 'de Ondoorgroendelijke', die alles en ieder te boven gaat.

Maar, gedragen door medegelovigen overal ter wereld, in verbondenheid met alle kerken en alle christengelovigen over hele wereld, en de kerk van alle eeuwen, mogen we blijven zeggen en zingen: 'Eer aan de Vader en de Zoon en de heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen'.

[Lied nr. 128: Jubelt und freut euch](#)

Stilte/persoonlijke overweging

Voorbeden met als [acclamatie nr. 32: Gospodi pomilui](#).

- God onze Vader, ik wil U bidden voor hen die hun geloof en vertrouwen in God hebben verloren; dat zij weer gevoelig mogen worden voor het mysterie van U als Schepper en bron van al het goede.

Laat ons zingend bidden...

- God, die ons hebt laten zien in Jezus, die wij uw Zoon mogen noemen; Ik bid voor hen die Jezus alleen kennen als iemand uit een ver verleden: dat ze Hem leren kennen als Iemand in wie Gods liefde tot openbaring is gekomen.

Laat ons zingend bidden...

- God, heilige Geest, wij bidden U dat wij ons steeds mogen laten leiden door uw Geest, en steeds meer bezield worden van uw Geest van liefde.

Laat ons zingend bidden...

- (Ieder die wil, kan zijn/haar bede eraan toevoegen)

...

Laat ons zingend bidden...

- En dan nog eenmaal 'Gospodi pomilui' vanwege wat onuitgesproken leeft in ons hart.

Laat ons zingend bidden...

Onze Vader (Mt. 6, 10-13: NBV-vertaling):

Onze Vader in de hemel, laat Uw naam geheiligd worden,
laat uw koninkrijk komen, laat Uw wil gedaan worden:
op aarde zoals in de hemel.

Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben.

Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven
wie ons iets schuldig was.

En breng ons niet in beproeving, maar red ons van het Kwaad.

Want aan U behoort het koningschap, de macht en de majesteit,
tot in eeuwigheid. Amen.

Lied nr. 12: Bless the Lord my soul

Avondgroet: uit 2 Korintiërs 13 vers 13

*De genade van onze Heer Jezus Christus (Gods Zoon)
de liefde van God (onze Vader),
en de gemeenschap van de heilige Geest,
zij met ons allen.*

Zegenbede nr. 79: De levende zegene u en behoede u

Slotlied nr. 134: Ga met God, en Hij zal met jou zijn.