

Oecumenisch Meditatief Avondgebed 8 mei 2024

Thema: Vrijheid in vrede

Voorganger: Jurgen van der Ent



[Aanhef \(blz. 12\): Wees hier aanwezig](#)

Welkom en inleiding

Welkom bij het Oecumenisch Meditatief Avondgebed in de traditie van Taizé.

Dit weekend herdachten wij zaterdagavond alle Nederlandse slachtoffers in Oorlogsgeweld en hen die voor onze vrijheid het leven lieten. En zondag vierden we de vrijheid. De vrijheid die we sinds de laatste wereldoorlog hier in Nederland mogen ervaren.



De vrijheid en vrede die we in deze tijd in steeds meer landen zien verdwijnen. Een treurige opsomming: Gaza, Oekraïne, Rusland, Jemen, en ga zo maar door. Zo meteen het nuchtere geweten van Lodewijk Koster over het thema Vrijheid, de bijbel lezing over Gods liefde en de

belofte van Jezus. Gevolgd door een persoonlijke reflectie.

Alle liederen van vandaag hebben te maken met vrede en vrijheid. Te beginnen met: 'Mijn vrede laat ik achter, mijn vrede geef ik je, wees niet bezorgd, wees niet bevreesd'.

[Lied nr. 154: My peace I give you](#)

Vrijheid met verantwoordelijkheid

Ik citeer mijn vriend Lodewijk Koster:

"In een land dat al bijna 80 jaar geen oorlog meer kent, hebben sommige mensen een verwrongen beeld van wat vrijheid precies inhoudt.

Vrijheid betekent niet dat je kunt doen en laten wat je maar wilt. Als iedereen dat zou doen, bestaat er geen samenleving meer.

Dus als je in een democratie roept: "Ik word beperkt in mijn vrijheid!" dan is dat vooral een egoïstische uitspraak. Dan zeg je impliciet dat je geen rekening wilt houden met andere mensen in de samenleving. En trek je het nog breder, dan zeg je impliciet ook dat het je aan je reet roest of de wereld aan uitputting, milieuvervuiling, oorlogen, klimaatverandering of honger ten onder gaat. Steeds meer mensen in ons land beseffen niet dat vrijheid gepaard gaat met verantwoordelijkheid. De verantwoordelijkheid om rekening te houden met een ander. De verantwoordelijkheid dat je even nadenkt voordat je iets zegt. De agressie tegen conducteurs, zorgpersoneel, journalisten, wetenschappers, politieagenten, LHBTI-ers, asielzoekers, politici Het zijn allemaal voorbeelden die aangeven dat een groeiend aantal mensen niet met hun vrijheid om weet te gaan.

Koester je vrijheid in een land waarin je op sociale media politici tot op het bot mag afbranden, waar überhaupt nog sociale media zijn toegestaan, waarin je zelf mag bepalen hoeveel fastfood je naar binnen mag proppen, waarin je op bevrijdingsfestivals oranje-rood-wit-blauw-geschminkt als een malloot heen en weer mag hossen en waar je mag stemmen op een partij die Vrijheid in zijn naam draagt, maar waarvan het enige lid zich zó 'vrij' voelt dat hij zijn formerende collega's op X zwartmaakt, collega-Kamerleden schoffeert, dat hij allerlei medelanders vrijheidsbeperkende maatregelen wil opleggen en dat hij op een extreemrechtse bijeenkomst in Hongarije al zijn racistische denkbeelden weer uit de ijskast haalt.

Natuurlijk: er is veel mis in dit land. De kloof tussen arm en rijk groeit, steeds meer mensen hebben moeite om hun in hun basisbehoeften te voorzien, overheidsapparaten maken (te vaak) grote fouten.

Maar richt je dáár dan op, steek je handen uit de mouwen, stop met janken over een dictatuur. En stop met het beschuldigen van asielzoekers van alle problemen. Dat deden we in de aanloop van WO2 ook met Joden. "Dat nooit weer" was het toch?

Afgelopen zaterdag verliep de Dodenherdenking op de Dam zonder problemen. Alleen presteerden maar liefst 5600 mensen die in alle vrijheid als hongerige wolven een ticket hadden bemachtigd het om niet op te komen dagen. Ik vond dat een treurig signaal.

Een dikke middelvinger naar de Vrijheid. Trots op de mensen die er wél stonden. Op dit soort mensen kun je bouwen..."



Lied nr. 49: Da pacem cordium

Schriftlezing uit Johannes 14:23-24,27:

Jezus zegt: 'Wanneer iemand mij liefheeft zal hij zich houden aan wat ik zeg, mijn Vader zal hem liefhebben en mijn Vader en ik zullen bij hem komen en bij hem wonen. Maar wie mij niet liefheeft, houdt zich niet aan wat ik zeg, en wat jullie mij horen zeggen, zijn niet mijn woorden, maar de woorden van de Vader door wie ik gezonden ben. ... Ik laat jullie vrede na; mijn vrede geef ik jullie, zoals de wereld die niet geven kan. Maak je niet ongerust en verlies de moed niet.

Lied nr. 108: Frieden, Frieden

Moedeloos worden

'Maak je niet ongerust en verlies de moed niet'. De laatste regel van de bijbel lezing. Daar heb ik nu best wel moeite mee, nu het financieel niet goed gaat, ik nog steeds geen reguliere baan heb kunnen vinden en het aanvragen van een uitkering, met het opzeggen van mijn bedrijf als gevolg, zich aandient.

Om moedeloos van te worden. Jaren geprobeerd op eigen benen te staan, door corona en de gevolgen dat corona met zich bracht, daar niet in geslaagd en nu is de financiële rek er bijna uit.

En dan de wereld om mij heen. Een nieuw kabinet in wording, in een superlangzaam proces, waarvan we de gevolgen nog maar moeten



afwachten. De overduidelijke klimaatsveranderingen met extreem weer, waardoor honderden, duizenden dakloos worden of opnieuw zullen moeten beginnen omdat alles wat ze hadden verloren is

gegaan. En overheden, multinationals die nog steeds niet om het klimaat geven maar nog steeds aan het economisch gewin denken, en daarbij de aarde vernietigen. Om moedeloos van te worden.

En toch weiger ik te capituleren aan deze negatieve gedachten en gevoelens. Ik put kracht uit de woorden die Jezus mij geeft en de belofte

die hij morgen, op Hemelvaartsdag, maakt: 'De heilige Geest, de helper, zal over jullie neerdalen'. Dus kijk ik naar wat ik wel kan: een loopbaan APK om mij beter te profileren in de arbeidsmarkt, dienstverlening voor wie het nodig heeft en mooie fietstochten die zich, na een nat voorjaar, eindelijk aandienen. En ik probeer mij dagelijks te realiseren dat ik in een vrij land leeft, met financiële vangnetten, vrijheden en verantwoordelijkheden en nog steeds een prachtige natuur. En ik hoop dat in de stilte mijn positiviteit bij anderen onrust kan wegnemen en ze te kunnen bemoedigen. 'Maak je niet ongerust en verlies de moed niet. Ik laat jullie vrede na; mijn vrede geef ik jullie, zoals de wereld die niet geven kan'. Dona nobis pacem.

[Lied nr. 2: Dona nobis pacem](#)

Stilte

Voorbeden met als [acclamatie nr. 138: Gospodi pomilui](#)

- Rechtvaardige God, help ons inzien dat we hier in vrijheid mogen leven en dat dit komt met verantwoordelijkheden. Geef ons de kracht om voor onze vrijheid en die van anderen te blijven vechten en strijden.

Laat ons zingend bidden...

- Liefdevolle God, sta bij iedereen die niet in vrijheid kunnen leven door oorlog, onderdrukking en intimidatie. Geef hun de kracht, wijsheid en moed om door te gaan met leven.

Laat ons zingend bidden...

- Heer God, luister naar de stilte in ons hart. Verhoor de gebeden die hier niet zijn uitgesproken maar op onze lippen branden.

Laat ons zingend bidden...

Onze vader (uit het Aramees vertaald)

Bron van Zijn,

die ik ontmoet in wat mij ontroert,

Ik geef U een naam opdat ik U een plaats kan geven in mijn leven. Bundel Uw licht in mij – maak het nuttig.

Vestig Uw rijk van eenheid nu, Uw enige verlangen handelt dan samen met het onze.

Geef ons wat we elke dag nodig hebben aan brood en aan inzicht.

Maak de koorden van fouten los die ons vastbinden aan het verleden, opdat wij ook anderen hun misstappen kunnen vergeven.

Laat oppervlakkige dingen ons niet misleiden.

Uit U wordt geboren:

de al werkzame wil,

de levende kracht om te handelen,

en het lied dat alles verfraait,

en zich van eeuw tot eeuw vernieuwt.

Amen

[Lied nr. 156: Dona nobis Pacem](#)

Slotgedicht Vrijheid

Wat is vrijheid als je niet leert,

van eerder gemaakte fouten?

Wat is vrijheid als je niet weet,

hoe in je vrijheid kunt leven?

Wat is vrijheid als je mensen beperkt,

in hun denken, doen of taal?

Wat is vrijheid in een prachtig land,

als je jezelf niet mag uiten?

*Vrijheid is niet slechts een woord, maar een kracht,
die ons allen verbindt waar we ook zijn, dag en nacht.*

Het is het recht om te zijn wie we willen zijn,

om te leven zonder angst en zonder pijn.

(Anonieme basisschoolleerling uit gemeente Lansingerland)



Slotlied nr. 132: Vrede wens ik jou

Ik wens jullie vrede, vrijheid en alle goeds voor de komende week!

Jurgen van der Ent