

Oecumenisch Meditatief Avondgebed 1 mei 2024

Thema: Leven met een melodie

Voorganger: Dinie Koning



[Aanhef \(blz. 12\): Wees hier aanwezig](#)

[Lied nr. 36: Alleluia, slava tiebie Bože](#)

Welkom en inleiding

Hartelijk welkom bij dit avondgebed, het is fijn om weer te ontmoeten zo midden in de week.

Ik keek nog wat foto's terug van onze afgelopen vakantie in Normandië, veel gezien, veel gedaan en daar ook zo dankbaar voor. Een van onze bezoeken was aan de basiliek van Lisieux, waar alles draait om een bijzondere vrouw in de geschiedenis van de kerk namelijk; Therese van Lisieux. Op één van de glazen deuren naar een ruime, afgesloten kapel, viel mijn oog op de tekst op die glazen deur en ik had er een foto van gemaakt. Ik weet dat ik er vluchtig bij stil stond, maar thuis viel me op



dat de tekst in het Nederlands was! Het bijzondere daarvan drong pas thuis tot me door, daar in dat Franse land deze Nederlandse tekst!

Met hoeveel dankbaarheid bezing ik de barmhartigheid van God!

Deze zin, deze vraag, misschien wel oproep (vanwege het uitroepteken in

plaats van een vraagteken), is leidraad voor dit avondgebed.

O Gij boven alles uit, (wat we zo gaan zingen) zegt iets van het bijzondere over/van deze tekst. Nederlandse woorden in een mega Franse basiliek, de betekenis van die woorden, met uitroepteken i.p.v. vraagteken.

Lied nr. 136: Ô toi l'au-delà de tout (2x)
O Gij boven alles uit (vervolgens)

Barmhartigheid van God

De barmhartigheid van God, we zullen daar allemaal andere gedachten over hebben.

Er mogen zijn, mogen leven, onze oorsprong, zo door en door gekend zijn is een barmhartigheid van God.

*Nog voor ik bestond, voor de tijd begon
kende U mij al voordat ik het leven vond.
U formeerde mij in verborgenheid,
Wonderlijk, door uw handen gevormd.*

*U de alfa en omega, het begin en het eind
U die is, U die was en komen zal.
U de oorsprong van het leven, U die draagt door de tijd,
U, de Schepper leeft in eeuwigheid!*

Arjan Wouters

Zo wordt psalm 139 bezongen door het damesensemble Yerussha, een koor, ook zo wonderlijk op het levenspad van Han en mij gekomen.



Luisterfragment: Psalm 139 – Damensensemble Yerussha

*U hebt mijn nieren geschapen
Mij samengevlochten in mijn moeders schoot
Dank voor het ontzagwekkend wonder dat ik ben
Voor het wonder van Uw werken, hoe ga ik U ter harte*

Psalm 139: 13,14

Lied nr. 33: Van Uw barmhartigheid en Uw trouw
zal ik altijd zingen Heer

Jubilate!

Vorige week zondag was het zondag Jubilate. Jubel, zing voor de Heer een nieuw lied, zing voor de Heer dat lied van dankbaarheid voor Zijn grote barmhartigheid aan ons en dan denk ik aan:

*Christus het volmaakte paaslam
(Hij) droeg ons weerzinwekkend lot
Hij die onze zonde wegnam
Hij verzoent ons weer met God*

*Hier vind ons geloof een bedding
Onze hoop een vaste grond
Christus, rots van onze redding
Die verloren zondaars vond*

*Alle lof, eer en aanbidding
Voor zijn nooit volprezen naam
Wie zijn hoop op Jezus vestigt
Leeft in hoop die nooit beschaamt*

Geistlicher Volkslieder (1850), vertaling Harold ten Cate

Wederom bezongen door Yerusha, de moeite van het luisteren naar Hard geslagen, meer dan waard!!

[Luisterfragment: Hard geslagen, vastgenageld - Yerusha](#)

[Lied nr. 4: Crucem tuam](#)

Bijbellezing uit Johannes 6: vers 16-21.

En toen het avond werd, daalden Zijn discipelen af naar de zee. En toen zij in het schip gegaan waren, staken zij de zee over naar Kapèrnaüm. En het was al donker geworden en Jezus was nog niet naar hen toe gekomen.

En de zee werd onstuimig, want er waaide een harde wind. En toen zij ongeveer vijftientig of dertig stadiën geroeid hadden, zagen zij Jezus op de zee lopen en dicht bij het schip komen, en zij werden bevreesd.



Maar Hij zei tegen hen: Ik ben het, wees niet bevreesd. Zij wilden Hem dan in het schip nemen, en meteen bereikte het schip het land waar zij naar toe voeren.

Gestrand

We stonden op een strand, een strand waar 80 jaar geleden de bevrijding van Europa begon, een strand, een weg naar bevrijding, maar ook een weg die zoveel levens heeft gekost, van jong en oud. We hopen over een paar dagen weer te herdenken en te vieren op 4 en 5 mei. En we weten dat die verworven vrijheid aan zovelen te danken is. Tegelijk weten we van oorlogen, dat geweld, die slachtoffers ook nu in 2024.

De elementen kunnen zich tegen je keren. Het kan een tijdlang diep duister zijn in je leven. Alle rust is ver te zoeken wanneer stormen alles in de war gooit. Totaal uit je evenwicht gebracht door grijpende golven voel je geen vaste grond meer onder je voeten. Je hebt geen houvast, je bent de weg kwijt, het spookt in je leven: Storm op zee.

Dan opeens, te midden van die chaos, doemt een wandelaar voor je op. En je angst wordt nog groter. Totdat de 'spookverschijning' je aanspreekt. Een bekende en rustgevende stem klinkt vanuit de herrie van de storm en de golven in de duisternis op. Langzaam bekom je van de schrik. De gierende angst lost op in een heilig ontzag. Het is Jezus die tot je spreekt. Hij zegt dat Hij er is, altijd en overal en dat je niet bang hoeft te zijn. Wonderlijk. Ik verlang ernaar dat Hij in mijn schip komt.

Die wonderlijke 'inwoning', Zijn nabijheid in stormen; ja, ook zo'n barmhartigheid van de Heer

Kunnen we en durven we het niet-begrijpen los te laten en in een aarzelend begin van vertrouwen uit te zien naar Jezus in ons leven?

Uit: Kijken en luisteren naar Jezus - Jos Douma & Zr. Nadia Kroon



[Lied nr. 107:](#)

[Christus U weet alles van mij,](#)
Heer, U weet dat ik U liefheb.



Stilte

Voorbeden met als [acclamatie nr. 32: Gospori pomilui](#)

- Onze Vader, dank U wel voor het wonder van ons bestaan en dat we elkaar gegeven zijn. Dank U wel dat we al zoveel jaren hier wekelijks ontmoeten en 'ont - moeten'. Op deze plek van stilte, deze plek waar zoveel liederen, ook dankliederen klonken, maar ook de stille schreeuw in lied of gebed, U kent ze. Als we moeite ervaren in ons leven wilt U ons bij staan Heer?
Laat ons zingend bidden...
- Dank U wel dat we Pasen mochten /mogen vieren dat het feest van Uw opstanding Here Jezus nog zo na klinkt: Uw redding, onze hoop!!
Laat ons zingend bidden...
- Heer ontferm U over de nood in deze wereld. De plekken waar oorlog woedt, de plekken van onrecht!
Laat ons zingend bidden...

[Lied nr. 120: Il signore](#)

Slotwoord

'Dankbaarheid zoekt achter de gave naar de Gever' zei Dietrich Bonhoeffer ooit. De kunst in het leven is om een grootmeester te worden in dankbaarheid. Stil te staan bij wat niet vanzelfsprekend is en bij wat je zomaar ontvangt. Om met woorden van Desanne van Brederode te spreken:



Danken is een stil zachtmoedig verzet tegen de vanzelfsprekendheid. Elke dag jezelf in relatie plaatsen met een wonderlijke God die ongezonde sleur doorbreekt en vreugde schenkt.

Desanne van Brederode

[Slotlied nr. 6: Cantate domino](#)

[Opruimlied 127: Heureux qui s'abandonne](#)