

Oecumenisch Meditatief Avondgebed 29 mei 2024

Thema: Goedheid

Voorganger: Hans Kerklaan



[Aanhef \(blz. 12\): Wees hier aanwezig](#)

Inleiding

Vorig jaar woonde ik in november een viering bij van Petra. Een zin uit een van haar teksten raakte me bijzonder: Het ging om iemand die een ander bijstond. Een toeschouwer vroeg: “Waarom doe je dat?” De mantelzorger antwoordde: “Ik doe dat omdat het goed is”. Hij gaf geen reden of motivatie. Goedheid is er, was er en zal er altijd zijn.

Ik wil vandaag stilstaan bij die altijd aanwezige goedheid. De beide stukjes tekst en de Bijbeltekst delen met ons de rijkdom van goedheid.

[Lied nr. 76: Les Béatitudes](#)

[Lied nr. 109: Fiez-vous en Lui](#)

Het goede uitdelen

“Jullie geestelijk verzorgers delen het goede uit”, zei ooit iemand in de gevangenis tegen mij. Hij had gelijk: We deelden het goede, het kleine, het kwetsbare in naam van wie we er waren: God, Allah of Boeddha.

We waren slechts instrument die dat goede doorgaven. Anderen gingen mij voor die goedheid verspreidden en na mij kwamen er anderen die hetzelfde deden. Zo was en is goedheid blijvend in de gevangenis.

[Lied nr. 5: Bonum est confidere](#)

De kleine goedheid

Tussen alle verwording van menselijke verhoudingen
houdt de goedheid stand
De kleine goedheid van het dagelijks leven.

Ze is fragiel en voorlopig.
Ze is een goedheid zonder getuigen,
in stilte voltrokken,
bescheiden, zonder triomf.
Ze is zonder oorzaak of bewijs en juist daardoor eeuwig.

Het zijn gewone mensen, 'simpele zielen',
die haar verdedigen en ervoor zorgen
dat ze zich telkens weer herpakt,
ook al is ze volstrekt weerloos
tegenover de machten van het kwaad.



De kleine goedheid kruipt overeind,
zoals een platgetrapt grassprietjes zich weer opricht.
Ze is misschien wel 'gek' – een 'dwaze goedheid',
maar ze is tegelijk het meest menselijke in de mens,
Ze wint nooit, maar wordt ook nooit overwonnen!

Naar Levinas

[Lied nr. 115: I am sure I shall see](#)

Bijbeltekst uit Lucas 25: 34-40 Goedheid in de bijbel.

De koning spreekt tot de rechtvaardigen: Want Ik had honger en gij hebt Mij te eten gegeven. Ik had dorst en gij hebt Mij te drinken gegeven. Ik was vreemdeling en gij hebt Mij opgenomen, Ik was naakt en gij hebt Mij gekleed, Ik was ziek en gij hebt Mij bezocht, Ik was in de gevangenis en gij hebt Mij bezocht. Ze antwoordden: Heer, wanneer hebben wij dat allemaal gedaan? De Koning zal hun ten antwoord geven: Al wat gij gedaan hebt voor een dezer geringste van mijn broeders hebt gij voor Mij gedaan.

Stilte

Voorbeden met als [acclamatie nr. 32: Gospodi pomilui](#)

Onze vader (ieder in zijn eigen woorden)

[Lied nr. 69: Verheug U Maagd](#)

Slotgedachte: De kleine goedheid (nogmaals)

Tussen alle verwording van menselijke verhoudingen
houdt de goedheid stand
De kleine goedheid van het dagelijks leven.

Ze is fragiel en voorlopig.
Ze is een goedheid zonder getuigen,
in stilte voltrokken,
bescheiden, zonder triomf.
Ze is zonder oorzaak of bewijs en juist daardoor eeuwig.

Het zijn gewone mensen, 'simpele zielen',
die haar verdedigen en ervoor zorgen
dat ze zich telkens weer herpakt,
ook al is ze volstrekt weerloos
tegenover de machten van het kwaad.

De kleine goedheid kruipt overeind,
zoals een platgetrapt grassprietjes zich weer opricht.
Ze is misschien wel 'gek' – een 'dwaze goedheid',
maar ze is tegelijk het meest menselijke in de mens,
Ze wint nooit, maar wordt ook nooit overwonnen!

Lied nr. 80: Behüte mich Gott

Opruimlied nr. 10: Dans nos obscurité