

Oecumenisch Meditatief Avondgebed 24 april 2024

Thema: Een veilig huis

Voorganger: Guusje Neijens



[Aanhef \(blz. 12\): Wees hier aanwezig](#)

Welkom en inleiding

Welkom in deze viering in de traditie van Taizé.

Soms, als je op stap gaat, weet je tevoren niet waar je heen zult gaan.

Vooraf 'er even uitgaan' is dan het motto. Je gaat gewoon omdat het buiten helder, winderig, groen, gezellig druk of juist stil is. Je beweegt je in één van de richtingen vanaf jouw huis. Rechtsaf, linksaf, of rechtdoor. En op enig moment zul je naar huis terugkeren.

Hoe was het thuis, voordat je vertrok? En wat tref je aan als je terugkeert, later die dag.

Vandaag neem ik jullie mee in het thema 'er even uitgaan, bestemming onbekend.'

In mijn geval kom ik meestal onbewust terecht waar ik even kan zitten, zomaar nietsdoen en mezelf kan zijn. Een plaats waar ik me welkom voel en geborgen.

[Lied nr. 76: Zaligsprekingen uit de Bergrede](#)

Geborgenheid

Dat geborgen gevoel bepaalt ook of je er graag terugkeert.



Ik ging eens op een bankje zitten en zomaar viel mijn oog op een afgebroken tak. De tak was, losgeraakt van de boom van het leven en ligt nu leeg te zijn. Maar met de omringende planten en struiken en met de warme stenen onder zich, vormt hij een geheel. Ze hebben met elkaar te maken want

niets van dat alles kan gemist worden in de kringloop van het leven. Het deed me iets.

Misschien herken je het volgende gevoel:

“Wijs me de weg, hoe kom ik hieruit, Ik wil hier niet zijn, ik wil vooruit. Een schouder, een woord van tederheid, Het gevoel gewenst te zijn, gevoel van geborgenheid.”

Dan is het goed om te beseffen dat de Geest ons samenbrengt vanwege onze talenten. Wij zouden ons niet moeten verzetten tegen de Geest die ons naar hier leidde. Wij zijn elkaar gegeven. Ook al hebben we naast onze talenten ook andere eigenschappen.

Zo verschillend als we zijn, hier in de gebedsgroep, beleven we deze vieringen als iets bijzonders. We hebben diep van binnen de liefde van Christus, die ons leert dat iedereen ertoe doet. Ook wij.

Ook als we in puin liggen, in de war zijn, geen geld hebben, verdriet hebben, doen we ertoe. We kunnen hier onze zorgen uitspreken en gehoord worden. We kunnen elkaar hier bemoedigen: er is plaats voor jou, jij doet ertoe, vertrouw op de Heer. Van echt zeggen: ‘hier ben ik God, meer heb ik niet te bieden’.

We zingen ‘Niets zal je verontrusten, je verstoren, als je God toelaat zal niets je ontbreken. Je hebt genoeg aan God alleen!’

[Lied nr. 34:](#) [Nada te turbe](#)

Ontferming

Het is fijn om te zingen en te bidden om God te eren. Hij is goed, sterk en liefdevol. Hij wil zich over ons ontfermen, een arm om ons heenslaan. We hoeven hier maar om te vragen en ons hiervoor open te stellen. Heilige God, heilige Sterke, heilige Onsterflijke, ontferm U over ons.

[Lied nr. 73:](#) [Svjatie Bozje](#)

Gelijk Zijn handen

En hier ben je thuis, want wij zijn allemaal klein, en gelijk, en deel van het grote geheel. Niet met iedereen hoeven we innig te zijn, niet met

iedereen hoef je dikke vrienden te zijn, maar ons weten is dat we geborgenheid, troost en vreugde vinden in God. En zijn wij niet ook de handen van God? Samen realiseren we de missie van Jezus, om naar elkaar om te zien en elkaar die veilige plaats te bieden.

God, U bent bij mij, mij zal het aan niets ontbreken. Wat zal ik nog vrezen?

[Lied nr. 155:](#) [Tu mecum est](#)

Naar de stilte

In de stilte overdenken we van wie wij begrip en geborgenheid ervaren, en hoe we deze zelf ook kunnen geven.

Stilte

Voorbeden met als [acclamatie nr. 70: Heer ontferm u](#)

[Lied nr. 57:](#) [Benedictus qui venit](#)

Veilig huis

In een veilig huis krijg je hoop en uitzicht in moeilijke tijden. Je ervaart houvast en troost.

God draagt ons in onze moeilijke momenten, en wij zijn Zijn medewerkers en helpen anderen waar dat kan.

Zo creëren we lichtpuntjes in ons eigen en in andermans leven. Die veiligheid en blijdschap helpen ons om te rusten, te herstellen, te groeien en te bloeien.

Dank voor jullie komst en voor ons samenzijn

[Lied nr. 153:](#) [Gib mich ganz zu eigen Dir](#)

Plek voor jou

Voor veel mensen is een veilig thuis niet per se in hun eigen huis, maar in een groep mensen, een kerk, een eetgroep, of een gebedskring zoals de onze.

Ik wens ons allen dat het gebed, de stilte en de liederen en de ontmoeting energie en inspiratie geven voor alledag. Dat je, als je straks thuiskomt, weet dat er ergens een plek is voor jou, waar jij gezien wordt. Waar jouw talenten nodig zijn en waar we elkaar als een geschenk ervaren.



[Slotlied nr. 71: In the Lord](#)

Kijk ook eens op www.taizedeventer.nl