

Oecumenisch Meditatief Avondgebed 20 maart 2024

Thema: Thuiskomen

Voorganger: Jurgen van der Ent



[Aanhef \(blz. 12\):](#) [Wees hier aanwezig](#)

Welkom en inleiding

Welkom bij het Oecumenisch Meditatief Avondgebed in de stijl van Taizé.

Het thema van vandaag is thuiskomen. Een gevoel dat ik hier sterk voel nu ik weer, na driekwart jaar niet aanwezig kunnen zijn bij de vesper, eindelijk er weer bij kan zijn en mag voorgaan. Wat heb ik het hier gemist! Niet dat de koorrepetities in Apeldoorn, leidend tot de geweldige uitvoering op zaterdag 9 maart, een interessante uitdaging en alternatief vormde, maar ik miste wel het samenzijn van deze groep, de inspirerende liederen en het mogen zingen van solo's.

Daarom nu mijn lievelingslied, passend in deze laatste weken voor Pasen. 'In uw handen, Vader, beveel ik mijn geest', één van de zeven kruiswoorden van Jezus stervende aan het kruis. Om ons te helpen beseffen dat niet onze wil maar Zijn wil geschiedde.

[Lied nr. 7:](#) [In manus tuas, Pater](#)

Bijbellezing uit Mattheüs 21; vers 1-16

Toen ze Jeruzalem naderden en bij Betfage op de Olijfberg kwamen, stuurde Jezus twee leerlingen eropuit met de opdracht: 'Ga naar het dorp dat daar ligt. Zodra je het binnenkomt, zul je een ezelin vinden die daar vastgebonden staat met haar veulen. Maak de dieren los en breng ze bij Me. En als iemand jullie iets vraagt, antwoord dan: "De Heer heeft ze nodig."' Dan zul je ze meteen

mee krijgen.’ Dit is gebeurd omdat in vervulling moest gaan wat door de profeet gezegd is: ‘Zeg tegen vrouwe Sion: “Kijk, je koning is in aantocht, Hij is zachtmoedig en rijdt op een ezelin en op een veulen, het jong van een lastdier.”’

De leerlingen gingen op weg en deden wat Jezus hun had opgedragen. Ze brachten de ezelin en het veulen mee, legden er mantels overheen en Jezus ging erop zitten. Vanuit de menigte spreidden velen hun mantels op de weg uit,



anderen braken takken van de bomen en spreidden die uit op de weg. De talloze mensen die voor Hem uit liepen en achter Hem aan kwamen, riepen luidkeels: ‘Hosanna voor de Zoon van David! Gezegend Hij die komt in de naam van de Heer. Hosanna in de hoogste hemel!’

Toen Hij Jeruzalem binnenging, raakte de hele stad in rep en roer. ‘Wie is die man?’ wilde men weten. Uit de menigte werd geantwoord: ‘Dat is Jezus, de profeet uit Nazaret in Galilea.’

Jezus ging de tempel binnen en joeg iedereen weg die daar iets kocht of verkocht. Hij gooide de tafels van de geldwisselaars en de stoelen van de duivenverkopers omver en riep hun toe: ‘Er staat geschreven: “Mijn huis moet een huis van gebed zijn,” maar jullie maken er een rovershol van!’



Toen kwamen er in de tempel blinden en verlamden naar Hem toe, en Hij genas hen. De hogepriesters en de schriftgeleerden zagen welke wonderen Hij verrichtte en hoorden hoe de kinderen in de tempel ‘Hosanna voor de Zoon van David!’ riepen, en ze waren hoogst verontwaardigd. Ze vroegen Hem: ‘Hoor U wat ze zeggen?’ En Jezus antwoordde hun: ‘Jazeker! Hebt u dan nooit gelezen: “Door de mond van kinderen en zuigelingen hebt U zich lof laten toezingen”?’

Lied nr. 53: **Bleibet hier und wachet mit mir**

Thuiskomen

Palmzondag staat voor de deur. En in het evangelie komt Jezus op een ezelin aan in Jeruzalem, bejubeld met palmtakken en mantels uitgespreid op de weg. Wat een andere manier van thuiskomen moet dat geweest zijn voor Jezus. En dan in het huis van zijn Vader ontdekken dat geldwisselaars en duivenverkopers belangrijker zijn dan het gebed. En niet veel later verraden worden, ondervraagd, uitgeleverd, beschimpt, geslagen en uiteindelijk gekruisigd worden. Een niet zo mooie manier van thuiskomen.



Maar ook in onze tijd is thuiskomen vaak een ongrijpbaar gevoel. Vooral voor al die ontheemden op zoek naar een nieuw huis, de Gazanen wiens huizen zijn verwoest of alle mensen die door klimaatverandering hun huis zijn

kwijt geraakt: hoe zou het voor hen zijn om weer een echt huis te kunnen hebben en thuis te kunnen komen?

Wat kunnen wij doen in een thuisland dat lam ligt door een kabinetsformatie, waar het gebrek aan woningen stijgt, de asielopvang overloopt, de gevolgen van vervuiling zichtbaar worden en het weerbeeld verandert door klimaatverandering?

Nou, we kunnen opstaan (net als Jezus) en onze hand uitsteken. Om iemand de hand te reiken, om iemand iets aan te reiken, om iets opmerkzaam te maken, om protest aan te tekenen, om ons aan te melden.

Genoeg om te doen zodat anderen gezien worden, geholpen worden, waardering ontvangen en gevoel van thuiskomen krijgen.

Net zoals ik dat hier vorige week maar ook in oktober van 2015 heb mogen ervaren.

Thuiskomen is meer dan een huis en spullen alleen. Dat is familie, vrienden, kennissen, toebehoren bij gemeenschap. Weten dat je ertoe doet, dat er naar je wordt omgezien.

Laten we stil worden, stilstaan bij alle mensen die niet kunnen thuiskomen, in de stilte bedenken wat we zelf kunnen doen, en bidden en vertrouwen dat de almachtige God iedereen helpt en beschermt.

[Lied nr. 150:](#) [Be still](#)

Stilte



Voorbeden met als [acclamatie nr. 138 Gospodi Pomilui](#)

- Liefdevolle God, Wees bij alle ontheemden die hun huis en haard hebben moeten verlaten. Geef hun kracht en de moed om uit te kunnen zien naar een nieuw thuis.
Laat ons zingend bidden
- Liefdevolle God, laat ons openstaan de vreemde in ons midden. Geef ons inzicht en daadkracht om mensen te verwelkomen in ons midden, thuis te laten komen.
Laat ons zingend bidden
- Heer God, luister naar de stilte in ons hart. Verhoor de gebeden die hier niet zijn uitgesproken maar op onze lippen branden.
Laat ons voor al die gebeden nog één keer zingen bidden

Onze vader (uit het Aramees vertaald)

Bron van Zijn,

die ik ontmoet in wat mij ontroert,

Ik geef U een naam opdat ik U een plaats kan geven in mijn leven.

Bundel Uw licht in mij – maak het nuttig.

Vestig Uw rijk van eenheid nu, Uw enige verlangen

handelt dan samen met het onze.

Geef ons wat we elke dag nodig hebben aan brood en aan inzicht.

Maak de koorden van fouten los die ons vastbinden aan het verleden,
opdat wij ook anderen hun misstappen kunnen vergeven.

Laat oppervlakkige dingen ons niet misleiden.

Uit U wordt geboren:

de al werkzame wil,

de levende kracht om te handelen,

en het lied dat alles verfraait,

en zich van eeuw tot eeuw vernieuwt.

Amen

[Lied nr. 154:](#) [My peace I leave you](#)

Avondzegen

Afgelopen zondag was het St. Patrick's Day: een nationale dag in o.a. Ierland waarop de beschermheilige St. Partick wordt herdenkt.

Van hem deze zegebede:

*De Heer zal voor je zijn,
om je de juiste weg te wijzen.*

*De Heer zal achter je zijn,
om je te beschermen tegen gevaar.*

*De Heer zal onder je zijn,
om je te troosten als je verdriet hebt.*

*De Heer zal naast je zijn,
als een beschermende muur wanneer anderen over je vallen.*

*De Heer zal boven je zijn,
om je te zegenen.*

*Zo zegene je God,
vandaag en morgen,
al de dagen dat je leeft,
in eeuwigheid.*

Amen.



Slotlied nr. 14: Wait for the Lord

*Iedereen is van harte welkom voor koffie, thee en ontmoeting
overgaand in de jaarvergadering*

Jurgen van der Ent