

Oecumenisch Meditatief Avondgebed 13 maart 2024

Thema: Getal 40

Voorganger: Petra Kolb



[Aanhef \(blz. 12\):](#) [Wees hier aanwezig](#)

Welkom en korte toelichting op het thema

[Lied nr. 54:](#) [Adoramus te Christe](#)

Bijbellezing uit Exodus 24; vers 12-18

De Eeuwige zei tegen Mozes; "Kom naar mij toe, de berg op, en wacht daar, dan zal ik je stenen platen geven waarop ik de wetten en geboden heb geschreven om het volk te onderrichten".

Samen met zijn dienaar Jozua ging Mozes de berg van God op.

Tegen de oudsten zei hij: "Wacht hier tot wij terugkomen, Aaron en Chur blijven bij u".

Terwijl Mozes de berg op ging, werd deze overdekt door een wolk; de majesteit van de Eeuwige rustte op de Sinaï.

Zes dagen lang bedekte de wolk de berg.

Op de zevende dag riep de Eeuwige Mozes vanuit de wolk. En terwijl de Israëlieten de majesteit van God zagen, als een laaiend vuur op de top van de berg, ging Mozes de wolk binnen en klom verder omhoog.

Veertig dagen en veertig nachten bleef Mozes op de berg.



[Lied nr. 83:](#) [Herr wohin, wohin...](#)

1e deel van de lezing; Getal 40

Op verschillende plaatsen in de bijbel komt het getal 40 voor.

In het Noach-verhaal, waar het 40 dagen regent, het volk Israël trekt 40 jaren door de woestijn, de Filistijnen overheersen 40 jaar omdat het volk kwaad deed in Gods ogen, en koning Salomo is 40 jaar een goede koning.

In het Tweede Testament lezen we dat Jezus na zijn opstanding 40 dagen bij zijn leerlingen verblijft, tot Hemelvaart dus.

Maar de reden waarom we de tijd, die we nu zijn begonnen, de 40 dagentijd noemen, komt door het verhaal dat Jezus ter voorbereiding op zijn missie 40 dagen en 40 nachten in de woestijn verbleef en daar vast. Dat vasten is ook nu nog een belangrijk onderdeel.

Toch is er iets wat net even anders is, namelijk dat wij deze 40 dagen voorbereiding op Pasen doorbrengen Na die eerste Paasmorgen. Omdat te vieren mogen we op de zondagen “opademen”; alvast het goede nieuws tot ons door laten dringen. Wij vasten dus wel 40 dagen, maar de hele periode telt officieel 47 dagen.

[Lied nr. 143: Mijn ziel, kom op adem](#)

2e deel van de lezing; De wolk

In het Exodusverhaal verblijft Mozes 40 dagen en 40 nachten op de berg om de tien leefregels/geboden te ontvangen van de Eeuwige. Terwijl Mozes de berg opgaat wordt deze bedekt door een wolk. Daarover hebben veel theologen hun hoofd gebroken. Ontneemt een wolk je niet het zicht? En is dan niet het uiteindelijke resultaat uitzichtloosheid? En hoe verhoudt zich dat met de Eeuwige?

Bijzonder hoopgevend is vers 17; de Israëlieten zagen de majesteit van God WEL. De wolk is een omhulsel, een soort enorme mantel, maar ontnemt ons het zicht op God niet.

Wolken duiden vaak op slecht weer, donkere wolken maken ons somber. Maar daar is hier geen sprake van.

Gelukkig kennen we ook de uitdrukking “die loopt met zijn hoofd in de wolken”.

Daar mogen we Gods aanwezigheid in de wolk mee vergelijken;

Een vreugdevolle, verheugende aanwezigheid!

Hij is er altijd!

Lied nr. 38: Veni Sancte Spiritus

Stilte

Voorbeden met als acclamatie nr. 32 Gospodi Pomilui

Lied nr. 82: Onze Vader

Gedicht van Toon Hermans

De bomen

komen uit de grond, en hun stam, de twijgen,

en iedereen vindt het heel gewoon

dat zij weer bladeren krijgen

We zien ze vallen, naar de grond, en dan opnieuw weer groeien...

Zo heeft de aarde ons geleerd, dat al wat sterft, zal bloeien...

Slotlied nr. 71: In the Lord

Iedereen is van harte welkom voor koffie, thee en ontmoeting!

En ik wens jullie een goede 40 dagen tijd!

Petra Kolb