

Oecumenisch Meditatief Avondgebed 31 januari 2024

Thema: God is ons een zon en schild

Voorganger: Dinie Koning



Ervaar je leven vanuit stilte en ontmoete jezelf zoals God jou ziet

uit: Briefjes in je broodtrommel

[Aanhef \(blz. 12\): Wees hier aanwezig](#)

[Lied nr. 104: Saint, Saint, Saint.](#)

*Heilig is de Heer, de God van de hemelse machten,  
vervuld zijn hemel en aarde van Uw heerlijkheid.*

*Hosanna in den hoge.*

*Gezegend is hij die komt in de naam van de Heer.*

*Hosanna in de hoge.*

## Welkom en inleiding



Hartelijk welkom bij dit avondgebed. Het thema lag al even, enkele maanden zelfs, in de week. In oktober namelijk, op een zonovergoten zondag was er een prachtige dienst in Doesburg, waarin cantate en kerkdienst een mooi samen geheel vormden. Het tilde me op en iets van woord in lied en lezing en enkele eigen gedachten lagen zo goed als klaar om met jullie te delen op deze dag, 30 januari De puntjes moesten nog even op de i gezet worden, maar hoe doe je dat als daar weer een onvoorstelbaar, onverwachts verlies, nu aan een lieve collega doorheen komt. God is ons een zon en schild, woorden uit psalm 84. In diezelfde psalm wordt

gesproken over 'een dal van dorheid'. Wonderlijk, mijn oog viel erop. En de toelichting van Christa Rosier, over dat dal van dorheid, 'geeft licht en hoop', ook in mijn nu zo verwarde ik.

Lieve mensen, de eerste maand van het nieuwe jaar zit er bijna op. De aloude woorden van psalm 84 wil ik jullie aanreiken en er samen naar kijken, moge ze ook jullie opbeuren!

### Lied nr. 46: Spiritus Jesu Christi

#### **Bijbellezing** uit Psalm 84: 6-13

*Gelukkig wie bij U hun toevlucht zoeken,  
met in hun hart de wegen naar U.  
Trekken zij door een dal van dorheid,  
het verandert voor hen in een oase;  
rijke zegen daalt als regen neer.  
Steeds krachtiger gaan zij voort  
om in Sion voor God te verschijnen.  
Heer, God van de hemelse machten,  
hoor mijn gebed, luister naar mij,  
God van Jakob.  
God, ons schild, zie naar ons om,  
sla goedgunstig het oog op U gezalfde.*



*Beter één dag in Uw voorhoven  
dan duizend dagen daarbuiten.  
Beter op de drempel van Gods huis,  
dan wonen in de tenten der goddelozen.  
Want God, de Heer, is een zon en schild.*

*Genade en glorie schenkt de Heer,  
zijn weldaden weigert Hij niet  
aan wie onbevangen op weg gaan.  
Heer van de hemelse machten,  
gelukkig de mens die op U vertrouwt*

### Lied nr. 144: Herre visa mig vägen

## Geraakt worden

We zongen psalm 119a: en ik liet me raken door klank en woord:



*Uw woord omvat mijn leven en tilt  
het aan het licht.*

*Hebt Gij zo door uw spreken niet  
alles opgericht?!*

*Uw woord zet mij op vaste grond  
en vult met louter leven,  
de woorden in mijn mond.*

*Op U laat ik mij voorstaan, ik ben aan U gehecht.*

*Waar gij betrouwbaar voor gaat ontvouwt zich weer een weg.*

*Uw woorden te herhalen is honing in mijn mond.*

*Ik weet dat zwerven bitter smaakt,*

*maar heel mijn zoekend leven- Gij hebt het zoet gemaakt.*

*God laat me nooit verliezen de vreugde om Uw woord,*

*de moed mijn weg te kiezen waar ik Uw voetstap hoor.*

*En overtuig mij dag aan dag, dat gij mij hebt geroepen, ja, dat ik LEVEN mag!*

*'Leg in je hart wegen aan richting God', David zingt het in psalm 84,*

*'gelukkig wie bij U hun toevlucht zoeken, met in hun hart de wegen naar U. U die zon, U die schild bent. Een veilige burcht, een woning, een thuis.'*

In ons leven ontstaan er heel wat wegen in ons hart. Groeven en paden waar je elke keer weer in terecht komt. Hoe graag je soms ook een andere route wilt gaan, er zijn soms ingesleten patronen, die soms een heel negatieve uitwerking kunnen hebben.

Daarom is het zaak om een rivierbedding te graven waarin Gods water vrijelijk kan stromen. Het kost soms tijd, het kost soms moeite om zo'n bedding te graven, maar je hebt er de rest van je leven wat aan.

Op welke manier werken we aan duurzame hartwegen richting God?

En de cantate zingt: 'Gott, ach Gott verlass die Deinen nimmer mehr' (God, ach God verlaat de Uwen toch NOOIT, laat uw woord helder voor ons schijnen).

Lied nr. 133: Sanasi on Lamppu

**Verdriet heeft niet het laatste woord**

En zo wordt er ook in deze psalm 84 gesproken over een dal van dorheid, tenminste, dat is de vertaling van de NBV. In het Hebreeuws wordt deze plek het Bakah-dal genoemd, Bakah betekent 'huilen', maar kan ook vertaald worden met balsemstruik. De balsemstruik is een bijzondere boom, die 'tranen' laat. Als de stam met scherpe stenen wordt opengesneden, komt er druppelsgewijs kostbaar balsemvocht uit.

Soms gaan wij ook door dat dal van balsemstruiken. Een plek waar we liever niet zouden zijn. De tranen die we daar huilen zijn kostbaar voor God, maar het blijft niet bij moeite en verdriet.

De mooie belofte die ons in deze psalm gegeven wordt, is dat, als we onze sterkte in Hem zoeken, die dorheid zal veranderen in leven.

Het dal van tranen verandert in een oord van springfontein. Met andere woorden, dat verdriet heeft NIET het laatste woord, het is niet voor niets. God die 'iets uit niets tot aanzijn riep' is in staat om dat ook in ons dal te doen.

Christa Rosier

Christa's woorden die zij schreef in haar boek Psalmen pallet.  
Christa is niet meer hier, ze wist in haar best moeilijke leven,  
waar ze haar hoop en verwachting vandaan moest halen, bij Hem.  
O wat kan ik veel van haar leren!

Lied nr. 39: O Christe Domine Jesu

**Stilte**



**Voorbeden** met als [acclamatie nr. 70: Heer ontferm U](#)

- Here God, Hemelse Vader, dank U wel dat we U en elkaar in deze kring weer mogen ontmoeten, om te zingen, om stil te zijn. Dank U wel voor deze, misschien wel, gegraven rivierbedding. Wilt U ook in dit nieuwe jaar, ons Uw zegen, Uw hulp en nabijheid aan eenieder van ons geven.

*Laat ons zingend bidden...*

- Liefdevolle Vader, om Uw wonderlijke nabijheid willen we bidden voor hen die aan dit leven lijden, voor hen die de pijn van een lege plek ervaren, omdat ze hun geliefde missen. In het bijzonder wil ik bidden Heer, voor Willy en zijn gezin, wilt U hen kracht en troost geven.

*Laat ons zingend bidden...*

- Heer Jezus, U die gebeden hebt dat allen een zouden zijn. Wij bidden U voor die eenheid van alle christenen naar Uw wil en volgens Uw wegen.

Moge Uw Geest geven dat onze hoop alle hoop te boven gaat!

*Laat ons zingend bidden...*

Aansluitend na laatste gebed [Lied nr. 78: Amen, Amen, Amen \(2x\)](#)

**Slot**

*Wie wijst mij de weg omhoog  
als mij het zicht ontbreekt?*

*Wie ziet mij als ik zoekend ben  
naar wat mij richting geeft?*

*Wie gaat met mij door het dal,  
het donkerst van de nacht?*

*Wie hoort mij als ik roep om hulp?*

*Wie geeft mij nieuwe kracht?*

*Onze Heer, die alles maakte,  
de schaduw op ons pad,  
blijft met ons verbonden.*

*Hij waakt bij elke stap.*

*Onze Heer, die alles maakte,  
beschermmer, voor altijd.*

*Waar wij gaan en komen,*

*Hij blijft in eeuwigheid!*

Sela 'Als ik naar de bergen kijk'

Slotlied nr. 103:      De Hulp komt van God onze Heer

Opruimlied nr. 33:      Misericordias Domini

*waarin opruimen, het uit deze ruimte lopen,  
het stil blijven zitten mogelijk is.*

*Van harte welkom voor koffie of thee in de parochiezaal.*

