

Oecumenisch Meditatief Avondgebed 3 januari 2024

Thema: Compassie gaat verder  
dan rechtvaardigheid

Voorganger: Reint Jan Terbijhe



Vooraf: [“Erbarme dich” uit de Mattheus Passion van J.S.Bach](#)  
[door de Nederlandse Bach Vereniging](#)

[Aanhef \(blz. 12\): Wees hier aanwezig](#)

## Welkom

We hebben weer Kerst gevierd, feest van licht en vrede. Ik heb er dit jaar veel moeite mee gehad. Feest vieren en hoop houden in deze tijd? Een tijd van een langdurige oorlog in Oekraïne, een ongenadige reactie van Israël op de vreselijke aanslag van 7 oktober en toenemende polarisatie en verharding in onze maatschappij.

Ik zag dat feestelijke niet zitten. Het belette mij om naar een kerstdienst te gaan om voor de zoveelste keer naar een preek over geloof, hoop en liefde te luisteren. Vrede is ver te zoeken, de wereld is onrechtvaardig. Wat kan ik daaraan veranderen? Schiet ik tekort? Of zal ik mij toch maar niks van de wereld aantrekken en knus kerst vieren?

Ik bleef met die vraag zitten

[Lied nr. 65: Dona la Pace Signore](#)

## Inleiding

Bij toeval (of voorzienigheid) las ik in de kersteditie van de Stentor een artikel met als titel; *Compassie gaat verder dan rechtvaardigheid* Het artikel ging over de opvattingen van Jotika Hermsen, een 91jarige vrouw geboren op een boerderij bij Vierakker. Zij was 24 jaar non in het Franciscanessen klooster in Denekamp. Later ging zij over naar het Boeddhisme maar heeft zo zegt zij daarbij Jezus niet verlaten.



Boeddhisten leven in dit moment; het enige moment wat er werkelijk is en ertoe doet. Elke dag krijg je de kans om de ene of de andere kant op te gaan. Je moet kunnen hechten maar niet vastzitten. Het leven is niets anders dan loslaten, je kunt dingen loslaten door inzicht.

Elke dag heb je de kans vanbinnen te veranderen.

Volgens Boeddha is compassie: Als je hart trilt bij het zien van leed dan wil je dat verzachten. "Het geknakte riet niet breken, de walmende vlaspit niet doven"

In het artikel staat ook dat zowel Boeddha als Jezus alleen de liefde als mogelijkheid tot vrede aangeven.

Op een of andere manier gaf dat artikel me toch een antwoord op mijn vraag over het Kerst vieren, de oorlogen en alle onrechtvaardigheid: loslaten en compassie hebben

*Compassie gaat verder dan rechtvaardigheid.* Compassie hebben en dat laten merken is wellicht voldoende.

### Lied nr. 15: Ubi caritas et amor

#### **Bijbellezing: Lucas 10:30-37**

*Compassie gaat verder dan rechtvaardigheid*

Compassie is hetzelfde als medelijden hebben, is hetzelfde als erbarmen hebben.

*Jezus antwoordde op een vraag*

*van een wetgeleerde: "Er reisde eens een man van Jeruzalem naar Jericho.*

*Onderweg werd hij overvallen door rovers. Ze sloegen hem halfdood en beroofden hem van alles wat hij had. Daarna gingen ze weg en lieten hem zo liggen. Er reisde toevallig ook een priester langs die weg. Hij zag de man wel*



*liggen, maar liep met een boog om hem heen. Daarna kwam er een tempeldienaar langs, maar ook hij liep met een boog om hem heen. Daarna kwam er een man uit Samaria langs. Toen hij dichtbij was gekomen en hem zag, kreeg hij medelijden met hem. Hij ging naar hem toe en verzorgde de wonden met olijfolie en wijn. Daarna verbond hij hem, zette hem op zijn ezel en bracht hem naar een herberg. Daar verzorgde hij hem verder. De volgende dag gaf hij de herbergier twee zilverstukken en zei tegen hem: 'Zorg voor deze man. En als zijn verzorging méér kost, dan zal ik je dat betalen wanneer ik terugkom.' Wat denk je. Wie van deze drie mensen is nu een broeder geweest voor de man die door de rovers was overvallen?" De wetgeleerde antwoordde: "De man die goed voor hem is geweest."*

[Lied nr. 33: Misericordias Domini](#)

**Stilte**

**Voorbeden** met als [acclamatie nr. 146: Kyrie](#)

[Lied nr. 76: Les Beatitudes](#)

**Avondgroet**



Barmhartigheid  
is een  
kernwaarde

[Slotlied nr. 124: Licht dat terugkomt, hoop die niet sterven wil, vrede die bij ons blijft.](#)

*Iedereen is van harte welkom voor koffie, thee of een praatje.*