

Oecumenisch Meditatief Avondgebed 29 november 2023

Thema: Het enig mogelijke antwoord

Voorganger: Petra Kolb



[Aanhef \(blz. 12\): Wees hier aanwezig](#)

Welkom en korte toelichting op het thema

[Lied nr. 38: Veni Sancte spiritus](#)

Bijbeltekst bij het thema; Lucas 6, vers 36;

“Wees barmhartig, zoals jullie Vader barmhartig is.”

[Lied nr. 5: Bonum est confidere](#)

1^e deel van de toelichting

In het evangelie van Lucas staat een toespraak van Jezus, die te vergelijken is met de toespraak op de berg die we bij Mattheüs vinden, maar die wel heel wat korter is.

We kijken naar 3 verzen;

“Wees barmhartig zoals jullie hemelse Vader barmhartig is”

“Oordeel niet, dan zal er niet over je geoordeeld worden”

“Geef, dan zal je gegeven worden”

En dan de conclusie; *“Met de maat waarmee jullie meten zul je gemeten worden”*.

Alles draait hier om de vraag hoe God over je zal oordelen. Het antwoord heeft volgens Jezus alles te maken met hoe je over anderen

oordeelt; of je hen vergeeft of dat je tegenover hen barmhartig bent. Die overtuiging vind je in het evangelie van Jezus.

Maar betekent dit ook dat je de hemel kunt verdienen?

Veel mensen hebben de woorden van Jezus zo opgevat en daarmee werd de hemel voor hen het motief om het goede te doen.

Lied nr. 72: El alma que anda en amor

2e deel van de toelichting

Maar de hemel, daar gaan wij niet over. Het goede moet je doen, omdat het goed is, en niet om in de hemel te komen.

Niemand kan op aarde een reservering voor de hemel boeken.

Jezus spoort aan het goede te doen en barmhartig te zijn, niet om een ticket voor de hemel te krijgen, maar om te zijn zoals de hemelse Vader is; "Wees barmhartig zoals jullie Vader barmhartig is."

Er was bestaat een documentaire over een hulpverlener die werkt met criminele jongeren in Detroit. Iemand vroeg hem; "Waarom doe je dit werk? Je verdient weinig, je ziet geen resultaat en het werk is niet zonder gevaar."

Het antwoord was; "Ik doe het omdat het goed is." Het was het enig mogelijke antwoord.

Het goede heeft geen motieven nodig. Alleen door onbaatzuchtig goed te zijn, zijn we in harmonie met de diepste verlangens van onze ziel, waar God woont, de Allerhoogste, die ook goed is voor wie ondankbaar en kwaadwillend zijn.

Lied nr. 49: Da pacem cordium

Stilte

Voorbeden met als [acclamatie nr. 32 Gospodi Pomilui](#)

[Lied nr. 73: Sviaty Boze](#)

Avondgroet

*Soms ben ik moedeloos God, dan wil ik roepen;
Hoe lang nog?
Maar dan weer is er diep in mij een stem die zegt;
"Wees niet bang, ik ga met je,
alle dagen tot aan het einde van de wereld."
Die woorden God, wil ik vasthouden,
ik wil Uw liefde en trouw voelen diep in mijn hart.
Geef me open ogen en oren, om de tekens te verstaan;
en geef me moed om vol te houden!*

[Slotlied nr. 71: In the Lord](#)

Iedereen is van harte welkom bij de koffie en de thee in het parochiecentrum!

*En ik wens iedereen vrede en alle goeds
voor de komende week,
en decembermaand!*