

Oecumenisch Meditatief Avondgebed 25 oktober 2023

Thema: Wachten, wachten op God

Samensteller: Jurgen van der Ent



Aanhef: Wees hier aanwezig ... Dat wij herleven.

Inleiding

We herdenken onze dierbaren die gestorven zijn. We zingen voor hen, we zingen voor onszelf en voor elkaar. En natuurlijk gaat ons hart naar al onze medemensen op deze aardbol die op dit moment in rouw, angst en wanhoop verkeren. Voor al die plekken waar vrede zo ver weg lijkt.

Ieder wordt uitgenodigd een kaarsje aan te steken, terwijl we zingen:

Lied nr. 10: Als alles duister is



God is een toevlucht in de nacht

God is een toevlucht in de nacht, een rotsvast onderkomen, waar hij ons als een vader wacht, waar trouw en liefde wonen.

Al wordt het belaagd door vlammen van haat, door leugens en smaad, gekonkel en verraad, de liefde zal niet wijken.

Het woord van God trotseert de tijd en doet ons vast geloven dat hij ons met zijn liefde leidt.

Zo komen wij te boven de dagen van strijd, van schuld en verwijt.

Zijn woord maakt ons vrij. Hij brengt ons dichterbij zijn koninkrijk van vrede.

[Lied nr. 143: Mijn ziel kom tot rust](#)

Wens voor jou

- Moge je in je leven de aanwezigheid, de kracht en het licht van je ziel erkennen.
- Moge je beseffen dat je nooit alleen bent, dat je ziel in haar schittering en verwantschap je innig verbindt met het ritme van het universum.
- Moge je respect hebben voor je individualiteit en anders-zijn.
- Moge je beseffen dat je ziel uniek van gedaante is, dat je hier bent met een speciaal doel, dat je onder de buitenkant van je leven iets moois en eeuwigdurends gaande is.
- Moge je leren naar jezelf te kijken met de verrukking, de trots en de hoopvolle verwachting waarmee God jou altijd en overal beziet.

[Lied nr. 145: Je vous salue Marie](#)

Winnen

De sterke moet de zwakke dienen, Gods Rijk begint van onderop. Het heilsplan van de Ongeziene zet onze wereld op zijn kop.

Wij mogen ons nooit overgeven aan de aanbidding van de macht, want

heilig is het tere leven, dat door de wereld wordt veracht.
Niet in een vuist laat God zich vinden, niet in geweld of willekeur, maar
in de roep van zijn beminden, hun hoopvol kloppen aan de deur.
De zachte krachten zullen winnen. In hen schrijft God geschiedenis. Zijn
koninkrijk zal daar beginnen waar Christus tegenwoordig is.

[Lied nr. 124:](#) [Licht dat terugkomt](#)

Stilte

Voorbeden met als [acclamatie nr. 32: Gospodi pomilui](#)

[Lied nr. 111:](#) [God is liefde](#)

Slotgedachte: Andere vrede door Felicia Dekkers

Als vrede uitzichtloos lijkt
omdat er geen eind aan de conflicten komt,
als vrede jou ongemakkelijk schijnt
omdat het je eigen plek bedreigt,
als vrede geen vrede blijkt
omdat wij ons vanbuiten en vanbinnen wapenen...

laten we dan terugkeren naar het begin van vrede:
de ene hand die, wederzijds, - aarzelend maar hoopvol –
naar de ander reikt...

[Slotlied nr. 140:](#) [May the blessing](#)

*Na afloop is het gelegenheid voor een gesprek
onder genot van koffie en thee in de ruimte hiernaast*