

Oecumenisch Meditatief Avondgebed 18 oktober 2023

Thema: Ik hoef niet alles te geloven om te geloven

Samensteller: Reint Jan Terbijhe



[Vooraf luisteren naar Spiegel im Spiegel Arvo Pärt](#)

[Aanhef: Wees hier aanwezig ... Dat wij herleven.](#)



Glaskunstwerk van Annemiek Punt in de Bergkerk Amersfoort ter nagedachtenis aan overleden kerkleden

Welkom

We kregen enkele weken geleden onverwacht een overlijdensbericht. Het betrof een vroegere kennis uit Amersfoort, die met haar man, altijd nauw betrokken was bij mijn ouderlijk gezin en die wij nog vaak troffen op familie verjaardagen. Wij hebben haar herdenkingsdienst kunnen volgen op internet. Zij had nauwkeurig aangegeven hoe haar dienst moest verlopen. Ik werd geraakt door haar uitspraak; "Ik hoef niet alles te geloven om te geloven". Dat thema en delen uit haar dienst heb ik gebruikt voor dit avondgebed. Wonderlijk hoe zij, postuum, mij en misschien ook jullie, nog kan inspireren.

[Lied nr. 7: In Manus tuas Pater](#)

Inleiding

Ik hoef niet alles te geloven om te geloven

Zij die mij beter kennen weten

dat ik niet meer op de traditionele manier geloof.

Ik hoef niet alles te geloven om te geloven

Ik noem mij humanist met een christelijk sausje

Ik hoef niet alles te geloven om te geloven

Soms ervaar ik onverklaarbare,
goddelijke interacties tussen mensen.

Ik hoef niet alles te geloven om te geloven

Is dat het goddelijke, wonderlijke

wat zij met haar uitspraak exact definieert:

Ik hoef niet alles te geloven om te geloven

[Lied nr. 73:](#) [Sviaty Bože](#)

Bijbellezing uit Markus 6: 34-41 (Basisbijbel)

En Jezus begon de menigte veel dingen te leren. Toen het al laat was geworden, gingen zijn leerlingen naar Hem toe. Ze zeiden: "Het is hier eenzaam en het is al laat. Stuur de mensen nu maar weg. Dan kunnen ze naar de dorpen hier in de omgeving gaan om eten te kopen". Maar Hij antwoordde: "Geven jullie hen maar te eten." Ze zeiden tegen Hem: "Moeten we dan voor 200 zilverstukken brood gaan kopen om al die mensen te eten te geven?" Jezus zei "Ga eens kijken hoeveel brood jullie hebben." Toen ze dat hadden gedaan, zeiden ze: "Vijf broden en twee vissen."

Jezus nam de vijf broden en de twee vissen, keek omhoog naar de hemel en zegende ze. Toen brak Hij de broden in stukken. Die gaf Hij aan de leerlingen om uit te delen. Ook de twee vissen verdeelde Hij over al de mensen. De mensen aten tot ze genoeg hadden.



Toen haalden ze de stukken op die overgebleven waren: twaalf manden vol.

[Lied nr. 58:](#) [Confitemini Domino](#)

Overweging

Ik hoef niet alles te geloven om te geloven. De wonderbare spijziging is een verhaal over delen. Die vraag van de leerlingen was te groot: 'Er zijn te veel mensen; het kan niet'.

Toch begint Jezus te delen. Dat is het geheim. Is dat geloof? De vijf broden en twee vissen is het begin. Als je zelf gaat delen is er meer dan genoeg.

[Lied nr. 27: Dieu ne peut que donner son amour](#)

Stilte

Voorbeden met als [acclamatie nr. 74: Kyrie eleison](#)

- Goede God, ik ben dankbaar dat onze overleden kennis in mijn leven was en voor de inspiratie, die haar afscheidsdienst mij gaf.

Dat zij ruste in vrede.

Laten we zingend bidden...

- Goede God, ik hoef niet alles te geloven om te geloven. Help mij en anderen is ons zoeken naar de Eeuwige, ik noem uw naam: Ik ben.

Laten we zingend bidden...

- Goede God; wij danken u dat wij mogen delen en elkaar mogen geven.

Laten we zingend bidden...

- (ruimte voor eigen gebed)

Laten we zingend bidden...

- Goede God; wij vragen uw zegen ook over niet uitgesproken gebeden.

Laten we nog één keer zingend bidden...

Lied nr. 25: De noche iremos, de noche

Avondgroet

*Sinds we ons bevrijdden van de verzuiling, zijn we veel nuances kwijtgeraakt.
Wie gelooft, moet óf gehoorzamen aan een man met een baard, óf hij is ten prooi
aan een vorm van 'ietsisme'.*

*Over de vraag of het bestaan van God te bewijzen valt, wordt, liefst
wetenschappelijk, serieus debat gevoerd. Maar waar wordt de beleving erkend?*

Citaat van Stephan Sanders en Yvonne Zonderop
in de Groene Amsterdammer van 11-11-2015



'Ik hoef niet alles te geloven om te geloven'

Slotlied nr. 124: Licht dat terugkomt,

hoop die niet sterven wil,
vrede die bij ons blijft.

*Iedereen is van harte welkom voor koffie, thee of een praatje.
Koorrepetities (20.00-21.00 uur) zijn op 25 oktober, 8 november, 22 november*