

## Oecumenisch Meditatief Avondgebed 27 september 2023

Thema: Een mantel van liefde

Samensteller: Hetty Heling



[Aanhef: Wees hier aanwezig ... Dat wij herleven.](#)

### Welkom en inleiding

Het thema van de vredesweek was de mantel van liefde.

Er zijn verschillende mantels die we kunnen dragen. De samenleving heeft dringend behoefte aan zachte krachten. Aan mensen die vanuit compassie een warme mantel om de ander heen willen slaan. Kunnen ook wij een mantel van liefde dragen en de ander er onder laten schuilen en zo liefde uitdelen?

[Lied nr. 143: Mijn ziel kom op adem, kom tot rust](#)

### De mantel van Jezus

Het verhaal van de vrouw die al 12 jaar leed aan bloedverlies. Zij begaf zich in de menigte waar ze wist dat Jezus ook was." Als ik alleen maar de zoom van zijn mantel kan aanraken, zal ik genezen." Haar geloof en vertrouwen deden haar een stap zetten naar Jezus. En Jezus antwoordt: vrede zij met jou, uw geloof heeft u gered. Ook wij verlangen ernaar om geheeld te worden. Ook wij zouden graag even Jezus willen aanraken om zijn kracht door ons heen te voelen. Jezus heeft ons verteld dat wij mogen schuilen bij God. Wij mogen weten dat Gods vrede en liefde in ons aanwezig is. Dat wij daar altijd naar kunnen vragen om dit te kunnen ervaren.

### **De mantel van Maria**

Maria wordt heel vaak afgebeeld als de mantelmadonna. Ze houdt haar mantel open en de mensen zoeken daar beschutting. Een gebed gericht aan Maria: wees gegroet, Maria, omgeef ons met de mantel van uw liefde. Breng uw kinderen in Gods licht. U hoort onze vragen. Deel in onze vreugde en troost ons als we treuren.



Wekelijks worden er tientallen kaarsjes aangestoken voor het Maria-beeld in de bidkapel van de Broederenkerk.

Mannen en vrouwen die hun zorgen en verdriet even bij Maria neerleggen. Ze zoeken troost en ze ervaren dat Maria hen begrijpt. Als een liefdevolle moeder die zegt: kom maar schuilen onder deze mantel van liefde.



### **De mantel van barmhartigheid**

De heilige Martinus, oftewel Sint-Maarten, bisschop in Tours. Hij is legerofficier en rijdt op een paard op weg naar huis. Aan de kant van de weg zit een bedelaar die om een aalmoes vraagt. Maarten heeft niets bij zich. Geen geld en geen eten. Alles wat hij heeft behoort aan het leger toe. Behalve een stukje van zijn mantel. Hij

pakt zijn zwaard en snijdt de mantel in tweeën. Zo heeft de bedelaar iets om zich te warmen. In Math. 25 staat het zo: Ik was naakt en jullie kleedden mij niet". "Sint-Maarten geeft ons een voorbeeld. Hij ziet in de man: Christus. En deelt wat van hem is.

Lied: Zo vriendelijk en veilig als het licht

The image shows a musical score for a hymn. It consists of six staves of music in a single system, all in the same key signature (three flats) and 2/4 time signature. The lyrics are written below the notes. The first staff starts with a treble clef and a key signature of three flats. The lyrics are: 'Zo vrien-de-lijk en vei-lig als het licht'. The second staff continues: 'zo als een man-tel om mij heen ge-sla - gen'. The third staff continues: 'zo is mijn God, ik zoek zijn aan-ge - zicht'. The fourth staff continues: 'ik roep zijn naam, be-storm hem met mijn vra - gen,'. The fifth staff continues: 'dat Hij mij maakt, dat Hij mijn we - zen richt,'. The sixth staff ends with a double bar line and the lyrics: 'Wil mij be - hoe-den en op han-den dra - gen.'

2. Want waar ben ik, als Gij niet wijd en zijd  
waakt over mij en over al mijn gangen  
Wie zou ik worden, waart Gij niet bereid  
om, als ik val, mij telkens op te vangen.  
Ik leef niet echt, als Gij niet met mij zijt.  
Ik moet in lief en leed naar U verlangen.
3. Spreek Gij het woord dat mij vertroosting geeft,  
dat mij bevrijdt en opneemt in uw vrede.  
Ontsteek die vreugde die geen einde heeft,  
wil alle liefde aan uw mens besteden.  
Wees Gij vandaag mijn brood zowaar Gij leeft -  
Gij zijt toch zelf de ziel van mijn gebeden.

t. H. Oosterhuis/m. B. Huijbers

**Stilte**

Voorbeden met als [acclamatie nr. 32 Gospodi pomilui](#)

[Lied nr. 127: Heureux qui s'abandonne](#)

**Slotgedachte** Om licht en liefde een gedicht van Hein Stufkens

Steek een kaars aan in het duister  
Laat het licht toe in je hart  
Maak je handen niet tot vuisten  
Streel maar zacht wat is verhard.

Steek een kaars aan in het duister  
En zaai vrede waar je gaat.  
Strek je armen uit en luister  
Naar de mens die naast je staat.

Steek een kaars aan in het duister  
Eer wat kwetsbaar is en klein  
Ga geduldig tot het uiterst  
Laat waar jij bent liefde zijn.

[Slotlied nr. 132: Vrede wens ik jou](#)

[Opruimlied nr. 52: Laudate omnes gentes](#)

*Fijne avond met koffie/thee en gesprek.*