

Oecumenisch Meditatief Avondgebed 9 augustus 2023

Thema: Zo hoedt de één de ander

Voorganger: Petra Kolb



[Aanhef: Wees hier aanwezig ... Dat wij herleven.](#)

Welkom en korte toelichting op het thema

[Lied nr. 54: Adoramus te Christe](#)

Lezing uit Johannes 10

De schapen horen naar zijn stem en hij roept zijn eigen schapen bij name en voert ze naar buiten. Wanneer hij zijn eigen schapen alle naar buiten gebracht heeft, gaat hij voor ze uit en de schapen volgen hem, omdat ze zijn stem kennen. Maar een vreemde zullen zij niet volgen, maar zij zullen van hem weglopen, omdat ze de stem van de vreemde niet kennen.

[Lied nr. 89: Lied van Franciscus](#)

1^e deel van de lezing uit boekje; Zondag aan de rivier, van Jan Hulshof

Een collega vertelde me dat hij de gelijkenis van de goede herder door kinderen wilde laten spelen. Er waren meteen kandidaten voor de rol van herder of deurwachter. Sommige jongens zagen ook wel iets in dieven of wilde beesten, maar niemand wilde een schaap zijn. Ze vonden een schaap maar een dom beest. Maar in het Midden-Oosten genieten schapen alle hoogachting; ze leveren melk, kaas, vlees en wol en ze zijn voor mensen onafscheidelijke metgezellen.

Geen wonder dat de herder van zijn schapen houdt. Hij komt de kooi binnen door de deur, zonder bijbedoelingen. Hij is geen inbreker in het leven van anderen. Hij kent en roept elk schaap bij zijn naam. Voor hem is niemand een nummer op een groen of geel oorplaatje.

En vooral; de herder riskeert zijn leven voor de kudde. Hij weet van bandieten en wolven die buiten rondzwerven, maar hij leidt de kudde naar buiten en trekt voor ze uit. Hij zorgt dat zijn schapen kunnen leven.

Lied nr. 83: [Herr wohin, wohin](#)

2^e deel van de lezing

Verderop, in het tiende hoofdstuk van Johannes, legt Jezus de gelijkenis uit wanneer Hij zegt; Ik ben de ware herder. Joodse verstaanders hadden aan de 2 woorden; Ik ben, genoeg om te weten dat Jezus zinspeelde op de Naam van de Onnoembare die zich aan Mozes bekend gemaakt had; Ik ben die is. Ze hoorden Jezus zeggen; Wie mij ziet, ziet de Vader. Wie mij ziet, ziet de Ene, de Onnoembare, die mensen voedt en voor hen uitgaat; de ware goede herder. Hij is gekomen om mensen het leven te geven in al zijn volheid.

Hij inspireert ook ons om herder te zijn voor elkaar. Op Moederdag denk je aan je moeder die je 360 keer per jaar voor het slapen gaan nariet; Eerst tandenpoetsen! Ook de trainer die je leerde in een team te spelen, was een soort herder. Niemand kan zonder herders. Ook een pastor niet. Zo ben je pastor en heb je een pastor nodig. Zo voedt de een de ander, en zo hoedt de een de ander. De ene ware herder heeft zijn leven in een keer gegeven. De meesten van ons worden geroepen iets van hun leven te geven, bij stukjes en beetjes, elke dag iets.

Luisterlied Psalm 23: De Heer is mij Herder

Stilte



Voorbeden afgesloten met [acclamatie nr. 70 Heer ontferm U](#)

[Lied nr. 108: Frieden, Frieden](#)

Avondgroet

*Goede God,
Waaï met uw adem door mijn bestaan, elke dag opnieuw.
Beziel mij, inspireer mij, bemoedig mij.
Wees mij nabij, voor als ik het moeilijk heb.
Schenk mij de kracht van uw licht en liefde, van uw vergeving en
bevrijding, van uw genade en goedheid.
Waaï met uw adem door mijn bestaan, elke nacht opnieuw.
Geef mij rust en ruimte om op adem te komen na de drukte van alledag.
Wees mij nabij. Amen*

[Lied nr. 20: Laudate Dominum](#)

Ik wens jullie alle goeds voor de komende week!

Petra Kolb