

Oecumenisch Meditatief Avondgebed 23 augustus 2023

Thema: Voorpret

Samensteller: Kira van Oijen



[Aanhef: Wees hier aanwezig ... Dat wij herleven.](#)

Welkom en inleiding

Welkom bij dit meditatief avondgebed in de traditie van Taizé.

Op het moment waarop ik dit schrijf, weet ik dat ik de viering niet kan voorgaan. Omdat ik op deze dag mag toezien (je weet het natuurlijk nooit hoe het loopt bij het altaar) hoe twee zielen die Gods liefdesstroom via elkaar aanslingeren, beloven om voor de rest van hun leven bij elkaar te willen blijven.

Voorpret - die kriebels die ervoor zorgen dat iets nog leuker wordt. Of het vakantie is, dat je hebt afgesproken met een fijn persoon of dat je je verheugt op de komst van nieuw leven; voorpret doet iets met de geest.

[Lied nr. 1: Mon âme se repose](#)

Spontaniteit



Er was eens een boer uit de staat Song. 's Avonds kwam hij doodmoe thuis. Zijn vrouw vroeg hem hoe dit kwam. 'Ach', antwoordde hij, 'Ik heb de hele dag het gras helpen groeien.' Omdat de boer vond dat de grassprietjes niet snel genoeg een behoorlijke lengte bereikten, trok hij er stuk voor stuk aan. Het resultaat: zijn grasland ging dood.'

Mencius' verhaal zou ook prima in een boeddhistische of zelfs taoïstische bloemlezing passen, omdat het draait om de kracht van spontaniteit. Wie processen forceert omdat hij alleen maar op zijn doel gericht is, werkt zichzelf vroeg of laat tegen, net als de boer uit Song. In de confucianistische context houdt dit in dat de deugden als medemenselijkheid, plichtsbesef, rechtvaardigheid een ceremonieel gedrag natuurlijk zullen groeien als de mens er in zijn geest ruimte voor maakt.

Uit: Wu wei, Ubuntu Buen vivir

Lied nr. 18: C'est toi ma lampe Seigneur

Ontwikkel

Deze goede eigenschappen zijn als planten die regelmatig water nodig hebben zodat zij zich ongedwongen kunnen ontwikkelen. Uit alle macht proberen om bijvoorbeeld de deugd 'rechtvaardigheid' bij jezelf te perfectioneren heeft soms zelfs een averechts effect. De taoïsten waren het eens met deze gedachte van Mencius, maar kiezen voor een radicale formulering: 'De hoogste deugd is geen deugd. Daarom is zij deugd.' Ook de zenboeddhisten benadrukken de menselijke vrijheid en spontaniteit met gewelddadiger beelden dan de confucianist: 'Als je de Boeddha tegenkomt op de weg, doodt de Boeddha!' Kortom: vergeet je doel, dan bereik je het vanzelf.



Uit: Wu wei, Ubuntu Buen vivir

Lied nr. 77: Toi tu nous aimes

Stilte

Voorbeden met als [acclamatie nr. 70: Heer ontferm U](#)

Onze Vader (uit het Aramees vertaald)

Bron van Zijn,
die ik ontmoet in wat mij ontroert, Ik geef U een naam
opdat ik U een plaats kan geven in mijn leven
Bundel Uw licht in mij – maak het nuttig.

Vestig Uw rijk van eenheid nu, Uw enige verlangen
handelt dan samen met het onze.

Geef ons wat we elke dag nodig hebben aan brood en aan inzicht.

Maak de koorden van fouten los die ons vastbinden aan het verleden,
opdat wij ook anderen hun misstappen kunnen vergeven.
Laat oppervlakkige dingen ons niet misleiden.

Uit U wordt geboren:
de al werkzame wil,
de levende kracht om te handelen,
en het lied dat alles verfraait,
en zich van eeuw tot eeuw vernieuwt.

[Lied nr. 94: De steppe zal bloeien](#)

Lezing uit Mattheüs 17 vers 5

Hij was nog niet uitgesproken of een stralende wolk overdekte hen, en uit de wolk klonk een stem: 'Dit is mijn geliefde Zoon, in Hem vind ik vreugde. Luister naar Hem!'

Terwijl Petrus dat zei, kwam er een stralend lichte wolk boven hen. En uit die wolk klonk Gods stem, die zei: 'Hij alleen is mijn Zoon. Mijn liefde voor hem is groot. Luister naar hem!'

Lied nr. 59: Magnificat

Slotgedachte

'In de wereld zijn er altijd mensen die op een ander wachten, of nu in het midden van de woestijn of in het midden van een grote stad is. En als deze paden elkaar kruisen en hun ogen elkaar ontmoeten, verliezen het heden en het verleden hun belang en alles wat er nog toe doet is dat ene moment.'

Paolo Coelho

Slotlied nr. 52: Laudate omnes gentes