

Oecumenisch Meditatief Avondgebed 30 augustus 2023

Thema: Alles wat ademt

Samensteller: Reint Jan Terbijhe



[Aanhef:](#) Wees hier aanwezig ... Dat wij herleven.

Welkom

Bij de voorbereiding kon ik maar geen thema vinden. Paula heeft een overzicht opgesteld van titels die in deze diensten zijn gebruikt. Het laatste thema in Paula's lijst was: *Alles wat ademt*. Bij dat thema vond ik op internet het lied van Rob de Nijs.

[Luisterlied:](#) Alles wat ademt door Rob de Nijs

*Vrede is ver, verder dan ooit,
zo dicht bij huis rusten de wapens nooit.
Wat heeft de angst met ons gedaan?
Laat alles wat ademt in vrede bestaan.*

*Macht speelt met macht een dodelijk spel,
bang voor elkaar dreigen ze met de hel.
Leer nu of nooit samen te gaan,
laat alles wat ademt in vrede bestaan,
alles wat ademt in vrede bestaan.*

*Hoe vreemd ook de taal, je kunt hem verstaan,
laat alles wat ademt in vrede bestaan,
alles wat ademt in vrede bestaan.*

[Russisch couplet; de vertaling luidt:
*De machten spelen een spel met de dood,
beide vrezend een ontmoeting in de hel.*]



Inleiding

Het lied uit 1985 was gebruikt als protest tegen de koude oorlog. Helaas er is nog niets veranderd. Het lied is actueler dan ooit. Dagelijks zien we de beelden uit Oekraïne of uit Afrika.

Hoe reageren we erop? Wat doen we?

Ons druk maken over oorlogen of weggijken?

Ons druk maken over de opwarming van de aarde of weggijken?

Ons druk maken over het wel en wee van onze naasten of weggijken?

We verlenen financiële of soms persoonlijke hulp en steunen al dan niet het verstrekken van oorlogsmateriaal. We kopen wat milieubewuster maar die vliegvakantie?

De vluchtelingenstroom kopen we af met dubieuze deals met dictaturen.

[Lied nr. 130: Tibié paiom](#)

Alles wat ademt



De in het lied van Rob de Nijs terugkerende zin *Laat alles wat ademt in vrede bestaan* komt uit Psalm 150.

Naast de Thora en de Profeten vormen de psalmen het derde onderdeel van de Hebreeuwse Bijbel. De psalmen zijn Hebreeuwse poëzie, zoals meer dan een derde van de Hebreeuwse Bijbel poëzie is. Het merendeel

van de psalmen wordt toegeschreven aan Koning David. David leefde van 1060-970 voor Christus. Daarnaast hebben Salomo, de zonen van Korach, de zonen van Asaf en ook de priester Ezra psalmen geschreven die in het boek Psalmen zijn opgenomen. Ezra leefde van 465-425 v C.

Een tijdsbestek van vele eeuwen

De mensheid vraagt zich al heel lang af hoe je je in het leven moeten opstellen. David uitte zijn levensopstelling in een lofdicht op God, weergegeven in die oeroude psalm.

Gerard Stellaard, Lennaert Nijgh en Belinda Meuldijk, de makers van het lied *Alles wat ademt* gaven een stuk van hun levensvisie weer in een verlangen naar vrede .

Hoe stellen wij ons op?

[Lied nr. 36: Alleluia slava tiebie Bože](#)

Bijbellezing: Psalm 150

Halleluja,

Loof God in zijn heilige woning.

Loof Hem in zijn machtig gewelf.

Loof Hem om zijn krachtige daden.

Loof Hem in zijn oneindige grootheid.

Loof Hem met hoorneschal.

Loof Hem met harp en lier.

Loof hem met dans en tamboerijn.

Loof Hem met snaren en fluit.

Loof hem met klinkende bekkens.

Loof hem met slaande cimbale

Alles wat adem heeft Loof de Heer.

Halleluja!



David van Michelangelo

Stilte

[Lied nr. 40: Alleluia](#)

Voorbeden met als [acclamatie nr. lied 118: Alleluia](#)

[Lied nr. 128:](#) [Jubelt und freut euch](#)

Avondgroet



[Slotlied nr. 124:](#) [Licht dat terugkomt](#)

Iedereen is van harte welkom voor koffie, thee of een praatje.