

Oecumenisch Meditatief Avondgebed 21 juni 2023

Thema: St. Jan

Voorganger: Kira van Oijen



[Aanhef \(blz. 12\): Wees hier aanwezig](#)

Welkom en inleiding

Welkom bij dit oecumenisch meditatief avondgebed in de traditie van Taizé.

Onlangs liep ik in de tuin en ontdekte ik dat de aalbessen (in het Duits 'Johannisberen') rijp zijn. Verrukt pakte ik een bakje waar ik ze tros voor tros in liet vallen en ik dacht aan het voorchristelijke midzomerfeest, in de kerk beter bekend als het Sint Jansfeest, dat groots in Scandinavië en op sommige plekken in Nederland wordt gevierd. Sint Jan markeert het begin van een nieuwe periode van het jaar. Daar waar het steeds lichter werd tot en met 21 juni, worden vanaf nu de dagen weer korter. Het is een feest van overvloed, van dankbaarheid voor de oogst die eraan zit te komen en een feest van kracht.

[Lied nr. 83: Herr wohin, wohin](#)

Bijbellezing: Sint Jan, evangelie volgens Markus 1:1-11

Begin van het Evangelie van Jezus Christus.

Zoals er geschreven staat bij de profeet Jesaja:

Zie, ik zend mijn engel uit voor uw aangezicht,

Hij zal voor u de weg bereiden;

Een stem hoort men,

Hij roept in de woestijn;

Bereidt de weg van de Heer,

Maakt zijn paden recht.

*Zo was Johannes de Doper
In de woestijn en doopte.
Hij preekte een doop van bekering
Tot vergeving en zonde.*

*En alle mensen uit
Het hele land van Judea
En alle inwoners van Jerusalem
Gingen naar hem toe
En zij lieten zich door hem dopen
In de rivier de Jordaan
En spraken over hun zonden.*

*Johannes was gekleed
In een mantel van kameelhaar,
Om zijn middel droeg hij een leren riem
En hij at sprinkhanen en wilde honing.*

*Hij spreekt en zei:
'Na mij komt iemand
Die machtiger is dan ik,
Ik ben niet waardig
Om zijn schoenriem los te maken.
Ik heb u gedoopt in water,
Maar Hij zal u dopen met de heilige geest.'*

*En het geschiedde in die dagen,
Dat Jezus van Nazareth in Galilea kwam
En zich door Johannes de Doper
Liet dopen in de Jordaan.*

*En op datzelfde ogenblik
Dat Jezus uit het water kwam,
Zag hij de hemel opengaan,
En de Geest als een duif op zich neerdalen.*

*En er kwam een stem uit de hemel:
Gij zijt mijn Zoon,
In u ben ik geopenbaard.*



Lied nr. 121: Let all who are thirsty come

Overweging

Tijdens mijn vakantie in Noorwegen liep ik langs ravijnen, kolkende rivieren en klaterende watervallen. Uit het niets verscheen er een ietwat dromerige Nederlandse wandelaar op mijn pad. Ik wees hem erop dat vlak achter de komende bocht, een heerlijk rustpunt zou verschijnen. De beste man negeerde mijn opmerking en vertelde dat er mij een lange tunnel te wachten stond, dat het pad moeilijk zou worden door de modder en dat vooral het laatste stuk langs de sneeuw erg pittig zou zijn. Zo gingen we onze eigen weg, waarna ik op een kudde geiten stuitte. Ik ging bij ze zitten, genoot van hun liefde en niet lang daarna kwam de beste man weer terug. Zonder iets te zeggen floot hij een keer en de hele kudde zette zich in beweging. De geitjes begeleidden mijn weg, de man verdween. Bij een kolkende watermassa namen de geitjes een andere afslag en weer kwam de man terug. De telkens terugkerende man gaf zo'n onbehagelijk gevoel, alsof ik achtervolgd werd door hem. Ondanks het gevoel, dankte ik God terwijl ik in het water keek.... Ik dankte God terwijl ik het water in keek en ontving de gedachte: Wat als deze man, vervuld van Gods energie, op mijn pad was gebracht als boodschapper? Dat er een fysieke ontmoeting plaatsvond, en dat er tegelijk ook een spirituele wegwijzer werd ingezet? Het verwarrende, onbehagelijke gevoel verdween, tijdens de rest van de tocht voelde ik God in mij en overal om mij heen. De tocht werd zwaarder, de energie sterker, en ik geen moment vermoeid.

Lied nr. 145: Herre visa mig vägen

Naar de stilte

Zo hebben we allemaal ons eigen boek vol avonturen uit dit leven. Klein of groot, ver af of dichtbij. Na het Sint Jansfeest gaan er steeds meer mensen even tussenuit, op avontuur. Dan worden we langs mentale ravijnen geleid, worden we geconfronteerd met ons eigen ongemak.

Weet dat het avontuur zich overal aandient, voor wie ervoor open staat. Het is de gedachte van de mogelijkheid dat zich achter precies dit moment een nieuw moment kan voordoen waarin je vervuld kunt worden met een vorm van geluk, dankbaarheid, rust.

Stilte

Voorbeden met als [acclamatie nr. 118: Alleluja 11](#)

- God, Bron van liefde. Ik zou graag willen bidden voor het leven, ook wel avontuur genoemd. Zou u ons willen openen voor de gedachte dat het mogelijk is om allerlei mooie dingen te mogen ervaren? Help ons langs de ravijnen, als we fysiek of mentaal op reis zijn. Wees bij ons als we op de proef worden gesteld, als we worden geconfronteerd met wat het leven ook is.

Laat ons zingend bidden...

- God, Bron van liefde. Ook zou ik willen bidden voor alles wat wij als mens kwijt zijn, wat wij missen. Al die dingen waardoor het leven een helse tocht kan zijn waaraan geen einde lijkt te komen. Geef verlichting bij verlies, armoede, pijn en verdriet. Schenk zachtheid en open ogen waardoor liefde en verbinding tussen mensen onderling en tussen mensen en de natuur weer mag ontstaan.

Laat ons zingend bidden...

- (eigen voorbede)

Laat ons zingend bidden...

- Dan zou ik graag nog eenmaal willen zingen voor al die gedachtes en gevoelens die niet zijn uitgesproken, maar wel door Gods liefde willen worden gestreeld.

Het **Onze vader** uit het Aramees vertaald

*Bron van Zijn,
die ik ontmoet in wat mij ontroert,
Ik geef U een naam
opdat ik U een plaats kan geven in mijn leven.
Bundel Uw licht in mij – maak het nuttig.
Vestig Uw rijk van eenheid nu, Uw enige verlangen
handelt dan samen met het onze.*

*Geef ons wat we elke dag nodig hebben aan brood en aan inzicht.
Maak de koorden van fouten los
die ons vastbinden aan het verleden,
opdat wij ook anderen hun misstappen kunnen vergeven.
Laat oppervlakkige dingen ons niet misleiden.*

*Uit U wordt geboren:
de al werkzame wil,
de levende kracht om te handelen,
en het lied dat alles verfraait,
en zich van eeuw tot eeuw vernieuwt*

Amen

[Lied nr. 144:](#) [Je vous salue Marie](#)

Slotgedachte: The Work of The Chariot Uit: The Artists Way

*Als een mens één stap in de richting van God doet,
Neemt God meer stappen in de richting van die mens dan er zandkorrels
zijn in alle werelden door de tijd heen.*

[Slotlied nr. 115:](#) [I am sure I shall see](#)