

Oecumenisch Meditatief Avondgebed 5 mei 2023

Thema: Stilstaan en verder gaan

Voorganger: Jurgen van der Ent



[Aanhef \(blz. 12\): Wees hier aanwezig](#)

### **Welkom en inleiding**

Welkom bij het Oecumenisch Meditatief Avondgebed in de traditie van Taizé. Met vandaag als thema: Stilstaan en verder gaan.

Morgen staan we tijdens de Nationale Dodenherdenking stil bij alle overledenen door oorlogsgeweld waarbij de nadruk ligt op de slachtoffers uit de 2<sup>e</sup> Wereldoorlog. Om 8 uur zijn we één minuut stil, bij een lokale plechtigheid zoals hier in Deventer bij het stadhuis of thuis kijkend naar de herdenking op De Dam of de Waalsdorpervlakte.



Overmorgen, Bevrijdingsdag, vieren we de vrijheid met bevrijdingsfestivals en wat al niet meer. Stilstaan, nou ja, dansen op muziek en bedenken dat we in een vrij land leven, met de landen, waar dat niet zo is, in gedachten.

Vanavond ligt de nadruk op het stilstaan en weer verder gaan. Beginnen we met tot inkeer komen, ons verlangen uit te zingen.

[Lied nr. 114: Iedere nacht verlang ik naar U](#)

## **Bijbeltekst uit Johannes 14: vers 1-7**

*Jezus zei: "Wees niet verdrietig. Jullie geloven in God. Geloof nu ook in Mij. In het huis van mijn Vader is plaats voor heel veel mensen. Als dat niet zo was, zou Ik het jullie hebben gezegd. Ik ga daarheen om alles voor jullie klaar te maken. Daarna kunnen jullie ook komen. Wanneer Ik ben weggegaan en alles voor jullie heb klaargemaakt, kom Ik terug om jullie op te halen. Dan zullen jullie zijn waar Ik ben. Jullie weten waar Ik naartoe ga, en jullie weten de weg daarheen." Tomas zei tegen Hem: "Heer, we weten niet waar U naartoe gaat. Hoe kunnen*



*we dan de weg weten?" Jezus zei tegen hem: "IK BEN de weg en de waarheid en het leven. Alleen door Mij kun je bij de Vader komen. Als jullie Mij kenden, zouden jullie ook mijn Vader kennen. Vanaf nu kennen jullie Hem en zien jullie Hem."*

## [Lied nr. 42: Jesus, remember me](#)

### **Overweging**

Stilstaan en verder gaan. Klinkt makkelijker dan het vaak is. We worden morgen stilgezet om te gedenken aan al diegene die hun leven hebben gelaten in oorlogstijd. Een nationaal moment van inkeer en bewustwording van wat een oorlog teweegbrengt. Een oorlog kent tenslotte alleen maar verliezers.

Helaas wordt het ook voor de huidige generatie, die geen oorlog in eigen land hebben gekend, makkelijker om te begrijpen en in te voelen wat oorlog voor ellende met zich meebrengt nu met de oorlog 'om de hoek' in Oekraïne en wat verder weg in Sudan en Jemen.

Het is goed om dan 1 minuut stil te staan, alhoewel 1 minuut wel wat weinig is gezien alle oorlog slachtoffers die er zijn. Wij hebben straks 7 minuten om te gedenken en na te denken.

Na te denken over het waarom van oorlog en hoe het mogelijk is dat mensen, voorheen soms als vrienden samenleefden, nu elkaar naar het leven staan en in de naam van het, vaak egoïstische, doel mensen doden.

Stilstaan. Gedenken. Verdriet voelen. Een moment van bezinning en emoties.

“Wees niet verdrietig” zegt Jezus in de lezing van dit weekend. Blijf dus niet stilstaan in de gevangenis van verdriet, maar kom in beweging. Vier het leven, de vrijheid. Dans je los van het verstikkende verleden en ga verder. Daarom is er na de Dodenherdenking altijd een Bevrijdingsdag.

Lied nr. 116:                    Seigneur, tu garde mon âme

**Stilte**



**Voorbeden**, afgewisseld met acclamatie nr. 138 Gospodi Pomilui

- God van vertroosting, sta ons bij in de momenten van verdriet om het verlies van dierbaren. Troost ons als we verdrinken in de tranen die de leegte met zich meebrengt.

*Laat ons zingend bidden...*

- God van liefde, help ons om weer in beweging te komen. Laat ons niet langer stilstaan bij verdriet en verlies dan nodig is. Geef ons de kracht om verder te gaan.

*Laat ons zingend bidden...*

- (ruimte voor eigen gebed)

*Laat ons zingend bidden...*

- Luisterende God, luister naar de stilte in ons hart. Verhoor de gebeden die hier niet zijn uitgesproken maar op onze lippen branden.

*Laten voor al deze stille wensen nog één keer zingen...*

### **Onze vader** (uit het Aramees vertaald)

Bron van Zijn,  
die ik ontmoet in wat mij ontroert,  
Ik geef U een naam  
opdat ik U een plaats kan geven in mijn leven.  
Bundel Uw licht in mij – maak het nuttig.  
Vestig Uw rijk van eenheid nu, Uw enige verlangen  
handelt dan samen met het onze.

Geef ons wat we elke dag nodig hebben aan brood en aan inzicht.  
Maak de koorden van fouten los  
die ons vastbinden aan het verleden,  
opdat wij ook anderen hun misstappen kunnen vergeven.

Laat oppervlakkige dingen ons niet misleiden.

Uit U wordt geboren:  
de al werkzame wil,  
de levende kracht om te handelen,  
en het lied dat alles verfraait,  
en zich van eeuw tot eeuw vernieuwt

Amen

Lied nr. 103:                    L'ajuda em vindrà

**Slotgedachte:    Blijf niet staren**

Dit jaar in de Paastijd werd ik geraakt door een tekst, een lied, dat de hele tijd maar in mijn hoofd blijft rondzingen. Het vat het thema van vandaag 'Stilstaan en verder gaan' mooi samen.

Ik wil het graag met jullie delen en zingen:

*Jes. 43, 18 v.*

Blijf niet sta - ren — op wat vroe - ger was.

Sta niet stil — in het — ver - le - den.

Ik, zegt hij, ga iets nieuws be - gin - nen. Het

is al be - gon - nen, merk je het niet?

*(Stemmen eindigen na elkaar)*

Slotlied nr. 108:                    Frieden, Frieden

*Ik wens iedereen een mooie week toe!*

*Iedereen is van harte welkom bij de koffie, thee en ontmoeting.*

*Daarna is er zangrepetitie.*

---