

Oecumenisch Meditatief Avondgebed 17 mei 2023

Thema: Hemelvaart

Voorganger: Hetty Heling



[Aanhef \(blz. 12\): Wees hier aanwezig](#)

**Welkom**

[Lied nr. 143: Mijn ziel kom op adem](#)

**Bijbeltekst** uit Handelingen hoofdstuk 1, vers 9-11

*Hierna zagen ze hoe Hij opsteeg naar de hemel. Toen kwam er een wolk en ze zagen Hem niet meer. Ze bleven naar de lucht staan staren. Plotseling stonden er twee mannen in witte kleren bij hen. Ze zeiden: "Mannen uit Galilea, waarom staan jullie naar de lucht te staren? Jullie hebben gezien hoe deze Jezus bij jullie is weggegaan naar de hemel. Op dezelfde manier zal Hij weer terugkomen."*



[Lied nr. 127: Heureux qui s'abandonne](#)

## **Tekst**

De leerlingen stonden er bedremmeld bij, zeg maar verslagen.  
Eerst op Goede Vrijdag; ze hadden Jezus verloren aan de dood.  
En nu bij zijn hemelvaart verloren zij hem opnieuw.

Maar zijn Geest was bij hen, levend en warm, nabij en vertrouwd. Zij wisten het: Hij was bij hen. Van die belofte konden zij leven. Leven als een mens van de hemelvaart is een stukje leven met het hoofd in de wolken omdat God in het onzichtbare voelbaar is en omdat Jezus' woorden een prachtig ideaal zijn om na te streven.

Maar een mens van de hemelvaart is ook met twee voeten op de aarde staan, ingeworteld leven in de werkelijkheid van vandaag, de noden proberen aan te voelen van iedereen waarvoor wij zorgdragen en verantwoordelijkheid dragen.

God zendt ons naar onze daagelijkse taak. Voelen wij daarbij de aanwezigheid van Jezus alle dagen. Hij schenkt ons daartoe zijn zegen.

[Lied nr. 124: Licht dat terugkomt](#)

## **Tekst**

Heer, op wondere wijze bent u overal aanwezig en overal verborgen.  
U bent in alle hoge hemels en toch nergens te vinden;  
U bent tot in de diepsten der aarde en toch nergens te vinden.  
Waar wij U ook zoeken: U bent alleen "wondere aanwezigheid".  
U bent nabij en veraf.  
Hoe bereiken wij U? Geen vormen, geen tasten, geen voelen brengt U ons naderbij.  
Enkel uw geloof en liefde, enkel in het biddend gedenken van Uw wondere Aanwezigheid bent u ons nabij.

Lied nr. 114: Iedere nacht

**Stilte**

Voorbeden met als acclamatie nr. 70: Heer ontferm U

**Slotgedachte:**

*Aan mijn ogen onttrokken*

*Aan mijn oren voorbij*

*Vangt mijn oog de liefde van Uw aanwezigheid*

*Hoort mijn oor woorden van leven*

*Adem ik Uw schepping in.*

Lied nr. 144: Je vous salue Marie

Slotlied nr. 132: Vrede wens ik jou

*Fijne avond met eten, drinken en gesprek.*

*Hetty Heling*