

Oecumenisch Meditatief Avondgebed 5 april 2023

Thema: Op weg naar Pasen

Voorganger: Petra Kolb



[Aanhef \(blz. 12\): Wees hier aanwezig](#)

Welkomstwoord en kort gebed

*Om U te ontmoeten God zijn wij hier.
En we hopen U terug te vinden in ons gewone leven.
U te herkennen in mensen, in wat zij ons laten zien.
Hier willen wij de rust vinden, de stilte,
de aandacht om naar ons leven te kijken
in het licht van uw Woord.*

*We hopen er op God, dat U het zelf bent
die ons verwelkomt en ons aanspreekt met de woorden;
Vrede voor jou, Vrede voor de wereld; ieder verbonden met elkaar.*

Amen

[Lied nr. 2: Dona nobis pacem](#)

Bijbeltekst uit Kolossenzen 1, 15-17

*Beeld van God, de onzichtbare, is Hij,
eerstgeborene van heel de schepping
in Hem is alles geschapen,
alles in de hemel en alles op aarde,
het zichtbare en het onzichtbare,*

*vorsten en heersers, machten en krachten,
alles is door Hem en voor Hem geschapen
Hij bestaat vóór alles en alles bestaat in Hem*

Lied nr. 4: Crucem tuam

Tekst 'Wie liegt die Stadt so wüst' - Rudolf Mauersberger
(Hoe eenzaam ligt de stad)

*Hoe eenzaam ligt de stad, die
eens vol mensen was.
Al haar poorten zijn verlaten.
Hoe verspreid liggen de stenen
van het heiligdom,
over de straathoeken
uitgestrooid.
Hij heeft een vuur uit de hoogte
in mijn gebeente gezonden
en het zijn werk laten doen.*



*Is dat de stad waarvan men zegt dat ze de allermooiste is,
waarover het hele land zich verheugt?*

*Ze had niet voorzien dat het haar zo zou vergaan:
ze is op een afschuwelijke manier ten val gebracht,
en ze heeft niemand die haar troost.*

*Daarom is ons hart bedroefd en zijn onze ogen somber geworden;
Waarom wilt U ons voorgoed vergeten en ons voor altijd verlaten?*

*Breng ons weer bij U, Heer, opdat wij weer thuiskomen!
Vernieuw onze dagen, laat ze zijn als voorheen.
Heer, heb toch oog voor mijn ellende!*

Lied nr. 54: Adoramus te Christe

Tekst 'Ecce Quomodo Moritur Justus' - Jacob Handl
(Zie hoe de rechtvaardige sterft)



*Zie hoe de rechtvaardige sterft,
en niemand neemt het ter harte.
De rechtvaardigen worden weggerukt,
en niemand slaat er acht op.
Vanwege de boosheid wordt de rechtvaardige weggerukt.
En in vrede zal zijn nagedachtenis zijn.
Als een lam voor zijn scheerders was hij stil en deed zijn mond niet open:
uit de angst en uit het gericht is hij weggenomen.
En in vrede zal zijn nagedachtenis zijn.
In vrede is zijn rustplaats, en in Sion is zijn verblijf.*

[Lied nr. 53: Bleibet hier](#)

Stilte

Voorbeden, afgewisseld met [lied nr. 78: Amen, amen](#)

[Lied nr. 123: Aber du weisst den Weg fur mich](#)

Avondgroet passend bij Stille Zaterdag

*Vannacht is het stil, zoals het vandaag stil was;
grijs, kleurloos, doelloos hebben we rondgewandeld
in onze eigen gedachten
Dit is de nacht van stilte en van de dood
alsof er nooit een schepping is geweest
alsof er nooit de woorden hebben geklonken: er zij licht
alsof nooit de woorden zijn gefluisterd; ik heb je lief*

*Vannacht weten we niets
Vannacht weten we niets dan de stilte van de dood*

Slotlied nr. 140: May the blessing of God

*Ik wens iedereen een alle goeds in deze Goede week, en aansluitend heel mooie
Paasdagen!*

Petra Kolb