

Oecumenisch Meditatief Avondgebed 19 april 2023

Thema: Leef door ons heen

Voorganger: Dinie Koning



[Aanhef \(blz. 12\): Wees hier aanwezig](#)

[Lied nr. 152: Rendez grâce](#)

Welkom en gebed

Van harte welkom bij dit avondgebed. We beginnen met een gebed van Emmauel d'Alzon:

*Leef door ons heen, Gij, Verrezen,
in het holst van de nacht opgestaan!*

*Gij! Verrezen! Gij zijt het, Gij Zelf!
Leef door ons heen! Laat ons gaan;
eenvoudig de woorden zeggen
die opkomen uit uw graf,
uit uw stilte, dat wondere werken
van leven dat Uw Vader U gaf.*

*Gij hebt alles begrepen
in dat nieuwe licht.*

*Van ons weet Gij dingen
die wij niet eens durven denken.*

Gij kent het hele Verhaal.

*De macht van het kwaad kunt Gij peilen,
én het langzame werk van de gist
die leeft als een ziel in het brood.*



*Gij waart erbij toen de graankorrel stierf
en leven nieuw kwam,
Komende, Komende,
Broeder-met-ons.*

*Leef door ons heen, Komende, Komende!
Leef door ons heen, Broeder-met-ons!*

[Lied nr. 48: Surrexit Dominus vere](#)

Bijbellezing uit 1 Petrus 1 vers 3: **Het nieuw leven**

Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus: in Zijn grote barmhartigheid heeft hij ons opnieuw geboren doen worden door de opstanding van Jezus Christus uit de dood, waardoor wij leven in hoop.

[Lied nr. 92: De hemel en aarde juichen](#)

Overweging

Het gebed 'Leef door ons heen' kreeg ik ooit als Paaswens en het raakte me diep. Zo schreef Manu van Hecke, abt van de Sint-Sixtusabdij van Westvleteren: "Leef door ons heen! Telkens opnieuw wanneer het leven



stopt met stromen, wanneer het leven stopt door ziekte, door lijden, door pijn die wij mensen elkaar aandoen, wanneer de dood in zijn zovele vormen het leven bezoekt. Dan wordt het nacht, aardedonker. Maar ook in de holst van de nacht mogen wij vragen: Leef door ons heen! Want Hij begrijpt alles in het nieuwe licht van Pasen. Hem

mogen we vertrouwen, aan Hem mogen wij toevertrouwen; Van ons weet Gij dingen, die wij niet eens durven te denken. Gij weet het hele verhaal. De macht van het kwaad kunt Gij peilen. Dat te mogen -onze duisternis aan Hem toevertrouwen. Zijn licht binnenlaten, verrijzenislicht, waarvan ons geloof uit zegt: het is mild en genadig, goedertieren en vol erbarmen. Het is echt zoals de psalm zegt; 'Nadert

mij Uw ontferming, ik leef weer!' (psalm 119:77)."

'Leef door ons heen, Gij Verrezen!'

Het is een gebed tot de levende. En niet alleen op Pasen; het is een gebed voor elk moment, wanneer het leven zijn gewone kleur heeft en soms traag aan ons voorbijgaat.

'Leef door ons heen!'

Het is het langzame werk van de gist die leeft als een ziel in het deeg. Het is als een licht dat uitgezaaid wordt, of als een graankorrel die valt in de donkere aarde.

Pasen is niet een ogenblik, nu en voorbij. Pasen blijft! Pasen duurt: de Verrezen, de levende gaat met ons mee door het leven heen dat is zoals het is met zijn hoogvlaktes en zijn dalen, nu eens vol hoop en dan weer een stuk strijd. In die werkelijkheid, soms rauw en ruw, dan weer zacht en kneedbaar, wordt het Paaslicht uitgezaaid als die graankorrel die sterft om te leven.

Elke dag – dat wondere gebeuren – ons toevertrouwen aan dat 'ja' van de Vader. Een uitnodiging telkens weer;

'eenvoudig de woorden zeggen die opkomen uit uw graf, uit uw stilte, dat wonder van leven dat de Vader U gaf!'

Gegeven leven, weggegeven leven aan elk van ons.

[Lied nr. 46: Spiritus Jesu Christi](#)

Stilte



Voorbeden met als [acclamatie nr. 23: Oculi Nostri](#)

- Heer Jezus Christus, overwinnaar van de dood, open ons hart voor U. Laat de vreugde van Pasen binnenstromen, niet alleen in ons eigen hart maar ook in heel de kerk en heel de wereld. Laat ieder mens mogen leven vanuit de hoop en het vertrouwen. Leef door ons heen.
Laat ons zingend bidden...
- (ruimte voor eigen voorbede:)
...
Laat ons zingend bidden...
- *Ter afsluiting zingen we nog eenmaal...*

[Lied nr. 4: Crucem tuam](#)

Slotgebed van Anselm Grün

*God
die hemel en aarde schept en ons tot leven roept;
Die als een licht verschijnt in onze duisternis
en ons de weg wijst;
Die onze harten vervult en alles herschept.*

*Wees in ons midden,
vandaag en alle dagen
tot in eeuwigheid.
Amen*

[Slotlied nr. 58: Confitemini Domino](#)

*Na afloop zijn we welkom voor thee, koffie
en ontmoeting in het zaaltje.*