

Oecumenisch Meditatief Avondgebed 26 april 2023

Thema: De verloren zoon



[Aanhef \(blz. 12\): Wees hier aanwezig](#)

## Welkom

Welkom in deze viering in de traditie van Taizé

Ken je het verhaal van de Verloren Zoon? Hoewel ik het al meer dan ééns heb gehoord en gelezen zie ik steeds nieuwe elementen in het verhaal.

Het basisverhaal is te lezen in Lucas 15: 11-32. Het is een alledaagse gezinsgeschiedenis over strijd om liefde en aandacht van hun ouders. In deze viering maken we kennis met de zoon die de weg naar huis durft te nemen, en met de onvoorwaardelijke liefde van de vader, van onze God.

[Lied nr. 76: Les béatitudes](#)

(Zaligsprekingen uit de bergrede, Math 5, 1-12)

## De weg naar huis

Twee jaar geleden zag ik op de invalsweg van een dorp de tekst: "Deze weg is ook de weg naar huis. We wachten op je." Het stond er in twee richtingen geschreven. We fietsten naar een andere invalsweg van het dorp, waar hetzelfde stond. Toeval? We zochten verder. Op iedere invalsweg zagen we deze stille getuigenis van een persoonlijk besluit aan de ene kant en van onvoorwaardelijke liefde van de andere kant. Een beeld om nooit te vergeten.

[Lied nr. 4: Crucem tuam \(Uw heilig kruis\)](#)

## **Bijbeltekst** uit Lucas 15: 11-32

Dit is het verhaal van de verloren zoon (Lucas 15; 11)

*'Een man had twee zonen. De jongste eiste zijn erfdeel, pakte zijn bezittingen en vertrok. Hij verbraste alles. Er brak hongersnood uit. Hij vond werk als varkenshoeder, maar had nauwelijks te eten. Hij kwam tot bezinning en dacht: "Bij mijn vader hebben ze genoeg te eten. Ik*



*ga naar mijn vader en zal zeggen: 'Vader, ik heb gezondigd tegen God en tegen u. Ik ben niet meer waard uw zoon genoemd te worden. Wilt u mij aannemen als knecht?' " Zo ging hij naar het huis van zijn vader. Die zag hem in de verte aankomen, holde hem tegemoet en omhelsde hem. "Vader," zei de zoon, "ik heb gezondigd tegen God en tegen u. Ik ben niet langer waard uw zoon genoemd te worden..."*

[Lied nr. 133: Sanasi on lamppu \(Toon mij uw licht\)](#)

## **Vervolg bijbeltekst**

*Maar de vader beval de knechten: "Vlug! Geef hem mooie kleren, een ring en sandalen. Slacht het gemeste kalf. Wij gaan feestvieren. Mijn jongste zoon was dood en is weer levend. Ik was hem kwijt en heb hem weer terug." En zij vierden feest. Ondertussen werkte de oudste zoon buiten. Bij thuiskomst hoorde hij dansmuziek. Hij vroeg een knecht wat er aan de hand was. "Uw broer is terug," antwoordde deze, "en uw vader heeft het mestkalf laten slachten. Hij is blij dat uw broer gezond thuis is." De oudste werd kwaad en bokte tegen zijn vader: "Al die jaren heb ik voor u gesloofd. Ik heb gedaan wat u zei. U gaf mij géén bokje om feest te vieren met vrienden. Nu komt die zoon van u thuis, hij heeft uw geld er doorheengejaagd en wat doet u? U slacht het beste kalf dat we hebben!" "Maar jongen," zei de vader, "jij en ik zijn altijd samen. Wat van mij is, is van jou. Wij*

*kunnen niet anders dan feestvieren. Het is je broer. We waren hem kwijt en hebben hem terug."*

In het volgende lied vragen we God onze ogen te openen voor Zijn goedheid.

[Lied nr. 129: Yepenje my foar jo](#)

(Open mijn ogen voor Uw goedheid, en raak mij aan)

### **Overweging**

We hebben waarschijnlijk begrip voor de reactie van de oudste broer, die trouw is, en prima deugt. Misschien herkennen we ons zelfs in hem. Maar Jezus wil óók dat wij onze kanten vinden die ons tot "mislukking" stempelen ...en dat we deze daarna naar God brengen tot heling en vergeving. We zijn vaak zo druk bezig onszelf te straffen om onze fouten in het verleden dat we vergeten dat de liefde van God oneindig veel machtiger is dan ons vermogen om fouten te maken.

[Lied nr. 26: Bénissez le Seigneur \(Loof de Heer\)](#)

### **Naar de stilte**

Gods Liefde opent het Koninkrijk voor de verloren zoon evenzeer als voor de oudste broer. Zijn we klaar om onze beslissing te nemen? God stelt ons voor een win-win keuze!

### **Stilte**

**Voorbeden** met als [acclamatie nr. 70 Heer ontferm u](#)

- God van liefde, dank voor het veilige thuis dat U bent voor elk van ons zoals U hebt laten zien bij de twee broers

*Laten we zingend bidden...*

Vervul ons met het besef dat we ons altijd kunnen bekeren, en geef ons hiervoor de nodige moed.

*Laten we zingend bidden...*

(ruimte voor eigen voorbede)

.....

*Laten we zingend bidden...*

- Voor het verhoor van alle niet uitgesproken gebeden zingen we nog eenmaal *Heer ontferm U...*

[Lied nr. 151: Gib mich ganz zu eigen Dir](#)

**Avondgroet**

Dank u Jezus voor de hoop die u ons geeft door uw ontmoeting met de verloren zoon.

U inspireert ons om te kijken met ogen zonder oordeel.

Om altijd hoop te houden, voor onszelf en elkaar.

[Slotlied nr. 71: Meine hoffnung](#)

[www.taizedeventer.nl](http://www.taizedeventer.nl)