

Oecumenisch Meditatief Avondgebed 29 maart 2023

Thema: Waar uw schat is,
 daar zal ook uw hart zijn

Voorganger: Hetty Heling



[Aanhef \(blz. 12\): Wees hier aanwezig](#)

Welkom

Als je “schat” van materiele aard is, dan zal ook je hart enkel bij materiele zaken zijn. Als je schat in de “hemel” is dan zal ook je hart op de hemel gericht zijn. De hemel is een ander woord voor Het Rijk Gods.

[Lied nr. 1: Mon âme se repose](#)



Bijbeltekst uit Lucas 12, 33 en 34

Verkoopt uw bezittingen om aalmoezen te geven. Maakt u beurzen, die niet oud worden, een schat, die nooit opdraakt, in de hemelen, waar geen dief bij komt en geen mot ze schaadt. Want waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn.

[Lied nr. 114: Iedere nacht](#)

Waar je schat is, daar is ook je hart

Dat is in het alledaagse leven al zo herkenbaar. Als je iets graag wilt ben je er dag en nacht mee bezig. Als je van iets bezeten bent bepaalt het je hele doen en laten. Velen zijn bezeten van de talloze vormen van kortstondig geluk, die onze samenleving de hele dag door aanprijst. Dat geluk bestaat uit de bevrediging van wensen van het ego en het heeft altijd meer te maken met “hebben” dan met “zijn”.

[Lied nr. 143: Mijn ziel kom op adem](#)

Verlangen

Wat is ons verlangen?

Vrede en geluk? Blijvende vrede en blijvend geluk?

We zijn op zoek naar naar onze schat. En we zoeken het in relaties, activiteiten en spullen. We voelen een gemis, vermijden bepaalde situaties. Soms voelen we ons gelukkig, maar meestal is dat maar tijdelijk. We voelen dan weer de pijn en het gemis.

Maar we vergeten:

Geluk is onze ware natuur. Te vinden in ons hart. Door naar binnen te gaan met je aandacht kom je bij de Bron, Gods oneindige wezen. Hij heeft de Liefde in ons hart geplant. Een bron die nooit opraakt, die nooit verandert.

[Lied nr. 142: Op U vertrouw ik](#)

Stilte

Voorbeden steeds afgesloten met [acclamatie nr. 30: Kyrie eleison](#)

- Jezus U kwam in de wereld en deelde in alles ons menszijn. U kent de moeiten van het leven en de mensen die op zoveel verschillende manieren lijden. Beweeg ons door uw Geest van ontferming om onze tijd, ons bezit en ons leven te delen met alle mensen die in nood verkeren.

Laat ons zingend bidden...

- Barmhartige Heer, U heeft ons in Christus laten zien dat wij een zijn. Leer ons om vanuit deze eenheid in de wereld te leven, zodat het mogelijk is dat gelovigen met verschillende achtergronden in verschillende landen naar elkaar kunnen luisteren en in vrede samenleven.

Laat ons zingend bidden...

[Lied nr. 145: Herre visa mig vagen](#)

Slotgedachte

Een verhaal uit de Middeleeuwen vertelt over Parsifal die op zoek is naar God. Hij belandt in allerlei avonturen, ten einde raad leert hij te handelen uit liefde en mededogen. Hij krijgt uiteindelijk waarnaar hij met zijn gebroken hart zo naar verlangde: de helende Graal, de beker die symbool staat voor de Ene, God en de eenheid, het Goddelijke Zelf.

*Dat ik gaandeweg leer zien waarvoor ik dien,
Niet gevangen raak in luchtkastelen,
In het woud des levens niet verdwaal.
Moge heel mij hart gericht zijn op het zoeken
van de Graal.*



[Slotlied nr. 132: Vrede wens ik je](#)