

Oecumenisch Meditatief Avondgebed 29 maart 2023

Thema: Je zelf mogen zijn

Voorganger: Reint-Jan Terbijhe



[Aanhef \(blz. 12\): Wees hier aanwezig](#)

Welkom



Zondag is het Palmпасen. Vorig jaar heb ik de Palmпасen viering in Taizé gememoreerd. Nu wil ik volstaan met een foto van de paus, die vorig jaar in een lege Sint-Pieterskerk de olijftak binnen bracht.

Toen werden we beheerst door Corona regels.

Fijn dat we nu weer ons zelf mogen zijn.

[Lied nr. 60: Nebojte se](#)

Inleiding

‘Je zelf mogen zijn’. Helaas mag dat in heel veel landen niet zoals Iran, China, Noord-Korea, Rusland of Afghanistan. Een kleine groep legt anderen hun wil op.

Het laat ons beseffen wat ‘vrijheid van meningsuiting’ betekend: een ontzettend belangrijk recht van mensen! Jezelf mogen zijn wat je huidskleur, geloofsovertuiging of geslacht ook is. Voor mij is dat ook de essentie van het Bijbelverhaal. Het oude testament: een boodschap van God met heel veel richtlijnen en wetten. Het nieuwe testament: een boodschap van liefde en bevrijding.

[Lied nr. 72: El alma que anda en amor](#)

Bijbellezing uit Mattheus 22 vers 37-40

Jezus antwoordde op een vraag van een Farizeeër: De eerste en belangrijkste regel is deze: De Heer is je God. Je moet van hem houden met je hele hart, met je hele ziel en met je hele verstand. Maar de tweede regel is net zo belangrijk: Van de mensen om je heen moet je evenveel houden als van jezelf. Die twee regels zijn de basis van de wet en van de andere heilige boeken

[Lied nr. 111: God is vol liefde](#)

Toelichting

'Jezelf mogen zijn'. Over het houden aan de wet (zeer uitgebreid in het joodse leven) stelde de Farizeeër Jezus een strikvraag. Met zijn antwoord verheft Jezus de liefde boven de wet. Daarmee worden wetten richtsnoeren.

In de loop van mijn leven heb ik steeds meer begrepen hoe belangrijk het is te mogen zijn wie je wilt zijn en de ander te laten zijn wie hij/zij is. Vooral in de omgang met mensen direct om je heen, je partner, je kinderen, je collega's, je burens.
Elkaar in waarde laten, elkaar niet de wil opleggen.

'Jezelf mogen zijn'. Bij de rituele wandeling van Hetty, anderhalve week geleden, stonden we bij dichtregels voor het Geert Groote huis: "Leef je eigen regels na" maar ook: "Weiger weg te kijken". Ofwel vrijheid binnen verantwoordelijkheid.



"Schrijf en spreek in klare taal, Leef je eigen regels na, Wees een brug die beide oevers met elkaar verzoenen kan, Zoek hoe ver je blik kan reiken, Weiger weg te kijken"

[Lied nr. 131: Neem mij aan zoals ik ben](#)

Stilte

Lied nr. 133: Sanasi on Lampu

Voorbeden met aan begin en eind lied nr. 78: Amen

- Goede God, Ik ben dankbaar dat ik in vrijheid mag leven, dat ik ben opgevoed vanuit het christelijk geloof en dat er in mijn leefomgeving ruimte is voor diverse opvattingen. Ik bid voor de vele mensen die vrijheid missen, angstig zijn om zich uit te spreken. Weest u hen nabij. Laat ons bidden: Heer onze god, *hoor ons gebed*
- Goede God wilt u zijn bij mensen die onderdrukt worden, soms alleen maar omdat ze tot bepaalde bevolkingsgroepen horen. Mogen zij hoop blijven houden op bevrijding. Wilt u de ongelooflijk dappere mensen die niet wegkijken nabij zijn als zij voor vrijheid en gerechtigheid pleiten en vechten. Laat ons bidden: Heer onze god, *hoor ons gebed*
- Goede God, wij leggen persoonlijk zaken, die niet uitgesproken zijn aan u voor.

Lied nr. 145: Herre visa mig vägen

Avondgroet

*Ik ben open,
Ik ben vrij
en het leven
leeft door mij*

*Ik ben licht
Ik ben blij
Ik ben anders
Net als jij*

Slotlied nr. 124: Licht dat terugkomt, hoop die niet sterven wil,
vrede die bij ons blijft.