

Oecumenisch Meditatief Avondgebed 22 februari 2023

Thema: Zacheüs en Jezus ontmoeten elkaar



[Aanhef \(blz. 12\): Wees hier aanwezig](#)

Welkom

Welkom in deze viering in de traditie van Taizé.

Wellicht voelen we het allemaal: 'we gaan de goede kant weer op'.

Het is langer licht.

Veel bollen bloeien, andere planten staan in knop.

Alles kan tot bloei komen door de aanraking van warmte en licht.

In het volgende lied vragen we God onze ogen te openen en ons aan te raken.

[Lied nr. 129: Iepenje my foar jo goedens, en reitsje my oan](#)

(Open mijn ogen voor Uw goedheid, en raak mij aan)

Inleiding

Wanneer kan iets of iemand tot bloei komen?

Wanneer voelen wij warmte en licht waardoor we op ons mooist kunt worden?

Vandaag horen we over het wonder van de antiheld Zacheüs uit het Evangelie van Lucas hoofdstuk 19, vers 1-10.

De man deugde niet, maar door zijn persoonlijke verandering is hij belangrijk voor ons.

Herken je dit, dat zich gedachten kunnen opdringen die jou maken dat je je waardeloos voelt?

Soms is er geen reden.

Soms is dat met een concrete reden zoals een fout, een schuld, een publicatie die je achtervolgt, noem maar op.

Zoals in het levensverhaal van Zacheüs. Luister:



Zacheüs was een tollenaar in de tijd van Jezus. Aangesteld door de overheersende Romeinen moest hij geld innen voor de overheid bij zijn eigen bevolkingsgroep. Hij eiste méér geld dan nodig was, en verrijkte zich met het afgeperste geld. Hij bracht armoede en leed teweeg.

In het volgende lied zingen met hoop voor iedereen die op één of andere manier lijdt.

Lied nr. 76: Les béatitudes

(zaligsprekingen uit de bergrede, uit Math 5, 1-12)

Zacheüs

Iedereen om Zacheüs heen zag hem liever gaan dan komen.

Zijn eigen mensen verachtten deze afperser, en de Romeinen verachtten alle tollenaars. Hij kon alleen omgaan met anderen die net zo veracht werden als hijzelf.

De haat die Zacheüs moet hebben ervaren vernietigde zijn gevoel van eigenwaarde en zijn mededogen.

Deze verliezer, die door zijn keuze mensen in het verderf heeft gestort wilde Jezus zelf in levenden lijve zien. Was dat het werk van de Heilige Geest?

Omdat Zacheüs klein van stuk was krom hij in een boom, want waarom zouden de mensen langs de weg een plaats voor hem vrijmaken?

Lied nr. 133: Sanasi on lamppu
(Toon mij uw licht)

Jezus

En Jezus merkte onze man in de boom op en zei: "Kom naar beneden, Zacheüs.

Ik kom vandaag in jouw huis eten". Zacheüs kwam naar beneden, en ontving Jezus in zijn huis.

Jezus trok zich niets aan van de reinheidsregels die Hem verboden met een tollenaar te praten en te eten. Hij dacht daar anders over: God confronteert zich met Zacheüs ... spectaculair, maar geen wonder. Het wonder was dat Zacheüs besloot al het geld terug te geven dat hij had afgeperst.

Hij liet de waarheid over zichzelf toe.

Hij verwierp het deel van zichzelf dat misdadig en nietsontziend is.

Hij aanvaardde het deel van zichzelf dat vriendelijk en gul wil zijn.

Lied nr. 42: Jesus remember me when you come into your kingdom
(Luc 23, 39-43)

En verder

Hoe ging het verder met Zacheüs? Zijn geschiedenis kan hij niet veranderen.

Toch koos hij moedig een andere koers.

Zacheüs zou nooit meer veilig zijn tegen de haat die hij gezaaid heeft.

Hopelijk hebben enkele mensen zijn worsteling en verandering gewaardeerd en hem een beetje menselijke veiligheid en levensruimte geboden.

Want omgaan met zo'n ommekeer is niet makkelijk en vanzelfsprekend.

Dat vergde ook visie en moed van die omstanders.

Lied nr. 96: Kristus din ande

Naar de stilte

Voor Zacheüs was geldzucht de achtergrond van zijn vele problemen.

Voor ieder van ons zal het om iets anders gaan.

Wat zou het met jou doen als jij persoonlijk aangesproken wordt door Jezus?

In de stilte kunnen we ons voorstellen hoe wij op ons mooist kunnen worden. En hoe we elkaar daarbij kunnen steunen.

Stilte

Voorbeden met als [acclamatie nr. 138: Gospodi pomilui](#)

(Heer ontferm U)

- God van liefde, dank voor de veilige haven die U wilt zijn voor mij en voor elk van ons zoals U hebt laten zien bij Zacheüs.

Vervul ons met het besef dat U ons veiligheid biedt en kans op genezing. Óók als wij onszelf niet waardig vinden om ons tot U te richten.

Laat ons zingend bidden...

- (ruimte voor eigen gebed)

...

Laat ons zingend bidden...

- Voor het verhoor van alle niet uitgesproken gebeden zingen we nog eenmaal Gospodi pomilui.

Laat ons zingend bidden...

[Lied nr. 151: Gib mich ganz zu eigen Dir](#)

Avondgroet

Dank u Jezus voor de hoop die u ons geeft door uw ontmoeting met Zacheüs.

We hebben gezien dat wij U alles kunnen toevertrouwen omdat U onze geneesheer bent.

Uw voorbeeld is onze inspiratie voor onze gebedskring als een plaats voor genezing, herstel, verandering en rust. U inspireert ons om Uw Licht en Warmte door te geven aan elkaar.

Het begin van een nieuw begin, van Uw hemel op aarde.

[Slotlied nr. 12: Bless the Lord my soul](#)

(Zegen de Heer, mijn ziel) Psalm 103

Kijk ook eens op www.taizedeventer.nl