

Oecumenisch Meditatief Avondgebed 8 februari 2023

Thema: Bevende aarde

Voorganger: Jurgen van der Ent



[Aanhef \(blz. 12\): Wees hier aanwezig](#)

Welkom en inleiding

Welkom bij het Oecumenisch Meditatief Avondgebed in de traditie van Taizé. Met vandaag als thema: Bevende aarde.

Deze week werden we opgeschrikt door twee intense aardbevingen en naschokken in Turkije en in het grensgebied met Syrië. De eerste, nachtelijke beving (7,8 op de schaal van Richter), verraste veel mensen in de slaap,



ontkomen aan een instortend huis of gebouw zat er niet in. De tweede grote beving liet beschadigde gebouwen alsnog doen instorten.

De hulpverlening ter plaatse en internationaal komt op gang, maar het is een race tegen de klok om alle levenden onder het puin vandaan te krijgen. Na drie dagen in kou en nattigheid wordt de kans op overlevenden minimaal. En dan de vele duizenden gewonden die ziekenhuizen doen overstromen. En een nog grotere groep mensen die geen dak meer boven hun hoofd hebben, gebrek hebben aan eten, drinken, warmte en alles, waaronder familieleden, kwijt zijn.

Dit is een hele grote ramp die de oorlogsramp in Oekraïne voorlopig doet overschaduwen. Een ramp die voor onze ogen onvoorstelbaar is. Voor alle slachtoffers die zijn gevallen, nog zullen vallen of nog gevonden moeten worden, wil ik een minuut stilte in acht nemen. Daarom verzoek ik je, als het kan, om te gaan staan en stil te staan bij deze ramp. Daarna zingen we een troostlied.

Allen staan op voor één minuut stilte

Aardbevingen



Aardbevingen ontstaan door een inklinkende ondergrond (bij de Groningse gasvelden) of door spanningsontladingen van verschuivende aardplaten.

Turkije ligt op de Anatolische plaat, tussen drie grotere aardplaten in, die altijd in beweging zijn. Vanuit het zuiden drukken de Arabische en Afrikaanse plaat daar tegenaan, waardoor hij tegen de Euraziatische plaat wordt geperst. Door de druk verschuift de Anatolische plaat, waardoor er eens in de zoveel tijd een aardbeving is.

Turkije en aangrenzende landen hebben altijd al te maken met aardbevingen. Maar zo'n krachtige met 7,8 op de schaal van Richter komt/kwam niet vaak voor. De laatste was in 1939.

Even over de schaal van Richter waarin de sterkte (magnitude) van een aardbeving wordt gemeten. Het is net als de geluidsschaal van Decibel een logaritmische schaal, die exponentieel in kracht toeneemt. Dus in vergelijking met de aardbeving in Groningen, waar de laatste door het KNMI geregistreerde beving plaatsvond op maandagmiddag 31 januari om 14:09 uur in Loppersum met een kracht/magnitude van 1,2, was die nu in Turkije dus $6 \times 6 = 36x$ krachtiger!!

Hier betrof het ook nog een zogenaamde ondiepe beving op 7 km (!) diepte waardoor het aardoppervlak met heftige horizontale bewegingen te maken kreeg, waardoor zoveel gebouwen het begaven.

In Japan, ook een land waar aardbevingen vaak voorkomen, worden nieuwe hoogbouw-woningen verplicht voorzien van een horizontale funderingsdempers en bovenin contragewichten die dit soort bevingen opheffen/dempen. Wetenschappers twijfelen echter, of deze

funderingsdempers wel bij deze aardbevingen in Turkije toereikend zouden zijn geweest.

Al met al blijft het een ongekeerde ramp die voor de getroffen regio's nog lang, zeer lang zal doorwerken.

Lied nr. 109: Fiez-vous en Lui

Bijbeltekst uit Mattheus 24: vers 1-13

Jezus vertrok uit de tempel. Zijn leerlingen zeiden Hem hoe mooi ze de gebouwen van de tempel vonden. Hij antwoordde: "Kijk nog maar eens goed. Geloof Mij, er zal geen steen van op de andere blijven staan. Alles zal tot de grond worden afgebroken."



Ze gingen op de Olijfberg zitten. Zijn leerlingen kwamen Hem vragen: "Wanneer zal dat gebeuren? En waaraan kunnen we zien wanneer U komt en het einde van de wereld eraan komt?" Jezus antwoordde: "Let goed op dat jullie je door niemand laten bedriegen. Want heel veel mensen zullen beweren dat ze Mij zijn. Ze zullen zeggen: 'Ik ben de Messias.' En heel veel mensen zullen dat geloven. Ook zullen jullie horen over oorlogen en over berichten van oorlogen. Maar laat je daardoor niet bang maken. Die dingen moeten gebeuren. Maar het is nog niet het einde. Want allerlei landen en volken zullen met elkaar oorlog voeren. En er zullen op allerlei plaatsen hongersnoden, gevaarlijke ziekten en aardbevingen zijn. Maar dat is pas het begin van het einde.

Dan zullen de mensen jullie gevangennemen, mishandelen en doden. Iedereen zal jullie haten omdat jullie in Mij geloven. Veel mensen zullen hun geloof verliezen. Ze zullen elkaar verraden en elkaar haten. Er zullen allerlei mensen komen die beweren dat ze mijn profeten zijn. Ze zullen zeggen dat ze namens Mij spreken, terwijl dat helemaal niet zo is. Ze

zullen daarmee heel veel mensen bedriegen. En de mensen zullen zich steeds minder van God aantrekken. Daardoor zullen ze ook steeds minder liefde voor elkaar hebben. Maar de mensen die volhouden tot het einde, zullen worden gered.

Lied nr. 80: *Behüte mich, Gott*

Begin van het einde of niet?

Zijn deze aardbevingen het begin van het einde? Als je deze Bijbeltekst leest waarin Jezus dit allemaal zijn discipelen toevertrouwd, wordt je eerst niet erg vrolijk. Zelfs na het laatste vers dat ik voorlas, komt de ramspoed nog vele malen voor.

Zijn aardbevingen dan een teken aan de wand dat onheil nadert? Vroeger en voor sommige radicale denkers of doemdenkers wel. Maar nu we weten hoe deze aardbevingen ontstaan is het wel duidelijk dat wij daar als mens, in tegenstelling tot klimaatveranderingen en de gevolgen daarvan, hier geen invloed op hebben. Gewoon een aards verschijnsel. Wel eentje die ons ontzag geeft voor onze planeet en laat zien hoe nietig we zijn ten opzichte van de natuurkrachten. En het leven van velen overhoopgooit.

Maar zelfs de kleine aardbevingen zonder dat de grond trilt in ons persoonlijke leven kunnen een aardverschuiving veroorzaken en slappe of trillende knieën veroorzaken die ons doen wankelen. En die worden niet, meestal niet, in de pers uitgebreid behandeld. Maar ze zijn er wel. Soms zie je het niet aan de buitenkant van iemand en lijkt alles als vanouds. Alleen als je goed kijkt en doorvraagt kom je achter de gevolgen van de aardverschuiving bij de ander, veroorzaakt door een schokkende mededeling. En dan omzien, blijven praten en de helpende hand bieden. Op die manier hoeft de aardbeving *niet* het begin van het einde te zijn, maar een begin van een nieuw leven.

Laten we in deze soms moeilijke en verontrustende tijden blijven omzien naar elkaar en elkaar niet uit het oog verliezen door dingen die ons

verblinden. Maak het verschil: Geef wat je kunt missen om de ander veraf of nabij te helpen en vertrouw vooral op God.

[Lied nr. 114:](#) [Iedere nacht verlang ik naar U](#)

Stilte

Voorbeden, afgewisseld met [acclamatie nr. 138 Gospodi Pomilui](#)

- God Almachtig, sta iedereen bij die direct en indirect getroffen is door de aardbevingen deze week. Geef hun kracht om nu te overleven, dan te rouwen, het verlies te verwerken en later weer op te staan om door te gaan met leven.

Laat ons zingend bidden...

- God van voorzienigheid, laat wonderen gebeuren in het rampgebied van de aardbevingen. Maak mogelijk wat onmogelijk lijkt en wees een helpende hand bij de hulpverlening om alles wat nodig is voor elkaar te krijgen. Laat oorlog, macht en afgunst geen spelbreker zijn in de hulp die nu hard nodig is.

Laat ons zingend bidden...

- (ruimte voor eigen gebed)

Laat ons zingend bidden...

- Luisterende God, luister naar de stilte in ons hart. Verhoor de gebeden die hier niet zijn uitgesproken maar op onze lippen branden.

Laten voor al deze stille wensen nog één keer zingen...

Onze vader (uit het Aramees vertaald)

Bron van Zijn,
die ik ontmoet in wat mij ontroert,
Ik geef U een naam
opdat ik U een plaats kan geven in mijn leven.
Bundel Uw licht in mij – maak het nuttig.
Vestig Uw rijk van eenheid nu, Uw enige verlangen
handelt dan samen met het onze.

Geef ons wat we elke dag nodig hebben aan brood en aan inzicht.
Maak de koorden van fouten los
die ons vastbinden aan het verleden,
opdat wij ook anderen hun misstappen kunnen vergeven.

Laat oppervlakkige dingen ons niet misleiden.

Uit U wordt geboren:
de al werkzame wil,
de levende kracht om te handelen,
en het lied dat alles verfraait,
en zich van eeuw tot eeuw vernieuwt

Amen

[Lied nr. 127: Heureux qui s'abandonne à toi](#)

Slotgedachte: Bevende aarde

*Als de aarde beeft, de grond trilt,
gebouwen instorten, mensen en gezinnen bedolven worden,
dorpen en steden veranderen in puinhopen,
hulp soms ver weg lijkt, of pas langzaam op gang komt,
de hoop op overlevende steeds kleiner wordt,
gewonden niet kunnen worden behandeld,
daklozen kou en honger lijden,*

*zit dan niet bij de pakken neer,
of zwelg in medelijden.*

*Nee, sta op en kom in actie,
doe wat je hart je ingeeft,
en maak het verschil.*

*O, en is het dan om het **even**,
doe dan gewoon **mee**,
en geef dan **hier**,
met veel **plezier**,
een donatie op giro 7 2 4 4*

[Slotlied nr. 141: Jij bent gezegend, een zegen ben jij](#)

Ik wens iedereen de kracht om wat te doen en het verschil te maken!

Iedereen is van harte welkom bij de koffie, thee en ontmoeting!

Help de slachtoffers van de zware aardbevingen in Turkije en Syrië

 Rode
Kruis
Giro 7244

IBAN: NL19 INGB 0000 0072 44