

Oecumenisch Meditatief Avondgebed 4 januari 2023

Thema: Lied van de Hemel en lied van de Aarde

Voorganger: Petra Kolb



[Aanhef \(blz. 12\): Wees hier aanwezig](#)

Welkom en korte toelichting op het thema

[Lied nr. 19: Jesu le Christ](#)

Bijbeltekst bij het thema; Lucas 2, vers 13

Plotseling was er bij de Engel een heel leger uit de hemel; ze loofden God met de woorden;

“Glorie aan God in de hoogste hemel, en op aarde vrede onder de mensen in wie Hij een welgevallen heeft”.

[Lied nr. 77: Toi tu nous aimes](#)

1e deel van de toelichting

Juist met de kerstdagen voel je hoe ongerijmd veel dingen zijn. Je hoort en ziet op tv allerlei signalen die warmte en blijdschap uitstralen; kerstliederen, kerstconcerten, toespraken van paus en koning en “Joris Kerstboom”. Op die momenten lijkt het alsof de wereld nog redelijk goed in elkaar zit. Maar je hoeft maar van kanaal te wisselen of je ziet de problemen in de wereld langskomen, denk aan alle crisissen waarin we ons op dit moment bevinden. En oorlogen, en de dreiging ervan....

Soms voel je dat het leven goed is, maar dan weer snijdt de ervaring van lijden daar dwars doorheen.

De tegenstelling zit al in het kerstverhaal zelf. Het is een verhaal van de koude grond, over een kind waar geen plaats voor is. “t Kwam op de aarde en het had er geen huis”.

Maar we horen ook het lied van de hemel; Eer aan God in den hoge en op aarde vrede onder de mensen die hij liefheeft.

Soms wil je met Kerstmis de ellende buiten de deur houden en alleen nog maar geloven in vrede. Dan weer heb je moeite om het Gloria uit je keel te krijgen. Vrede op aarde? Hoezo?

Het lied van de hemel wil maar geen lied van de aarde worden.

Lied nr. 15: Ubi caritas et amor

2e deel van de toelichting

Over het lied van de hemel hebben mensen zich steeds verbaasd.

Immers, wat heb je aan het lied van de hemel, als je ziet hoe het er op aarde aan toegaat? Bijna alle mensen snakken naar vrede en hebben ook geen antwoord op de krachten van haat en geweld. Dat maakt dat ze het leven ervaren als ongerijmd, onzinnig en soms zelfs absurd.

Wie kan er een touw aan vastknopen? Het leven blijft een gesloten boek.

In het boek van de Openbaring, het laatste boek van de Bijbel, opent de Messias het boek om de zin te onthullen van de dingen die we meemaken. Hij zelf is de sleutel. Het kind van Bethlehem laat zien hoe God op aarde komt; groeiend uit een vrouw, onder het hart gedragen, geboren in pijn.

Als God zo komt, hoe zou zijn vrede anders komen? Ze komt, niet als kerstcadeautje, maar groeiend uit onze aarde en onze bouwstoffen, in pijn.

Alleen zo wordt het lied van de Hemel het lied van de Aarde.

Lied nr. 73: Sviaty Boze

Stilte

Voorbeden, afgewisseld met acclamatie nr. 32 Gospodi Pomilui

Lied nr. 89: Lied van Franciscus

Avondgroet (Eileen Caddy)

Wees niet terneergedrukt door bezorgdheid om jezelf, zodat je alle mooie dingen in het leven mist. Sta stil bij al de schoonheid en wonderen in het leven.

Ga op weg met je ogen wijd open en waardeer alle schoonheid om je heen. Neem één dag tegelijk en waardeer die dag ten volle. Laat ieder moment gevuld zijn van liefde en dankbaarheid. Wanneer er iets gebeurt dat niet harmonieus is, kijk dan om je heen en zie hoe het verwisseld kan worden, probeer het beste te zien in iedere situatie.

Wanneer positieve gedachten eenmaal vaste grond gekregen hebben zul je automatisch zoeken naar het allerbeste in iedere situatie.

Slotlied nr. 20: Laudate Dominum

Ik wens iedereen een heel goed, liefde- en vredevol 2023!

Alle goeds!!

En iedereen is van harte welkom bij de koffie, thee en ontmoeting!

Petra Kolb.