

Oecumenisch Meditatief Avondgebed 18 januari 2023

Thema: Een zeker weten

Voorganger: Kira van Oijen



[Aanhef \(blz. 12\): Wees hier aanwezig](#)

## Intro

Welkom bij dit meditatief avondgebed in de traditie van Taizé.

Iets zeker weten; hoe vaak gebeurt het dat ons dit overkomt? Overkomt het ons, of is het meer een gevoel dat zich als een olievlek van binnenuit door ons lichaam en door de geest verspreidt?

De laatste tijd ben ik in mijn hoofd en hart bezig met het loslaten van een dierbare die een enkele reis naar het einde van de wereld heeft geboekt. Spannend omdat ik niet weet hoe onze band er in de toekomst uit gaat zien en wanneer en we elkaar weer in de armen kunnen sluiten.

Tijdens een wandeling kwam er opeens een stortvloed aan rust over mij heen: een zeker weten, vervuld van Gods kracht. Een zeker weten dat Gods plan verder reikt dan dit moment.

[Lied nr. 131: Neem mij aan zoals ik ben](#)

## Bijbellezing uit Johannes 14

*Wees niet ongerust, maar vertrouw op God en op mij. In het huis van mijn Vader zijn veel kamers; zou ik anders gezegd hebben dat ik een plaats voor jullie gereed zal maken? Wanneer ik een plaats voor jullie gereedgemaakt heb, kom ik terug. Dan zal ik jullie met me meenemen, en dan zullen jullie zijn waar ik ben. Jullie kennen de weg naar waar ik heen ga. Toen zei Thomas: 'Wij weten niet eens waar u naartoe gaat, Heer, hoe zouden we dan de weg daarheen kunnen weten?'*

*Jezus zei: 'Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand kan bij de Vader komen dan door mij. Als jullie mij kennen, zullen jullie ook mijn Vader kennen, en vanaf nu kennen jullie hem, want jullie hebben hem zelf gezien.'*

*Daarop zei Filippus: 'Laat ons de Vader zien, Heer, meer verlangen we niet.' Jezus zei: 'Ik ben nu al zo lang bij jullie, en nog ken je me niet, Filippus? Wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. Waarom vraag je dan om de Vader te mogen zien? Geloof je niet dat ik in de Vader ben en dat de Vader in mij is? Ik spreek niet namens mijzelf als ik tegen jullie spreek, maar de Vader die in mij blijft, doet zijn werk door mij. Geloof me: ik ben in de Vader en de Vader is in mij. Als je mij niet gelooft, geloof het dan om wat hij doet.*

*Waarachtig, ik verzeker jullie: wie op mij vertrouwt zal hetzelfde doen als ik, en zelfs meer dan dat, ik ga immers naar de Vader. En wat jullie dan in mijn naam vragen, dat zal ik doen, zodat door de Zoon de grootheid van de Vader zichtbaar wordt. Wanneer je iets in mijn naam vraagt, zal ik het doen.*



## [Lied nr. 1: Mon âme se repose](#)

### **Onzekerheid, twijfel**

Tegenover dat zeker weten staat onzekerheid, twijfel. Angst en een gevoel dat de bodem onder je vandaan is gerukt. Een gevoel dat je met je hele lichaam in een grijze regenwolk loopt die maar niet lijkt te eindigen. Door de dag, door de week, het jaar en door ons leven heen zullen er altijd weer momenten zijn waarop 'zeker weten' zich graag verstoppt. Op die momenten zoekt God contact. Het immer aanwezige lijntje is niet weg; angst en onzekerheid wordt gezien. Nadat je de angst en onzekerheid voorzichtig voor God hebt onthuld, is het tijd voor overgave. Tijd voor een wandeling door een park in de buurt, tijd voor iets waar net iets meer 'genieten' in zit dan in een waas van donkere gedachtes. De zwanen die rustig over de vijver glijden of een kop thee. Een mooi lied op de radio of een praatje met de buurvrouw.

## [Lied nr. 72: El alma que anda en amor](#)

## Zeker weten

Het zeker weten kan een soort oerkracht teweegbrengen waar je lang mee vooruit kunt. Hoe vaak in ons leven weten we iets zeker?

In sommige gevallen wordt zeker weten gekoppeld aan iets wetenschappelijks; waarvoor we alles opzij lijken zetten wat we beschouwen als bovennatuurlijk of ongrijpbaar.

Maar zeker weten geeft ook rust, een golf van ongelofelijke liefde en verbondenheid met jezelf, met de ander en de wereld om ons heen.

Zeker weten zorgt voor een stevig lijntje met God, bron van liefde.

## Stilte

Voorbeden, met als [acclamatie nr. 146: Kyrie eleison \(Kyrie 10\)](#)

- God, bron van liefde. Zou je ons allemaal het gevoel willen geven van dat zeker weten? Zou je ons het zeker weten willen geven van genoeg geld hebben om fijn te leven, het zeker weten dat het goed komt met de wereld, met onze geliefden en met ons? Geef ons zachtheid en vertrouwen.

*Laat ons zingend bidden:*

- God, bron van liefde, wees bij iedereen die het even niet meer weet. Sta deze mensen bij, geef ze stapje voor stapje hun innerlijke glimlach terug, zodat ze weer durven stralen. Wees ze nabij, geef ze je liefde.

*Laat ons zingend bidden:*

- *(ruimte voor eigen gebed)*

*Laat ons zingend bidden:*

- Dan zou ik nog eenmaal willen bidden voor alle gebeden die we diep van binnen voelen.

*Laat ons zingend bidden:*

[Lied nr. 90: The kingdom of God](#)

## Vervolg Johannes 14

*Ik laat jullie vrede na; mijn vrede geef ik jullie, zoals de wereld die niet geven kan. Maak je niet ongerust en verlies de moed niet. Jullie hebben toch gehoord dat ik zei dat ik wegga en bij jullie terug zal komen? Als je mij liefhad zou je blij zijn dat ik naar mijn Vader ga, want de Vader is meer dan ik. Ik vertel jullie dit nu, voordat het gebeurt, zodat jullie het geloven wanneer het zover is. Ik kan niet lang meer met jullie spreken, want de heerser van deze wereld is al onderweg. Hij heeft geen macht over mij, maar zo zal de wereld weten dat ik de Vader liefheb en doe wat de Vader me heeft opgedragen. Kom, laten we hier weggaan.*

Lied nr. 71: [In the Lord](#)

### Slotgedachte

Als de viering zo voorbij is, bent u allen van harte uitgenodigd om in de parochiezaal een kopje koffie of thee te nuttigen en bij te praten. Maar voordat het zover is, zou ik willen afsluiten met een nummer van een man die al eens bij ons was tijdens de viering van Reint Jan en Paula. Het is een nummer met een knipoog naar ons diepere weten. We weten het wel en toch zijn we het af en toe kwijt. En dan vinden we het weer terug. Heb een goede week!

Luisterlied: [Elvis Presley - If I can Dream](#)

There must be lights burning brighter somewhere  
Got to be birds flying higher in a sky more blue

If I can dream of a better land  
Where all my brothers walk hand in hand  
Tell me why, oh why  
Oh why can't my dream come true

There must be peace and understanding sometimes  
Strong winds of promise that will blow away  
the doubt and fear If I can dream of a warmer sun  
Where hope keeps shining on everyone



Tell me why, oh why  
Oh why won't that sun appear

We're lost in a cloud  
With too much rain  
We're trapped in a world  
That's troubled with pain  
But as long as a man has the strength to dream  
He can redeem his soul and fly

Deep in my heart there's a trembling question  
Still I am sure that the answer gonna come somehow  
Out there in the dark, there's a beckoning candle

And while I can think, while I can walk  
While I can stand, while I can talk  
While I can dream  
Please let my dream come true  
Right now  
Let it come true right now  
Oh yeah

[Opruimlied nr. 52: Laudate Omnes Gentes](#)