

Oecumenisch Meditatief Avondgebed 7 december 2022

Thema: In de gloria

Voorganger: Kira van Oijen



[Aanhef \(blz. 12\): Wees hier aanwezig](#)

Inleiding

Welkom bij dit meditatief avondgebed in de traditie van Taizé. Toen ik zag dat ik vandaag weer mocht voorgaan, maakte ik een onzichtbaar sprongetje in de lucht; het thema werd mij meteen helder en ik had direct zin om ermee aan de slag te gaan. Gisteren was namelijk mijn verjaardag; een dag die vol liefde en warmte zit. En ook gepaard kan gaan met het achterlaten van opgedane herinneringen, de melancholie van terugkijken op het geleefde leven, een dag in het teken van geboorte met een knipoog naar de ongewisse toekomst.

[Lied nr. 131: Neem mij aan zoals ik ben](#)

Het volgende stukje tekst komt uit een filosofieboek, en kan ook worden geïnterpreteerd als een stukje filosofie. Bij verjaren hoort leeftijd die als jaarringen ons doet groeien. Er zijn tal van andere manieren waarop je het volgende stuk tekst tot je kunt nemen, waaronder de manier om de woorden over je heen te laten vloeien, niet je best te doen om te begrijpen wat er exact wordt gezegd. De woorden vooral in de vorm van gevoel aan te nemen.

Omgaan met de tijd, uit Wu wei, Ubuntu Buen vivir

Aan de ene kant is zijn-tijd vergankelijk, want het stroomt onophoudelijk voorbij. Aan de andere kant raakt het zijn-tijd juist aan de tijdloosheid, namelijk als je in het moment duikt. Wie zich namelijk volledig op het 'nu' richt, ontdekt volgens Dōgen dat dit fenomeen 'geen heden, verleden en geen na' heeft. Met andere woorden, het 'nu' omvat zowel het alomtegenwoordig; het omvat alles. Wat was, is en zal zijn.

Lied nr. 1: Mon âme se repose

Hieperdepiep

‘Lang zal ze leven, lang zal ze leven.... In de Gloria’. Met een glas drinken in de ene hand en een portie borrelnootjes in de andere wordt er tijdens verjaardagen vaak op een onschuldige, vrolijke, bijna verdoofde manier liederen gezongen. Waar de ene persoon op gaat in een bad van aandacht, verdwijnt de ander achter een paar rode wangen, ietwat gène. Van binnen hard aan het werk, zich te vermannen bij zo’n golf van een oncontroleerbare drang, om de verjarende persoon te laten voelen dat er om die persoon gegeven wordt.

Lied nr. 72: El alma que anda en amor

Bijbellezing, een eigen bewerking op het hoofdstuk Romeinen 15
Ieder van ons kan doen wat in diens opinie het goede is, en wat de ander helpt. Ook Christus was niet bezig met wat goed was voor hemzelf. Hij deed alleen wat God wilde. Dit staat over hem in de heilige boeken: “God, telkens als mensen u beledigen, doet mij dat pijn.” Alles wat in de heilige boeken staat, is lang geleden opgeschreven. Het geeft ons een uitleg over Gods plan. Zo geven deze heilige boeken ons moed om vol te houden, en om op God te blijven vertrouwen. God geeft ons moed en kracht om vol te houden. Ik bid dat God ons zal helpen om zijn voorbeeld te volgen, om zijn tintelende, sprankelende levensenergie te ervaren, als het ware. Dan leren we om met elkaar mee te voelen, zijn we één.

Lied nr. 145: Herre visa mig vägen

Stilte

Voorbeden, afgesloten met [acclamatie nr. 146: Kyrie eleison](#) (Heer ontferm u)

- Lieve God, bron van liefde, schenk ons tijd. Tijd om hier te zijn, tijd om te ontdekken hoe het voelt als tijd geen rol speelt. Schenk tijd aan mensen die weten dat ze binnenkort komen te overlijden. Geef hen oneindig veel extra verjaardagen met kaarsjes, liefdevolle mensen en uw vertrouwen als cadeau.

Laat ons zingend bidden...

- Lieve God, bron van liefde, graag zou ik ook willen bidden voor alle zorgen waar in de roes van het dagelijks leven geen ruimte voor is. Zou u zich willen ontfermen over al die grote en kleine zorgen die ervoor zorgen dat er in de nacht zachtjes tranen in het hoofdkussen worden opgevangen. Verstikkende gedachtes, bange tijden. Neem alle zorgen in uw armen en strooi met lichtpuntjes zodat de sterrenhemel weer helder oplicht.

Laat ons zingend bidden...

- Lieve God, bron van liefde, Ik wil je danken voor alle tijd die ons gegeven wordt op deze aarde. Voor alle kinderen die elke dag worden geboren. Anker uw liefde in hun, geef ze alle kracht en vertrouwen om met een innerlijke glimlach door het leven te gaan.

Laat ons zingend bidden...

- Dan zou ik graag nog eenmaal willen bidden voor alle woorden die wij diep in ons meedragen. Schep ruimte om deze gevoelens er te laten zijn, precies zoals ze zijn. Geef ze uw liefde.

Laat ons zingend bidden...

[Lied nr. 134: Ga met God en Hij zal met je zijn](#)

Slotgedachte

Net als elk lied, heeft 'Ga met God en Hij zal met je zijn', voor iedereen een andere betekenis. Elke keer wanneer ik dat lied zing, komt daar een soort warme deken aan vertrouwen en een golf aan

verjaardagsmelancholie over mij heen. Alsof God ons in een warme deken vol vertrouwen, rust en wedergeboorte wikkelt. Precies die Goddelijke laag krijg ik ook een maal per jaar toegezongen van mijn familie, met een taart vol brandende kaarsjes in hun hand, in het Duits. De melodie roept dezelfde geborgenheid op als 'Ga met God'. "Veel geluk en veel zegen, op al je wegen, gezondheid en blijdschap, zijn er ook bij". Een lied over onze levensweg en de situaties waarin we soms ons best moeten doen om de zegeningen te voelen. Ik wens jullie veel geluk en veel zegen, op al jullie wegen!

Luisterlied: *Viel Glück und viel Segen*

*Viel Glück und viel Segen
Auf all deinen Wegen
Gesundheit und Frohsinn,
Sei auch mit dabei*

Slot/opruimlied nr. 90: *The kingdom of God*