

Oecumenisch Meditatief Avondgebed 23 november 2022

Thema: Zegen

Voorganger: Dinie Koning



[Aanhef \(blz. 12\):](#) [Wees hier aanwezig](#)

Zing in mij

*Zing in mij,
stem mij af
Stem mij af
Op Uw lied
Zing in mij
Stem mij af op Uw toon
Uw toon van hoop
Als wanhoop ontstemt
Als verdriet ontstemt
Stem mij af op U
Zing Uw lied in mij
Dat me opwekt*

[Lied nr. 118:](#) [Alleluia 11](#)

Welkom en enkele woorden over zegen.

Van harte welkom allemaal bij dit avondgebed. Thema van vanavond is zegen. Een paar weken geleden las ik een stiltemeditatie over psalm 67, een zegen psalm, en ik wil wat mooie punten met jullie delen.

Zegenen: een aantal werkwoorden die er alles mee te maken hebben zijn: Afscheid nemen, groeten, in de armen nemen, kussen, omarmen, zoenen. Elk werkwoord heeft zijn eigen specifieke betekenis.

Zegenen is alles bij elkaar.
Zegenen is leven in bloei zetten.

Een gezegend mens is een mens wiens leven bloeit, tot zijn recht komt, echt leven is. Dat geven kan alleen God zelf. Hij is de bron van alle leven. Het begin van alle zegen is altijd dat God zegt; Ik zal met je zijn

Maar voor ik verder ga, neem ik jullie mee naar de beginwoorden van de stilte meditatie en staan we eerst stil bij het licht.

*God, wees ons genadig en zegen ons,
laat het licht van Uw gelaat over ons schijnen*

(psalm 67:2)

[Lied nr. 18: C'est toi ma lampe Seigneur..](#)

Stilstaan bij Gods woord: Psalm 67

Voor de koorleider. Bij snarenspeel. Een psalm, een lied

God wees ons genadig en zegen ons.

Laat het licht van uw gelaat over ons schijnen

Dan zal men op aarde Uw weg leren kennen.

In heel de wereld uw reddende kracht.

Dat de volken U loven God

Dat alle volken U loven

Laten de naties juichen van vreugde,

Want U bestuurt de volken rechtvaardig

En regeert over de landen op aarde

Dat de volken U loven God

Dat alle volken U loven

De aarde heeft een rijke oogst gegeven,

God, onze God, zegent ons.

Mogen God ons blijven zegenen,

Zodat men ontzag voor Hem heeft

Tot aan de einden der aarde

Welk woord of gedeelte springt er voor jou uit? Roept de tekst jou tot iets op? Vragen waarop niet 1,2,3 een antwoord hoeft te komen, wellicht voor een moment verder deze week in.

[Lied nr. 20:](#) [Laudate dominum](#)

Overdenking

Moge God ons blijven zegenen, zodat men ontzag voor Hem heeft.

Deze hele psalm is geschreven in de wij- vorm. De zegen die de psalm dichter hier vraagt, is voor allen en heeft tot doel dat men ontzag voor God heeft en dat alle volken Hem zullen loven-gezegend worden, zodat uiteindelijk God gezegend zal zijn.

Meestal is de vraag om zegen op jezelf of je directe naasten gericht; zegen deze dag, zegen mijn werk, zegen mijn kind, zegen mijn partner; zegen mij met een goede nachtrust. Het is regelmatig een eenzijdige vraag om te ontvangen van Boven. De psalmdichter plaatst zich hier in een wederkerige relatie met God. De zegen die we ontvangen, zal terugkeren naar Hem. Een gunnende zegen, die zichzelf weer doorgeeft. Dat stemt tot nadenken. Met welke intentie vraag ik om een zegen?

Hoe vaak vergeten we niet te vragen om een zegen en geven we de lof die we krijgen voor ons succes niet aan God. Gezegend worden is het licht ontvangen en het licht doorgeven...

[Lied nr. 12:](#) [Bless the Lord](#)

Stilte

Voorbeden met acclamatie lied 76a (2x refrein): Souviens toi de nous Seigneur au jour tu regneras (Gedenk ons Heer op de dag dat U regeert)

- Here God, Hemelse Vader, dank voor Uw zegen iedere dag opnieuw! Er zijn dagen, dat ik vergeet te vragen om Uw zegen, Heer, dat wil ik u bekennen, maar waar we ook gaan, wie we ook zijn, we gaan altijd onder Uw zegenende handen iedere nieuwe dag!! We mogen Uw licht ontvangen, we mogen Uw licht doorgeven!!

Laat ons zingend bidden...

- Here God, dan waren er de afgelopen week weer zulke verwarrende berichten; een kinderfeest wat escaleert, een voetbal spel met vraagtekens. We leven in een wereld vol vluchtelingen en oorlog slachtoffers, David bidt in een van de psalmen "Heer, hoe lang nog, Heer, hoe lang nog, wij zien uit naar Uw recht!!!"

Laat ons zingend bidden...

- Here God, almachtige Vader, deze woensdag, de rode woensdag-dag van gebed voor de vervolgte kerk, is ons gebed voor die vervolgte kerk in deze wereld. Heer, geef hen kracht, hoop, geloof en moed. Zegen hen met standvastigheid. In het bijzonder bidden we voor priester Hans Joachim Lohre, die afgelopen zondag in Mali ontvoerd werd. Heer, spaar zijn leven!!

Laat ons zingend bidden...

- (ruimte voor eigen gebeden)

...

Laat ons zingend bidden...

Lied nr. 108: [Frieden Frieden](#)

Slotwoord met woorden van een Joodse rabbi:

Zegeningen houden ons besef van de heilige mogelijkheden van ons leven levend. Ze wekken ons tot ons leven. Met elke zegen die we uitspreken verleggen we de grenzen van het heilige en ritualiseren onze liefde voor het leven. Honderd keer per dag, waar we ook kijken, wat we ook aanraken, wie we ook zien. Je kunt de zegeningen fluisteren. Niemand hoeft ze te horen. Niemand anders dan de Heilige. 'Heilige die zegent, Uw aanwezigheid vult het heelal. Uw aanwezigheid vult mij'

[Zegenlied nr. 79:](#) [De Levende zegene en behoede u](#)

[Slotlied nr. 99:](#) [Gezegend is de Heer](#)

[Opruimlied nr. 65:](#) [Donna la pace Signore](#)

Fijne week verder, be blessed...wees gezegend!!

Dinie Koning