

## Oecumenisch Meditatief Avondgebed 9 november 2022

Thema: De goede herder

Voorganger: Fons Zandbelt



[Aanhef \(blz. 12\): Wees hier aanwezig](#)

### Inleiding

Deze week gedenken meerdere kerken in ons land hen die in ons land het christelijk geloof hebben gebracht, ruim 13 eeuwen geleden: zoals Willibrord met een groep monniken vanuit Ierland, en later ook Lebuïnus in de omgeving van Deventer.

Ze verkondigden Jezus als 'de goede herder', en probeerden ook zelf goede herders te zijn in Jezus' naam; én ze riepen hun volgelingen ook op om goede herders voor elkaar te zijn.

Daarom stel ik voor om vanavond stil te staan bij dat beeld van de goede herder, en wat Jezus daarbij heeft gezegd. Ter inleiding daarop zingen wij:

[Lied nr. 33: Van uw barmhartigheid en uw trouw wil ik altijd zingen, Heer.](#)

### Schriftlezing uit Johannes 10,11.14-15.3b-4

*Jezus zei eens tot zijn leerlingen:*

*'Ik ben de goede herder;*

*de goede herder geeft zijn leven voor zijn schapen.*

*Zoals de Vader Mij kent, en Ik de Vader,*

*zo ken Ik mijn schapen, en kennen de schapen Mij.*

*Ik geef mijn leven voor mijn schapen.*

*De herder roept de schapen die van hem zijn,*

*stuk voorstuk bij hun naam, en leidt ze naar buiten.*

*En als hij ze allemaal naar buiten heeft gebracht,  
loopt hij voor ze uit, en zij volgen hem,  
want zij kennen zijn stem.'*

[Lied nr. 80:](#) [Behüte mich, Gott](#)

**Gedachten ter overweging:**

Het ging Willibrord en de zijnen, en ook Lebuïnus, toentertijd, niet primair om nieuwe waarden en normen te brengen – zeg maar: de 10 Geboden en 'Heb je naaste lief als jezelf', hoe belangrijk levenswaarden ook binnen ons geloof – ok zijn, maar om de persoon van Jezus Christus, en zijn verbondenheid met ons-mensen, en onze verbondenheid van ons met Hem, zoals dat o.a. naar voren komt in het beeld van 'de goede herder'.

Het ging die geloofsverkondigers dus om de verkondiging van Gods liefde voor ons, zoals Hij dat heeft laten zien in een door Jezus, die om ons geluk, ons heil, als een goede herder zijn leven voor ons heeft gegeven.

Laten we straks in de stille minuten eens voor onszelf nagaan hoe wij die verbondenheid, die relatie, van Christus met ons en die van ons met Hem, beleven; voelen we ons daardoor geraakt? Wat ons daarbij inspireert en troost.

In meerdere Taizé-gezangen zingen we over die liefdevolle verbondenheid van Hem met ons, en van ons met Hem. Ook in het volgende lied:

[Lied nr. 111:](#) [God is vol liefde](#)

**Stilte/persoonlijke overweging**

[Lied nr. 131:](#) [Neem mij aan zoals ik ben](#)

**Voorbeden** met als [acclamatie nr. 32 Gospodi pomolui](#)

- Goede God, wij danken U dat U ons hebt laten delen in uw liefde voor ons, mede dankzij de geloofsverkondigers in deze streken eeuwen geleden. Ik bid tot U: voor allen die in deze tijd in ons land voorgaan in de geloofsverkondiging: dat zij goede wijze en inspirerende herders in onze kerken mogen zijn.

*Laat ons zingend bidden...*

- Ik wil U, God, bidden voor al die verschillende christelijke geloofsgemeenschappen in deze stad en omstreken: dat zij in hun geloof bemoediging ondervinden, en dat zij een bron van inspiratie zijn voor onze samenleving; dat wij meer samen kerk zijn, zoals Christus heeft bedoeld.

*Laat ons zingend bidden...*

**Onze Vader** (Mt. 6, 10-13: NBV-vertaling):

*Onze Vader in de hemel, laat Uw naam geheiligd worden,  
laat uw koninkrijk komen, en Uw wil gedaan worden:  
op aarde zoals in de hemel.*

*Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben.*

*Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij hebben vergeven  
wie ons iets schuldig was. En breng ons niet in beproeving,  
maar red ons uit de greep van het kwaad.*

*Want aan U behoort het koningschap, de macht en de majesteit,  
tot in eeuwigheid. Amen.*

[Lied nr. 109: Fiez-vous en Lui](#)

[Zegenbede: 79: De Levend e zegene en behoede u](#)

[Slotlied nr. 141: Iij bent gezegend, gezegend ben jij.](#)

[Opruimlied nr. 52: Laudate omnes gentes](#)