

Oecumenisch Meditatief Avondgebed 19 oktober 2022

Thema: Vraag en het zal je gegeven worden

Voorganger: Hetty Heling



[De klokken van Taizé](#)

[Aanhef \(blz. 12\): Wees hier aanwezig](#)

Welkom en Inleiding

[Lied nr. 22: Tui amoris](#)

[Lied nr. 143: Mijn ziel komt tot rust](#)

[Lied nr. 121: Let all who are thirsty come](#)

Lezing uit Mattheus hoofdstuk 7 vers 7 tot 11

Bid, en u zal gegeven worden; zoek, en u zult vinden;

klop, en er zal voor u opengedaan worden.

Want ieder die bidt, die ontvangt; wie zoekt, die vindt;

en voor wie klopt zal opengedaan worden.

Of is er iemand onder u die zijn zoon een steen zal geven,

als hij om brood vraagt?

Of als hij hem om een vis vraagt, zal hij hem een slang geven?

Als u, die slecht bent, uw kinderen dan goede gaven weet te geven,

hoeveel te meer zal uw Vader, Die in de hemelen is,

goede gaven geven aan hen die tot Hem bidden.

Lied nr. 78: Amen, amen

Stilte

Voorbeden met als acclamatie nr. 31 Kyrie Eleison

Lied nr. 144: Je vous salue Marie

Slotgedachte

*Vraag zonder verborgen agenda
en laat het antwoord overal om je heen zijn
Omkleed je met je verlangen
opdat je blijdschap volledig is
opdat de vreugde van de doelen die elkaar hier ontmoeten
als verhaal zijn vervolg vindt in de volmaaktheid in Eenheid.*

Lied nr. 84: O Lord hear my prayer

Slotlied nr. 132: Vrede wens ik jou