

Oecumenisch Meditatief Avondgebed 21 september 2022

Thema: Winst of Verlies

Voorganger: Jurgen van der Ent



[Aanhef \(blz. 12\): Wees hier aanwezig](#)

Inleiding

Afgelopen weken stonden meer in het teken van Verlies dan Winst: Koningin Elisabeth overleed, een land in rouw achterlatend. Het blijkt dat vele mensen het vertrouwen in de regering hebben verloren. We verliezen ons geduld in de langlopende kwesties die ons land teistert. Vandaag misschien een winstpuntje: Het lijkt erop dat er door de steunmaatregelen de winter gaan doorkomen, zonder afsluitingen van het gas en honger omdat er geen etensgeld meer overblijft.

Winst en Verlies komt ook vaak heel dichtbij: zo zag ik een twee weken geleden een grote megaklus, met inkomsten voor twee maanden, aan mijn neus voorbijgaan, maar mocht ik deze week in een andere, betere functie toch weer aan de slag bij dezelfde klus.

Winst en Verlies liggen dus heel dicht bij elkaar. Het is dan ook de vraag hoe je omgaat met winst en Verlies: Laat jij je verblinden door de winst die je behaald en zie je niet in wat je met je winst ook weer iets verliest? Of raak je bij verlies zo uit je doen dat je de winstpuntjes niet meer kunt zien?

In de lezing van vandaag worden de discipelen er op uit gestuurd om het evangelie te verspreiden (winst). Maar daar staat tegenover dat het een gevaarlijk klus kan worden (en inmiddels weten we dat dit zeker zo is geweest) met ongelovigen en overheden die iets nieuws alleen maar als een bedreiging zien. Daar valt veel te verliezen.

Maar ons vertrouwen en ons geloof zullen ons helpen de gevolgen van winst en verlies en de angst die vaak om de hoek komt kijken, te overwinnen.

Lied nr. 71: In the Lord

Lezing uit Marcus 6 vers 7 tot 13

In die tijd riep Jezus de twaalf bij zich en begon hen twee aan twee uit te zenden. Hij gaf hun de macht over de onreine geesten en verbood hun iets anders mee te nemen voor onderweg dan alleen een stok: geen voedsel, geen reiszak, geen kopergeld in hun gordel. "Wel moogt ge sandalen dragen, maar trekt geen dubbele kleding aan." Hij zei verder: "Als ge ergens een huis binnengaat, blijft daar tot ge weer afreist. En is er een plaats waar men u niet ontvangt en niet naar u luistert, gaat daar dan weg en schudt het stof van uw voeten als een getuigenis tegen hen." Zij vertrokken om te prediken dat men zich moest bekeren. Zij dreven veel duivels uit, zalfden veel zieken met olie en genazen hen.

Lied nr. 34: Nada te turbe

Overweging

Winst of Verlies. Als je wint, verliest de ander. Als je verliest, wint de ander. Winst en verlies zijn als de schalen aan een balans die elkaar in evenwicht houden. Is dat wel zo?

Winnaars kunnen ook verliezers zijn. Om te winnen moet je soms veel offers brengen, vaak ook die je eigenlijk niet wilt verliezen zoals vriendschappen. Winst verblind ook. Het kan je immuun maken voor de pijn bij de verliezers en maakt soms meer kapot dan je lief is. Bij winst krijg je iets, een prijs, eer, roem, geld en andere materialistische



zaken. Maar of je daar op de lange duur dan ook gelukkiger van wordt is nog maar de vraag. Winnaars leven soms eenzaam aan de top en hebben meer verloren dan toen ze nog geen winnaars waren maar verliezers.

Verliezers hebben alles gegeven maar het niet gehaald, iets of iemand verloren. De verliespijn kan soms hard aankomen, zeker als je dierbare dingen of personen verliest. Je wereld stort in, je hebt geen energie meer, ziet soms het leven even niet meer zitten. Maar verliezers winnen ook. Soms is het moeilijk te zien door de sluier van verdriet heen, maar verliezers krijgen hulp. Soms in de vorm van steunbetuigingen, persoonlijke aandacht en praktische hulp, soms door het aanbieden van spullen waarmee je weer verder kunt.

En daarmee winnen verliezers soms meer dan winnaars verliezen. Deze zin herhaal ik nog een keer: En daarmee winnen verliezers soms meer dan winnaars verliezen.

Ik vertelde al van mijn winst en verlies in de vorige week. Eerst een geweldige klus als Lichtontwerper en Lichtregisseur aan je neus voorbij zien gaan en vervolgens als Technisch producent en Voorstellingsleider weer aangenomen worden. Hoe gek kan het lopen!

En ja, ik baalde eerst enorm. Twee maanden leefgeld in rook zien opgaan. Hoe kon ik dat nu weer compenseren? En toch boden zich andere mogelijkheden aan die uiteindelijk op niets uitliepen. Maar de mogelijkheden waren er. En dan tenslotte het telefoontje waardoor je een betere en interessantere klus krijgt dan eerst. Alsof het zo moest lopen.

Gods wegen met ons zijn ondoorgrondelijk. Maar Hij helpt altijd, vooral als het niet meer ziet en denkt dat alles verloren is.

Dus verliezers onder ons, veeg het stof van je mantel en ga verder door het leven. Laat verlies je niet beperken/verlammen/verblinden om de winstpunten te zien. Laat in het duister je innerlijke vlammetje oplichten, als een vuur dat nooit meer dooft.

Lied nr. 10: Dans nos obscurités

Stilte

Voorbeden telkens afgesloten met de acclamatie nr. 32: *Gospodi pomilui*

- Heer God, laat ons winnaars inzien wat we onderweg zijn verloren. Geef ons het inzicht in wat of wie we verloren zijn en de kracht om de winst te delen met anderen.

Laat ons zingend bidden:

- Heer God, laat ons verliezers inzien wat we met ons verlies hebben gewonnen. Geef ons het inzicht de winstpunten te zien en de kracht deze te benutten bij het verwerken van ons verlies.

Laat ons zingend bidden:

- Eind: Heer God, luister naar de stilte in ons hart. Verhoor de gebeden die hier niet zijn uitgesproken maar op onze lippen branden.

Laten voor al deze stille wensen nog één keer zingen:

Onze vader (uit het Aramees vertaald)

Bron van Zijn,
die ik ontmoet in wat mij ontroert,
Ik geef U een naam
opdat ik U een plaats kan geven in mijn leven

Bundel Uw licht in mij – maak het nuttig.

Vestig Uw rijk van eenheid nu,
Uw enige verlangen
handelt dan samen met het onze.

Geef ons wat we elke dag nodig hebben aan brood en aan inzicht.

Maak de koorden van fouten los
die ons vastbinden aan het verleden,
opdat wij ook anderen hun misstappen kunnen vergeven.

Laat oppervlakkige dingen ons niet misleiden.

Uit U wordt geboren:
de alwerkzame wil,
de levende kracht om te handelen,
en het lied dat alles verfraait,
en zich van eeuw tot eeuw vernieuwt.

[Lied nr. 135: Voici Dieu qui vient à mon secours](#)

Slotgedachte

Korte samenvatting:

Winst en Verlies

Als je wint, verliest de ander.

Als je verliest, wint de ander.

Winnaars kunnen ook verliezers zijn.

Verliezers kunnen ook winnaars zijn.

Verliezers winnen soms meer
dan winnaars verliezen.

[Slotlied nr. 128: Jubelt und freut euch](#)

Ik wens iedereen een winstgevende week toe.