

Oecumenisch Meditatief Avondgebed 28 september 2022

Thema: Vandaag is een cadeau!

Voorganger: Dinie Koning



[Lied nr. 129: Iepenje](#)

Welkom

Hartelijk welkom allemaal bij ons avondgebed, op deze plek van eeuwenoude stilte.

Hier en nu. We komen zoals we zijn, we komen met lege handen en we openen ze om te ontvangen. We laten ons `vangen` door de Aanwezige in deze kerk. In de stilte hoeven we niet te grijpen, maar slechts te ademen. Hier is gunnende ruimte.

[Lied nr. 136: O Gij boven alles uit, wie begrijpt ooit hoe U bent](#)

Het leven is een reis

La vie est un voyage
Dont chaque etape doit etre
souveree
Hier recontre l'histoire
Demain reste un mystere
Aujourd'hui est un cadeau

Het leven is een reis
Waarvan je van elke stap moet
genieten
Gisteren vertelt geschiedenis
Morgen blijft een mysterie
Vandaag is een cadeau

Met deze woorden in een fotolijstje op tafel, flesje wijn ernaast, werden we welkom geheten op ons Franse vakantieadres.

Het leven is een reis ... vandaag is een cadeau.



En elke dag, of ze nou top was, of iets meer dal, valt er wel voor iets te danken. Het leven, vanuit dankbaarheid aan God, leven en dat benoemen en beschrijven, heeft de schrijfster van 'Duizendmaal dank' volledig verandert.

Ook bij mij kwam en komt er telkens 'iets in beweging...' vanuit het benoemen en het opschrijven van al die kleine en grote zegeningen in een dag. In plaats van de diepe, diep put in het moeilijke missen van ons lieve kind, was en is daar dat erboven uitgetild worden....

[Lied nr. 71: In the Lord I'll be ever thankfull](#)

Lezing uit Kolosenzen hoofdstuk 2: vers 6 en 7

Volg de weg van Christus Jezus, nu u Hem als Uw Heer aanvaard hebt. Blijf in Hem geworteld en gegrondvest, houd vast aan het geloof dat u geleerd is en wees vervuld van dankbaarheid.

Op reis met genade uit 'Duizendmaal dank' door Ann Voskamp

Het begon allemaal spontaan, ongepland.

Een van de dingen die God laat groeien op de meest onverwachte plekken. Een paar jaar geleden besloot ik om te leven vanuit dankbaarheid, omdat ik geloofde dat Jezus dat elke dag deed, ongeacht zijn omstandigheden. En ik ontdekte dat door te danken voor elk moment en ervan te genieten als brood uit Zijn hand, ik er de kracht en de genade van God zelf in vond. Ik begon niet met een specifiek plan, maar door deze bewuste, dagelijkse oefening om te danken, onderging ik een



verandering die ieder aspect van mijn leven beïnvloedde-inclusief alle gebrokenheid. God begon me de zegeningen, de liefdesgeschenken te tonen die er waren, vlak voor mijn neus, klaar om gezien, om ontvangen te worden. De dingen die je zo gemakkelijk over het hoofd ziet, de kleine dingen-en vooral de moeilijke-werden voor mij een levenwekkende stroom van vreugde in Hem. Zelfs als ik soms ongeduldig of onwillig, als ik geconfronteerd word met ruzie en verdriet, ben ik begonnen om te aanvaarden dat zelfs het onmogelijke een mogelijkheid schept om God te danken, om de goedheid en genade van de Gever van alles, te ervaren. Er zijn altijd alleen maar meer zegeningen. En het zijn er altijd meer dan ik verwacht.



Daarom raad ik je aan om op reis te gaan met genade. Maak een lijst van genadige geschenken, tel alle manieren waarop Hij je liefheeft.

Begin met een eenvoudige vraag, die je tot het refrein van je dag maakt: 'God, open de ogen van mijn hart'

Open je handen om de eenvoudige, dagelijkse geschenken te ontvangen. Schrijf alle unieke en dagelijkse dingen op die je ziet, van wat groot is en opvalt tot wat klein is en verborgen.

Aanbid en prijs Hem voor het onverwachte en onwaarschijnlijke, voor wat vanzelf gaat en voor wat je zwaar valt, en voor zegeningen die dat op het eerste gezicht niet lijken te zijn. Hoe meer je telt, hoe meer je zult zien. Veracht het kleine niet.

Momenten zullen zich aaneenrijgen en voor je het weet geloof je het, zie je het; de aarde is vol van Zijn glorie.

Dan nog even dit: er is geen methode of recept. Het gaat eenvoudigweg om een bereidheid om te buigen en te ontvangen, om te gaan letten op dagelijkse liefde van God die zich voor je opent.

Wat je ook doet, de oefening is bedoeld om een gewoonte te ontwikkelen, om lofprijzing te leren leven, om dankbaarheid en vreugde tot je uitgangspunt te maken, om dankbaarheid niet te reserveren voor feestdagen, maar tot een levensstijl te maken- zodat alle dagen heilig en apart gezet zullen zijn voor ware vreugde.

Ik bid dat God je reis zegent met het grootste geschenk van allemaal- meer en meer van Zichzelf!!

Alles is genade

Ann

[Lied nr. 9: Ostende nobis Domine](#)
Laat ons Heer Uw genade zien

Genade komt van het Griekse woord 'charis', dat letterlijk 'geschenk' betekent.
Genade is het geschenk, dat God aan mensen geeft.

Stilte

Voorbeden met als [acclamatie nr. 70: Heer ontferm](#)

- Liefdevolle Vader, dank U wel dat de schrijfster Ann Voskamp met haar boeken, haar woorden, mij destijds hielpen en nog steeds helpen om door moeites van missen heen, omhoog te kijken, me ook op U te richten.

Here God, Open ons voor Uw liefde o Heer.

Laat ons zingend bidden...

- (ruimte voor eigen gebed)

Laat ons zingend bidden...

Onze Vader afgesloten met 2x [lied nr. 78: Amen](#)

Slotgedachte

Als we dus eens echt op zouden letten
En alle aandacht geven aan het leven,
Aan tikkertje in de middag onder de bomen.
Een rij blote tenen en een stapel oude boeken.
Deze eenzame kom gevuld met morgenlicht.
Dag na dag, trage opmerkzaamheid uitstrooien
over geschenken van verbazingwekkende genade,
stukjes van Gods heerlijkheid verzamelen.
Een beetje van het medicijn nemen
dat de ADD van de ziel geneest.

Slotlied nr. 58: Confitemini Domino

Bedank de Heer, want Hij is goed

Opruimlied nr. 19: Jezus U bent het licht in ons leven

... open ons voor Uw liefde o Heer

Ik wens jullie een genadevolle week toe en geniet van je cadeau's!

Dinie Koning