

Oecumenisch Meditatief Avondgebed 17 augustus 2022

Thema: Uit de diepten roep ik tot U

Voorganger: Petra Kolb



[Aanhef \(blz. 12\): Wees hier aanwezig](#)

Welkom en korte toelichting op het thema

[Lied nr. 3: La ténèbre](#)

Bijbeltekst bij het thema: Psalm 130

Uit het diepste diep roep ik U aan, Heer;
Ach Heer, hoor wat ik zeg
Luister toch naar mijn bidden en smeken
als U, Heer, de zonden in gedachte houdt
blijft niemand overeind, o Heer
Maar bij U, bij U is vergeving,
daarom heeft men zo'n eerbied voor U.



Ik kijk uit naar de Heer,
met heel mijn hart kijk ik naar hem uit;
Ik wacht in vertrouwen op zijn woord.

Mijn hart kijkt uit naar de Heer,
meer dan wachters uitkijken naar de ochtend.

Israël, wacht in vertrouwen op de Heer;
Bij hem is liefde, bij hem is verlossing in overvloed.

Hij is het die Israël verlost van al zijn zonden.

[Lied nr. 81: Christe lux mundi](#)

1^e deel van de toelichting van dit bijbelgedeelte

Deze psalm is een schreeuw vol hoop. Hoe is dat mogelijk? De psalmist lijkt wanhopig te zijn. Maar hij zegt; "Ik roep U aan, Heer" (vers 1) en "Heer, hoor wat ik zeg" (vers 2). Hij durft wat hij in zich draagt voor God te brengen. Zelfs in grote moeilijkheden heeft hij vertrouwen in God. Dan wordt de doodlopende weg een weg van hoop.

Maar wat betekent hopen? Als je deze psalm leest Kun je begrijpen dat hoop meer is dan alleen maar optimisme. Hopen betekent leven in de overtuiging dat wat je verlangt zal komen, zelfs als je het niet onmiddellijk ziet; "meer dan de wachters uitkijken naar de ochtend".

Paulus schrijft daarover; Je spreekt niet van hoop, als je het voorwerp of onderwerp van de hoop al ziet. Want wie kijkt er nog uit naar iets wat je al ziet?

Omdat onze hoop gericht is op het onzichtbare, moeten we daarin wel standvastig en vasthoudend zijn. Dit leren we het beste vanuit de diepte van een afgrond, waarin de enige manier om vooruit te komen bestaat uit; vertrouwen. Diep en vast vertrouwen.

[Lied nr. 23: Oculi nostri](#)

2^e deel van de toelichting

De hoop heeft wortels, een basis nodig. De hoop van de psalmist is gevestigd op Gods liefde. Hij weet dat deze liefde vergeving is. "Bij U is vergeving". Zij hoop is gegrond op ervaring van Gods onvoorwaardelijke liefde.

De hoop sluit ons niet op, integendeel; ze roept ons! Wanneer hij de reden van zij hoop vermeld heeft aan zijn volk, kan de psalmist zeggen; "Israël, wacht in vertrouwen op de Heer!"

Hij ziet de enorme vrijgevigheid van God! Bij hem is verlossing in *overvloed!*

Waar ligt de bron van onze hoop en vreugde? Ze ligt in U, God van liefde, die onvermoeibaar naar ons op zoek is! Bij God is altijd hoop, zelfs in de diepste diepten.

In deze ingewikkelde tijd is dat wat we nodig hebben!

[Lied nr. 77: Toi, tu nous aimes](#)

Stilte

Voorbeden met als [acclamatie nr. 32: Gospodi Pomilui](#)

[Lied nr. 80: Behute mich, Gott](#)

Zegenbede van Maarten Luther;

Heer, blijf bij ons, want het is avond, en de nacht zal komen. Blijf bij ons en bij uw ganse Kerk aan de avond van de dag, aan de avond van het leven, aan de avond van de wereld'.

Blijf bij ons met uw genade en goedheid, met uw troost en zegen, met uw woord en sacrament. Blijf bij ins wanneer over ons komt de nacht van beproeving en van angst.

[Slotlied nr. 135: Voici Dieu](#)

Iedereen is van harte welkom bij de koffie en de thee in het parochiecentrum!

Ik wens jullie allemaal alle vrede en alle goeds voor de komende week!

Petra Kolb