

Oecumenisch Meditatief Avondgebed 20 juli 2022

Thema: De zon in de rug

Voorganger: Petra Kolb



[Aanhef \(blz. 12\): Wees hier aanwezig](#)

Welkom en korte toelichting op het thema

[Lied nr. 19: Jesus le Christ, lumiere interieure](#)

Bijbeltekst bij het thema uit Mattteus hoofdstuk 13 vers 8

*Weer een ander deel viel in goede aarde en leverde vrucht op,
honderdvoudig, zestigvoudig of dertigvoudig.*

[Lied nr. 99: Bendigo al Senior](#)

1^e deel van de Lezing uit: 'Jan Hulshof/overweging/zondag aan de Rivier'

Er kan van alles misgaan met het zaad. Het Woord van God kan verstikken onder de distels van de geldzucht. Het kan terechtkomen op harde rotsgrond van onverschilligheid. Er zijn brutale vogels die met de zaadkorrels aan de haal gaan om er zelf beter van te worden. Maar toen Jezus de parabel vertelde, dacht Hij niet allereerst aan wat mis kan gaan. Hij is geboeid door de zaaier, en die straalt optimisme uit! Hij strooit het zaad breeduit, met krachtige tred, de zon in de rug, zoals op het beroemde schilderij van van Gogh.

Jezus moet deze gelijkenis verteld hebben, toen mensen zeiden dat zijn werk weinig uithaalde en dat er van het rijk Gods niet veel terecht kwam. Hij wees toen naar een boer die aan het zaaien was. “Kijk eens naar die boer! Die weet ook wel dat veel zaad niet opkomt, vanwege de distels, de vogels en de harde grond. Toch begint hij ieder jaar opnieuw, omdat hij weet; Het kan zo gek niet gaan, of er valt altijd zaad op goede bodem. Zaad dat vrucht zal dragen, dertig-, zestig-, honderdvoudig”.

Lied nr. 46: Spiritus Jesu Christi

2^e deel van de Lezing

In Keulen nam een broeder/onderwijzer afscheid van zijn school na vele jaren beroepsopleiding: moeilijk werk met grote klassen en veel leerlingen met een immigratieachtergrond.

De rector had kunnen uitweiden over distels, slechte grond en brutale vogels. Maar dit deed hij niet. Hij zei alleen; “Beste collega, je wist dat er in het elke leerling plekken zijn waar de zon niet bijkomt. Toch bleef je geloven in elke brugpieper die hier binnenrolde en begon je ieder jaar weer vol vertrouwen. Wij zijn er om te zaaien. De oogst is voor later”.

Ik denk dat de parabel van vandaag belangrijk is voor iedereen die zich inzet voor dingen die op het eerste gezicht weinig succesvol zijn, bijvoorbeeld catechese en jongerenpastoraat.

Je hoeft niet steeds opnieuw uit te weiden over negatieve dingen in de kerk. Die zijn er genoeg en je loopt er vanzelf tegenaan. De parabel van vandaag zegt me; “Ga op jouw manier door met wat Jezus deed: korreltjes goedheid, hoop en solidariteit zaaien. Je hebt de zon in de rug. Jij bent er om te zaaien! De oogst is voor later.

Lied nr. 145: Herre visa mig vagen

Stilte

Voorbeden met als [acclamatie nr. 32: Gospodi Pomilui](#)

[Lied nr. 94:](#) De steppe zal bloeien

Avondgroet/Slotgebed

God, wij hebben veel te vragen.
Er zijn veel dingen waarnaar wij verlangen,
maar ook veel waar wij bezorgd over zijn.
Help ons om vrede te brengen en er voor elkaar te zijn.
Laat de mensen goed voor de aarde zorgen
zodat er voor iedereen genoeg voedsel is.
Samen zijn wij op reis naar uw stad.
Breng ons in het land dat U ons beloofd hebt.
En ga met ons mee onderweg, vandaag en alle dagen.
Amen.

[Slotlied nr. 128:](#) Jubelt und freut euch

Welkom bij de koffie, thee en ontmoeting!

En ik wens iedereen alle goeds voor de komende week!

Petra Kolb